



## TỔNG CỤC PHÒNG CHỐNG THIỆN TAI

Trụ sở: Nhà A4, số 2 Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội  
Điện thoại: 0243 7335697 | Fax: 0243 7335701

Email: pcttvietnam@mard.gov.vn

Phongchongthientai.mard.gov.vn - Facebook: Thông tin Phòng chống thiên tai

ISBN 978-684-325-453-2  
SÁCH KHÔNG BẢN  
9786843254532



TỔNG CỤC PHÒNG CHỐNG THIỆN TAI  
KHU DI TÍCH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TẠI PHỦ CHỦ TỊCH

Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác phòng chống thiên tai

# Chủ tịch Hồ Chí Minh

## với CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIỆN TAI



NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG



TỔNG CỤC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI  
KHU DI TÍCH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TẠI PHỦ CHỦ TỊCH

# Chủ tịch Hồ Chí Minh

## với CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

"Người xưa có câu "Thủy, Hỏa, Đạo, Tặc".  
Nghĩa là phải để phòng lụt như để phòng giặc.  
Chúng ta kịp thời chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng,  
thì dù bão, lụt to mấy cũng không sợ".

- HỒ CHÍ MINH -



NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG



Việt Nam ta có hai tiếng Tổ quốc, ta cũng gọi Tổ quốc là Đất nước, có đất và có nước, thì mới thành Tổ quốc. Có đất lại có nước thì dân giàu nước mạnh.

Nước cũng có thể làm lợi nhưng cũng có thể làm hại, nhiều nước quá thì úng lụt, ít nước quá thì hạn hán.

Nhiệm vụ của chúng ta là làm cho đất với nước điệu hoà với nhau để nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng chủ nghĩa xã hội”.

- HỒ CHÍ MINH -



## Lời nói đầu

**T**hủ tịch Hồ Chí Minh - Vị lãnh tụ vĩ đại - danh nhân văn hóa thế giới, nhà chính trị thiên tài - Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp Cách mạng Việt Nam và cho công cuộc giải phóng các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Quan tâm đến việc phòng chống thiên tai, ngay từ khi còn đang bôn ba trong hành trình tìm đường cứu nước, Người đã từng chỉ rõ: Không chỉ áp bức bóc lột người dân thuộc địa, những kẻ "khai hóa văn minh" còn không quan tâm phòng chống thiên tai, khiến cho thiên tai cùng với ách thống trị của chúng đã là những nguyên nhân quan trọng, gây ra nạn đói và cảnh khốn cùng cho người dân thuộc địa, đẩy cuộc sống của "những kẻ nô lệ" vốn đã lâm lõi lai rơi vào cảnh khốn cùng hơn.

Lãnh đạo cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng, công tác phòng chống thiên tai là một cuộc chiến hết sức gay go, gian khổ, và để chống lại "thú giặc ghê gớm" đó, Người và Chính phủ đã đặc biệt quan tâm vấn đề phòng chống thiên tai. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ chủ trì các cuộc họp của Trung ương Đảng, của Hội đồng Chính phủ về thiên tai, thủy lợi, Người rất coi trọng và thường dành thời gian di kiểm tra,督导 việc xây dựng, sửa chữa các công trình thủy nông, đê điều, chống hạn, chống úng với bà con nông dân và cán bộ tại các

tỉnh. Trong suốt 25 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 179 lần đi thăm và nói chuyện, phát biểu tại địa phương. Về tư tưởng, quan điểm của Người đối với công tác phòng, chống thiên tai Việt Nam thật toàn diện, đa dạng nhưng cũng thật giàn dì, gần gũi, thể hiện trong nhiều bài viết, bài nói chuyện cùng những bức thư của Người gửi các lực lượng, nhân dân vùng bị ảnh hưởng. Đây là kim chỉ nam cho các chính sách và các giải pháp phòng chống thiên tai không những chỉ lúc sinh thời mà còn cho các thế hệ mai sau.

Thực hiện những lời răn dạy của Người, trải qua 75 năm, với bàn tay chèo lái của các thế hệ lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm, công tác phòng chống thiên tai Việt Nam ngày nay đã thực sự lớn mạnh, bộ máy quản lý ngày càng hoàn thiện hơn. Đến nay, chúng ta đã có cơ quan chuyên trách về phòng, chống thiên tai, có khả năng ứng phó với toàn bộ các loại hình thiên tai xuất hiện tại Việt Nam, góp phần vì sự an toàn của nhân dân, đúng với mong muốn của Bác lúc sinh thời. Cuốn sách kèm theo hình ảnh: "Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác phòng chống thiên tai" hy vọng góp phần cung cấp cho người đọc những tư tưởng và tình cảm lớn, những niềm vui, nỗi trân trọng, ước mong của Người đối với sự nghiệp phòng chống thiên tai.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!



## CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI SỰ NGHIỆP PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI BẢO VỆ BÌNH AN CUỘC SỐNG CỦA NHÂN DÂN

**K**ỷ niệm 75 năm ngày truyền thống phòng chống thiên tai Việt Nam (22/5/1946-22/5/2021), chúng ta vừa trải qua những tháng, ngày chiến đấu với trận thiên tai lịch sử ở Miền Trung, cùng lúc phải đối phó với lũ hợp thiên tai: bão, lũ, sạt lở đất, dồn dập nhiều đợt nối tiếp nhau liên tục, gây nên thảm họa thiên tai hết sức nặng nề, càng hiểu sâu sắc bài học về tầm nhìn của minh triết Hồ Chí Minh về an sinh của con người và sự phát triển bền vững trong thiên tai.

### Đáp đe, phòng lụt-dâng lũ nguy cơ đói, nghèo

Phản đấu cho mọi xã hội mà ở đó dân tộc được độc lập, dân quyền được tự do, dân sinh được hạnh phúc là sự nghiệp cả cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh mong đạt tới. Người khẳng định: “Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tốt bắc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”<sup>1</sup>. Từ khi sinh ra cho đến tuổi học trò Người sống ở làng quê Nghệ An giữa những người dân nghèo khổ một nắng hai sương ngoài đồng nện Người hiểu sâu sắc nỗi khổ, nỗi vất vả của người nông dân. Vì thế trong rất nhiều công việc để xây dựng chính quyền non trẻ vừa giành được sau cách mạng tháng Tám 1945, Trung ương Đảng và Chính phủ mà đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để ra ngay nhiệm vụ phải chống 3 lũ giặc là giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm, trong đó giặc đói được xếp ở hàng đầu. Bởi nạn đói do phát xít Nhật gây ra đầu năm 1945 đã cướp đi cuộc sống của hơn 2 triệu người dân và làm cho hàng triệu người khác vẫn lâm vào cảnh đói kh俄. Trên cương vị Chủ tịch nước, Người thường xuyên đi đến các địa phương như Hà Đông, Hưng Yên, Ninh Bình, Thái

Binh... để dồn dập việc cứu đói, tổ chức tang già sản xuất, giữ đê, dập đe, phòng chống lụt bão, bảo vệ mùa màng... Ngày 22/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 70/SL thành lập Ủy ban Trung ương Hộ đe. Sắc lệnh được công bố đã khẳng định trách nhiệm và ý chí của nhà nước cách mạng trước dân tộc, trước đời sống dân sinh và sự an toàn của nhân dân, khẳng định sức sống mãnh liệt và chủ quyền của nhà nước cách mạng non trẻ trước nguy cơ cuộc chiến tranh xâm lược trả lại của thực dân Pháp sẽ nổ ra chỉ còn tinh túng giờ.

Sự bắt nguồn, gốc rễ của Sắc lệnh 70/SL đã thấm đậm trong Chủ tịch Hồ Chí Minh từ hồn Minh triết Việt ngay lú buối đầu đí lím đường cùu nước, bởi dân tộc ta đã đứng lên lú đất và bền bỉ phát triển từ tiến trình trị thủy. Lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc cho thấy, bên cạnh những thuận lợi về đất đai, tài nguyên, môi trường sông nước với hệ thống sông ngòi dày đặc thuận lợi cho nền nông nghiệp lúa nước, chúng ta cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức của thiên nhiên (nắng nóng, hạn hán, lũ lụt, bão lố lú biển Đông dâng bộ vào) gây nên những tổn thất to lớn về người và của: “Lụt thi lút cá làng”, “Dâng chết se, hè chết lụt”, “Tháng bảy heo may, chuồn chuồn bay thì bão”, “Tháng bảy kiến dàn, dai hán hồng thủy”. Điều đó đã góp phần hình thành ở nhân dân ta tinh thần đoàn kết cộng đồng để cùng chống chọi với khó khăn, thử thách, cùng nhau dập đe, làm thủy lợi để chống lụt, chống hạn. Để rồi “bây giờ ta được độc lập, công việc dập đe không phải là việc riêng của Chính phủ, mà là của tất cả mọi quốc dân”<sup>2</sup>. Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đây không phải là lời kêu gọi hiệu triệu của nhà chính trị mà đó là luận điểm minh triết vào sức mạnh của nhân dân, được đúc kết từ thực tiễn của dân tộc mình để tồn tại và phát triển trong hoàn cảnh thiên tai. Minh chứng là hệ thống đê điều dâng bằng sông Hồng cha ông ta đã bền bỉ xây dựng trong suốt muối thê kỷ dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Trở về với gần một năm trước ngày Sắc lệnh 70/SL ra đời, vào những giờ phút quyết định của Cách mạng Tháng Tám, lú sông Hồng ngày càng lén cao vượt mức nước tất cả các lụt lùn nhál lú trước đến nay: Ngày 17/8/1945 mức nước lú sông Hồng tại Hà Nội đã đến mức nguy kịch 11,86 m (khi mục tiêu mà các chuyên gia thủy lợi người Pháp đặt ra những năm tới Hà Nội mới có thể chống đỡ được mức nước 12m) đe doạ sự an toàn của

<sup>1</sup>) - Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nhà CTQG, II.2011, tr.12, h.501

<sup>2</sup>) - Hồ Chí Minh - Biên niên liệu sử, Nhà CTQG, II.2007, tr.125-127



Thủ đô và nhiều vùng phụ cận; chính quyền cách mạng mới đang hình thành đã kịp thời huy động các nhà chuyên môn và nhân viên quản lý vận hành công trình phán lũ đập Đáy, nhưng công trình xây ra sự cố, mục tiêu phản lũ không thành. Ngày 20/8/1945 mức nước lũ tại Hà Nội lên đến đỉnh điểm 11,92 m là mức nước lũ lớn nhất từ trước tới nay, hệ thống đê sông Hồng bị vỡ 79 chỗ, làm ngập lụt gần hết các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, diện tích bị ngập lụt lên đến 260 ngàn ha. Cách mạng vừa mới giành được chính quyền đang phải lo đối phó với thù trong, giặc ngoài, hậu quả nạn đói vừa mới xảy ra mấy tháng đầu năm 1945 (do chính sách tàn bạo của phát xít Nhật làm 2 triệu đồng bào ta chết đói) vẫn còn nặng nề thì giặc lụt lại bối thúc thêm tinh thế nguy nan gấp bội. Nhờ uy tín của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự chăm lo quên mình của chính quyền cách mạng, toàn dân đã tích cực hưởng ứng, vượt qua mọi khó khăn, khắc phục hậu quả lũ lụt. Chỉ trong thời gian ngắn (chưa đầy một tháng) đã hàn khâu được toàn bộ đê vỡ và kịp thời sản xuất cùi dồi. Sự kiện này đã mở ra dấu mốc quan trọng trong lịch sử đê diều Việt Nam. Ngày sau đó, ngày 11/10/1945, khi tất cả các chỗ đê vỡ vừa hàn khâu xong, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì phiên họp Hội đồng Chính phủ, chương trình tu sửa đê diều là một trong những chương trình nghị sự quan trọng. Chính phủ quyết định vừa dốc kinh phí nhà nước, vừa kêu gọi toàn dân đóng góp để sửa đê và đích thân Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Bộ trưởng Giao thông công chính Đào Trọng Kim đi kiểm tra một số nơi đang sửa đê. Ngày 29/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục chủ trì phiên họp của Hội đồng Chính phủ để thảo luận việc sửa chữa các quặng đê bị vỡ, phân phối kinh phí cho các nơi. Các cuộc họp Hội đồng Chính phủ liên tiếp trong các ngày 19/11, 21/11, 24/11 và 3/12/1945 đều có bàn về vấn đề đê diều.

Ngày 01/01/1946, Chính phủ liên hiệp lâm thời được thành lập. Chỉ sau đó 10 ngày, sáng ngày 10/1/1946, sau khi chủ trì phiên họp Hội đồng Chính phủ đến 10h, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với Chủ tịch Ủy ban hành chính Bắc Bộ đã đi kiểm tra tình hình hàn khâu các đoạn đê bị vỡ ở hai tỉnh Hưng Yên và Thái Bình, nhưng không báo trước cho địa phương. Tại thị xã Hưng Yên, sau khi thăm nhà một số bà con nghèo, Người tiếp chuyện các đồng bào tới chào mừng và nói: "Chúng tôi xuống đây có hai việc: trước là để thăm đồng bào Hưng Yên, thứ hai là để tham đê... Bây giờ ta được độc lập, công việc đê không phải

là việc riêng của Chính phủ, mà là của tất cả mọi người dân..cho nên mọi người đều phải sôi sắng giúp vào việc đắp đê. Vậy các thân hào phải háng hái giúp đỡ những đồng bào khác đi đắp đê..., phải giúp cho họ ăn, phải góp tiền, thóc nuôi họ. Chỉ có cách đó là có thể ngăn ngừa được nạn đói vỡ. Nước sông cao bao nhiêu dì nữa, mà lòng nhiệt tâm của các ban cao hơn thì không bao giờ có lụt nữa". Sau buổi nói chuyện với các thân hào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm dân công đang đắp lại đoạn đê bị vỡ ở Hưng Nhân, cách thị xã 6 km. Người lợi nước, đi thăm hỏi từng người và căn dặn những người hàn khâu: "phải làm sao cho từng hột gạo tới được "bao tử" của anh em đắp đê. Dân chúng có quyền kiểm soát việc làm đê, để phòng những lạm dụng có thể xảy ra". Chiều cùng ngày, Người về thăm và kiểm tra việc tu bổ lại những đoạn đê bị hư hỏng trong trận lũ 1945 ở tỉnh Thái Bình. Tại Ủy ban hành chính tỉnh, Người nhắc lại nhiệm vụ thứ hai của chuyến công tác là xin thóc, tiền để nuôi các anh em đắp đê phòng lụt. Ngày 28/4/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dư le hoàn thành công tác sửa và đắp đê ở Mỹ Lộc và Hưng Nhân tỉnh Thái Bình.

Nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng ta, sự nỗ lực của chính quyền từ Trung ương tới địa phương và nhân dân, trong mùa khô năm 1945-1946, các tỉnh Bắc Bộ đã đắp được 2.814.000 m<sup>3</sup>, sửa chữa công trình phán lũ đập Đáy, các tỉnh Thanh Nghệ Tĩnh cũng đắp được 1 triệu m<sup>3</sup> đất, nhân dân đóng góp hàng triệu ngày công và ngân sách nhà nước cách mạng chi tới 38 triệu đồng, đó là số tiền rất lớn đối với nguồn ngân sách lúc bấy giờ. Kết quả dù nếu đem so sánh với ngày nay, khi chúng ta vận hành một bộ máy quản lý từ huyện, tỉnh đến Trung ương với kinh phí hàng trăm tỷ đồng, với phương tiện máy móc thi công hiện đại mà mỗi năm cũng chỉ làm được chừng 3 triệu m<sup>3</sup> đất đắp đê thì mới thấy hết sự vĩ đại phi thường của nhân dân và sự truyền cảm, động viên nỗ lực mọi tầng lớp nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chính quyền cách mạng lúc bấy giờ. Sức mạnh phi thường của nhân dân trong bối cảnh sức dân tương như đã cạn kiệt, khi được động viên lòng yêu nước thương nòi đã bừng lên thành sức mạnh dồi non lấp biển: vừa giành chính quyền từ tay phát xít Nhật và bẽ lũ tay sai vừa khắc phục hậu quả lũ lụt, nạn đói. Từ bài học này, mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi người chúng ta suy nghĩ để ngày nay vươn lên trước những thử thách của công cuộc đổi mới của Đảng ta xây dựng



một nước Việt Nam giàu mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Ngày 19/12/1946, cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ lén chiến khu Việt Bắc để chỉ đạo toàn dân kháng chiến. Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, công lực thủy lợi, phòng chống thiên tai, bảo vệ mía màng vẫn được duy trì và nỗi lòng như một công tác lớn của hậu phương. Người vẫn quan tâm đến công tác này và dành cho ngành những chi dân quý báu. Từ chiến khu Việt Bắc (tháng 6 năm 1947), Người viết thư gửi đồng bào trung du và hẻo lánh chống lụt, tha thiết kêu gọi mọi người đều phải coi việc canh đê, phòng lụt là việc thiêng lanh của mình. Chỉ trong một bức thư ngắn nhưng đã hội đủ tất cả công việc mà đến nay chúng ta vẫn đang phải cố gắng làm trọn vẹn: "Ai cũng phải tham gia công việc sửa đê, canh đê. Hết chỗ nào sạt thì phải dồn tất cả lực lượng đến đó mà sửa chữa ngay. Làng này phải giúp làng khác. Vùng này phải giúp vùng khác. Mỗi nhà lại cần dan (huyện) và bắc sán ngay. Cho đến nօtօc đến chan mօnhay. Các bộ đội, dân quân, tự vệ phải cố gắng giúp đồng bào những công việc đó. Các Ủy ban kháng chiến, Ủy ban hành chính, các đoàn thể phải phụ trách tuyên truyền, cổ động, khuyến báo, nhắc nhở đồng bào làm những công việc đó. Các anh em nhân viên Công chánh phải hang hái chịu khó, thiêng lèo hợp tác với các cơ quan, các đoàn thể để bày về và kiểm soát những công việc đó".<sup>(3)</sup> Những việc mà ngày nay chúng ta cụ thể thành phuong châm bón tại chỗ, châm lo đến cuộc sống của nhân dân. Bức thư còn bày tỏ sự tin tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào sức dân, đưa vào dân để nâng cao sự tự nguyện làm chủ của dân.

Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, phòng chống thiên tai là cuộc chiến đấu bền bỉ, liên tục và luôn luôn sẵn sàng, vì vậy trong sự bôn bề gian nan của cuộc kháng chiến trường kỳ, năm nào Người cũng gửi thư nhắc nhở về việc chống lũ, chống hạn, không được chủ quan. Nội dung các bức thư thật súc, có sức cuốn hút động viên đến lạ kỳ, khi thì nêu kinh nghiệm và biểu dương một địa phương để làm bài học chung (Thư khen ngợi đồng bào Ninh Bình, ngày 20/11/1948), khi thì cẩn trọng nhắc nhở: "Nam nay, mực nước có thể to hơn" (Thư gửi đồng bào các linh cõi đê, tháng 5 năm 1949), khi cuộc kháng chiến chuẩn bị chuyển sang giai đoạn tổng phản công thì "Giữ vững đê điều để chống giặc lụt cùng là một

(3) - Hồ Chí Minh: Toàn tập. Nxb. Chính trị quốc gia. II.1995, t.5, tr.160-161

việc chuẩn bị. Việc ấy năm nay khó khăn hơn mấy năm trước. Đồng bào sẽ quyết tâm vượt qua những khó khăn ấy dù phải hy sinh cũng vui lòng" (Thư gửi đồng bào các tỉnh có đê, tháng 6 năm 1950), và dù có khó khăn vẫn tràn đầy niềm tin tưởng "Công việc sẽ nặng nề, nhưng chúng ta chắc làm được". (Thư gửi đồng bào các tỉnh có đê, tháng 4 năm 1951). Thực dân Pháp thua to trên các chiến trường, âm mưu phá đê trong mùa lụt để gây nan đói kháng chiến sẽ nguy nan, Người kêu gọi đồng bào nêu tinh thần để phòng án mưu của địch phá đê (Thư gửi đồng bào các tỉnh có đê, tháng 6 năm 1952), ... Và cứ liên tiếp như vậy, năm tiếp năm, chuẩn bị đến mùa lụt bão là Chủ tịch Hồ Chí Minh lại có thư nhắc nhở các địa phương, các cấp, các ngành và nhân dân nâng cao ý thức, tinh thần chuẩn bị, sát với tình hình diễn biến mới.

Đáp đê, giữ đê là để chống giặc lụt và giặc đói, cho nên cũng như một chiến dịch. Trong bài "Ra sức giữ đê phòng lụt" ngày 16/7/1953, đăng trên báo Nhân dân với bút danh CB, Người đã đề ra nhiệm vụ, biện pháp để thi hành việc đáp đê phòng lụt như: "Trong việc đáp đê giữ đê, kế hoạch phải rất tinh密, phân công phải rất rõ ràng mạch, chuẩn bị phải rất chu đáo, lãnh đạo phải rất thống nhất... Phối hợp phải thật chặt chẽ. Chủ động phải thật thiết thực. Tổ chức phải thật đầy đủ. Tuyệt đối chống cách khoản trống, chống quan liêu, mệnh lệnh"<sup>(4)</sup>. Người đặc biệt nhấn mạnh phải chú ý bồi dưỡng tinh thần và vật chất cho dân công cũng như hết sức tránh lãng phí ngày giờ, nhân lực và vật lực của đồng bào. Muốn thắng được giặc lụt phải lấy phòng là chính, phải đáp đê cho chắc và phải canh phòng cẩn thận. Đó cũng là lối tư tưởng mà Người căn dặn cán bộ, nhân dân Thanh Hóa trong chuyến thăm ngày 13/6/1957: "Thả đáp đê cao một tí, chuẩn bị nhà cửa trước, nếu không có lụt bão cũng không sao, nhưng nếu chủ quan không chuẩn bị thi thiết hại lớn. Đáp đê chống lụt bão phải kịp thời"<sup>(5)</sup>. Ngày 25/7/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đi kiểm tra tình hình đê điều và công tác chuẩn bị phòng chống lụt ở linh Bắc Ninh. Người đến thị sát các đoạn đê xung yếu, kiểm tra một số điểm canh đê và khen Thống Thượng xã Việt Thống, huyện Quế Võ. Tại thị xã Bắc Ninh, sau khi nghe Tỉnh ủy báo cáo tình hình chuẩn bị chống lụt. Bác yêu cầu: "Cán bộ các ngành trong tỉnh phải tích cực động viên nhân dân tham gia, phải chuẩn bị chống

(4) Báo Nhân dân, số 124, từ ngày 15 đến ngày 20/7/1953

(5) Thanh Hoá khát sau lũ lụt Bác, Ban nghiên cứu lịch sử Đảng Thanh Hoá, 1975, tr.35-42



giặc lụt như trong thời kỳ kháng chiến chống giặc ngoại xâm, cần khắc phục tư tưởng chủ quan trong cán bộ, nhân dân, phải thường xuyên sẵn sàng đối phó kịp thời với bão lụt”<sup>6</sup>.

Thấu hiểu sâu sắc nỗi khổ của nhân dân trước các thảm họa thiên tai, trong suốt 25 năm lãnh đạo đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 179 lần đích thân châm lo đến các vấn đề thiên tai lũ lụt, hạn hán và cho đến phút cuối cùng của cuộc đời Người, tháng 8/1969, khi lũ sông Hồng, sông Thái Bình lên rất cao. Ngày 17/8, Chủ tịch Hồ Chí Minh bì mệt, nhưng Người vẫn theo dõi tình hình mực nước lũ đang uy hiếp các triền đê. Bác cho mời Bộ trưởng Thủy lợi Hà Kế Tân đến báo cáo tình hình và an can dặn dò, chỉ bảo, động viên tổ chức giữ đê, hào vệ dân, bảo vệ sản xuất. Trên giường bệnh, Bác từ từ mở mắt và rất mệt mỏi. Nhìn Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Bác khẽ hỏi “lũ sông Hồng đã rút chưa? Cần phải lo cứu dân nếu để vỡ”, Thủ tướng không dám giấu Bác, báo cáo là lũ vẫn chưa rút hết. Rồi Thủ tướng mạnh dạn thưa với Bác: “Chính phủ muốn mời Bác lên khu an toàn để Bác được tĩnh dưỡng và để phòng lũ lụt”. Bác lắng nghe, rồi lắc đầu, thông thả nói: “Không! Bác không muốn di dời cả. Bác không thể bỏ dân. Dân ở đâu, Bác ở đó, dù lụt lội hơn nữa, dù Mỹ có ném bom Hà Nội trở lại...”. Thủ tướng chỉ còn biết ứa nước mắt nhìn Bác và thầm kêu lên: “Bác ơi, đến cảnh ngộ này, Bác chừng hỉ đến dan...”<sup>7</sup>.

#### Tâm nhìn chiến lược trong công tác triều, phòng chống ngập lụt hادu

Thời điểm sau năm 1954, khi miền Bắc vừa được giải phóng, hậu quả chiến tranh còn hết sức nặng nề, việc khôi phục các công trình thủy lợi để phục vụ kịp thời cho sản xuất là yêu cầu cấp bách nên đã được tập trung hoàn thành cơ bản. Ngày 11/12/1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự họp Bộ Chính trị nghe báo cáo về công tác thủy lợi và ý kiến của đoàn chuyên gia Trung Quốc do bà Tiên Chính Anh (Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc) dẫn đầu<sup>8</sup>. Theo ý kiến của đoàn chuyên gia Trung Quốc, trong điều kiện của Việt Nam phát triển thủy lợi theo phương pháp ba chính: Giữ nước là chính, thủy lợi nhỏ là chính, dân làm là chính. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng rất sớm nhận vai trò

(6) - Báo Nhân dân số 2321, ngày 27/1/1960

(7) - Trang tin điện tử Ban Quyết định Lãnh Chủ tịch Hồ Chí Minh

(8) - Biên bản Hội nghị Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Trung ương Đảng, phòng Ban Chấp hành Trung ương, khóa II.

quyết định của công cuộc triều và khai thác sông Hồng có tính quyết định đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển bền vững của miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị số 164 CT/TW ngày 28/9/1959, quyết định Triều tận gốc và Khai thác tổng hợp hệ thống sông Hồng. Đây là bước chuyển hướng tư duy độc lập, thể hiện tâm nhín của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước ta: Triều và khai thác sông Hồng “là một vấn đề rất trọng yếu”, có vị trí then chốt trong việc đẩy mạnh hì sụ nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Không những diệt trừ tận gốc nạn lụt ở hạ du, mà còn tạo ra những khả năng to lớn về vận tải thủy, phát điện và tưới nước, thúc đẩy công cuộc khai thác các hầm mỏ, đất khoáng, lâm sản, trồng cây gác rừng, chăn nuôi v.v... Ở thượng du, mở ra những triển vọng to lớn cho việc phát triển toàn diện nền kinh tế quốc dân, nhất là trong việc công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. Triều và khai thác tổng hợp là hai mặt của vấn đề, có quan hệ mật thiết với nhau, cần phải được quán triệt đầy đủ trong đó việc phòng lụt, phát điện, vận tải thủy, tưới nước là tầm quan trọng chủ yếu. Riêng đối với hạ du nhiệm vụ phòng lụt rất quan trọng.

Trên tinh thần Chỉ thị này, tại phiên họp Hội đồng Chính phủ ngày 14/01/1960, do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì, đã chủ trương thành lập Ủy ban Triều và khai thác sông Hồng. Ngày 16/01/1961, Hội đồng Chính phủ ra Nghị định số 2/CP thành lập Ủy ban triều và khai thác sông Hồng. Cùng từ thời điểm này, quy hoạch lấy nhiệm vụ triều tức mục tiêu phòng chống thiên tai làm trục cốt cho tất cả các quy hoạch ở tầm cỡ quốc gia được chuẩn bị, tổ chức, chỉ đạo và tiến hành một cách tổng lực, khoa học do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Duy Trinh làm chủ nhiệm, Bộ trưởng Bộ Thủy lợi Hà Kế Tân, Bộ trưởng Nguyễn Văn Kha (UBKHNN) làm phó chủ nhiệm và quy tụ các nhà khoa học, chính trị, quân sự như Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Hữu Mai, Nguyễn Văn Lộc, Thành Phong v.v... làm ủy viên.

Cuối năm 1962, “Báo cáo Phương hướng quy hoạch triều lũ và khai thác sông Hồng” được trình lên Bộ Chính trị, tại cuộc họp do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì. Trước khi vào họp, Người đã xem kỹ các bản đồ và sơ đồ quy hoạch dự kiến trước khi nghe Bộ trưởng Hà Kế Tân và thành văn phòng Ủy ban triều và khai thác sông Hồng Đinh Gia Khánh báo



cáo. Bộ Chính trị đã thảo luận, thông qua báo cáo và ra Nghị quyết số 65 NQ/TW ngày 02-01-1963, với những nội dung như sau:

"1. Các biện pháp phòng và chống lụt ở hạ du và trung du trong khoảng 10 năm gần đây chủ yếu là:

- Tăng cường hệ thống đê đập đến mức chống được lũ lớn có mức nước +13m30 ở Hà Nội
- Xây dựng các khu lạm thời chứa nước lũ ở Tam Nông, Thanh Thủy (Phú Thọ) và Văn Cốc (Sơn Tây, Hòa Đông) để phối hợp với đê trong phòng và chống lụt.
- Bảo vệ rừng, trồng rừng, giữ đất, giữ nước đi đôi với khai hoang, khai thác rừng và từng bước định cư đồng bào các dân tộc thiểu số ở miền núi, để giảm nhẹ lũ ở đầu nguồn và bảo vệ các nguồn lợi về đất và nước đang được khai thác.

Đây là những biện pháp rất thiết thực. Bộ Thủy lợi và điện lực phải có kế hoạch lang cương, cùng cố gắng và xây dựng các khu chứa lũ tạm thời ở trung du. Các ngành có liên quan và các địa phương miền núi phải có kế hoạch giữ đất giữ nước ở thượng du.

2. Các biện pháp tưới nước..."

Trích dẫn những điều trên để chúng ta thấy tầm nhìn chiến lược và những bước đi, công việc cụ thể từng giai đoạn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Chính trị. Hơn sáu mươi năm đã qua, có thể nói Quy hoạch tri thủy và khai thác sông Hồng đã thực hiện trên nền sự chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Chính trị Trung ương Đảng, để có một đồng bằng sông Hồng bền vững như ngày nay, để có nguồn điện có sức chi phối cả nước, và các đô thị cũng như một vùng núi tây bắc và đông bắc phiên đậu của Tổ quốc thay da đổi thịt, phát triển ngày càng trù phú. Cá cuộc đời, trong muôn nỗi lo cho dân, cho nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành một nỗi lo lớn về thiên tai, mong ước của Người là làm sao cho dân có cuộc sống ngày càng an toàn trước thiên tai. Đó cũng là nỗi niềm Người trao lại cho các thế hệ con cháu giữ nước và dựng nước ngày nay, chăm lo sự nghiệp phòng chống thiên tai, bảo vệ đất nước phát triển và cuộc sống của người dân ngày càng bền vững trước thiên tai và tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu làm cho tình hình thiên tai ngày càng có xu hướng cực đoan và nặng nề hơn.

Trong công cuộc phòng chống thiên tai, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhìn xa trông rộng, lấy phòng ngừa là chính, tin vào dân, dựa vào dân với sự hỗ trợ nòng cốt của lực lượng vũ trang là cơ bản, và sự chuẩn bị những dự án, quy hoạch, kế hoạch mang tầm chiến lược trên cơ sở khoa học của nhà nước mà kinh nghiệm quy hoạch tri thủy và khai thác sông Hồng là bài học về sự lãnh đạo của Đảng và nỗ lực của đội ngũ khoa học kỹ thuật cần được phát huy trong những yêu cầu ngày càng phức tạp và khó khăn mới của sự nghiệp phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu toàn cầu, đó cũng là bài học vô giá của 75 năm sự nghiệp phòng chống thiên tai để lại cho chúng ta.



Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm công trình đập dikes sông Đa,  
xã Tân Lập, huyện Quế Oai, Sơn Tây (08/07/1958)

## PHẦN 1

# Chủ tịch Hồ Chí Minh VỚI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI



TỔNG CỤC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI



## I. CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH - NGƯỜI ĐI ĐẦU TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG LỤT

Lũ lớn năm 1945 đã khiến một số tuyến đê thuộc hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình bị vỡ tại 79 vị trí, gây ngập lụt cho các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Cùng với nạn đói vừa mới xảy ra, vỡ đê và lụt lội làm cho tình thế cách mạng càng thêm khó khăn, đời sống nhân dân thêm khổn đốn.

**NGAY SAU ĐÓ; NGÀY 22/5 1946, CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH KÝ SẮC LỆNH SỐ 70/SL VỀ VIỆC THÀNH LẬP TẠI BẮC BỘ ỦY BAN TRUNG ƯƠNG HỘ ĐỀ CÓ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU, ĐỀ NGHỊ MỌI KẾ HOẠCH CHỐNG NẠN LỤT VÀ KIỂM SOÁT VIỆC BẢO VỆ ĐÊ ĐIỀU. VÌ GIÁ TRỊ LỊCH SỬ CỦA SẮC LỆNH, NHÂN DỊP KỶ NIỆM LẦN THỨ 100 NGÀY SINH CỦA NGƯỜI, HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG QUYẾT ĐỊNH LẤY NGÀY 22 THÁNG 5 HÀNG NĂM LÀ NGÀY TRUYỀN THỐNG PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI CỦA VIỆT NAM**



Sắc lệnh số 70/SL về việc thành lập tại Bắc Bộ Ủy ban Trung ương Hộ đê



Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm nhận ra phòng chống thiên tai, mà trong đó chống lụt là tiêu biểu, rất cần sự góp sức của toàn dân, sự quan tâm của toàn xã hội. Vì vậy, trong Thư gửi đồng bào năm 1947, Bác đã chỉ ra rằng: "Lụt thi lút cá lăng, muốn cho khói lụt thiếp chàng cùng lo" và yêu cầu mọi người: "Chúng ta phải thực hành câu ca dao đó".

### Thư gửi đồng bào năm 1947:

"I lời đồng bào yêu quý.

Mùa lụt đã đến gần. Nếu lụt thi đai. Lụt cũng là một thứ giặc ghê gớm. Người ta thường nói "thủy, hoả, dạo, tặc".

Chúng ta phải ra sức ngăn giặc lụt cũng như chống giặc ngoại xâm. Chính phủ đã cố gắng sẵn sàng để điều. Như thế cũng chưa đủ. Toàn thể đồng bào phải hăng hái giúp Chính phủ trong công việc hộ tống cũng như đang giúp Chính phủ trong công việc kháng chiến.

Tôi tha thiết kêu gọi đồng bào bất kỳ già trẻ, trai gái, mọi người đều phải coi việc canh dê, phòng lụt là việc thiết thân của mình.

"Lụt thi lút cá lăng.

Muốn cho khói lụt thiếp chàng cùng lo".

Chúng ta phải thực hành câu ca dao đó. Ai cũng phải tham gia công việc sửa dê, canh dê. Hễ chỗ nào sạt thì phải dồn tất cả lực lượng đến đó mà sửa chữa ngay. Làng này phải giúp làng khác. Vùng này phải giúp vùng khác.

Mỗi nhà lại cần dán thuyền và bắc sàn ngay. Chớ để nước đến chân mới nhảy. Các bộ đội, dân quân, từ vệ phải cố gắng giúp đồng bào những công việc đó. Các Ủy ban kháng chiến, Ủy ban hành chính, các thư gửi đồng bào trung du và hạ du chống lụt 189 đoàn thê phải chịu trách nhiệm truyền, cổ động, khuyến bảo, nhắc nhở đồng bào làm những công việc đó.

Các anh em nhân viên Công chánh phải hăng hái chịu khó, thiết thực hợp tác với các cơ quan, các đoàn thể để bày tỏ và kiểm soát những công việc đó. Nơi nào làm những việc đó xong trước hết, chu đáo hơn hết, thì các cơ quan địa phương phải lập tức báo cáo lên, Chính phủ sẽ có khen thưởng.

Chúng ta phải kiên quyết tranh cho được thắng lợi trong việc chống giặc lụt. Thắng lợi sẽ giúp cho ta thắng lợi trong cuộc đánh giặc ngoại xâm. Mong toàn thể đồng bào gắng sức".

Tháng 6 năm 1947  
HỒ CHÍ MINH



TỔNG CỤC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

**Chủ tịch Hồ Chí Minh VỚI CÔNG TÁC  
PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI**



**NHỮNG NĂM TIẾP SAU,  
CHUẨN BỊ ĐẾN MÙA LỤT  
BÃO, CHỦ TỊCH HỒ CHÍ  
MINH THƯỜNG CÓ THƯ  
NHẮC NHỞ CÁC ĐỊA  
PHƯƠNG, CÁC CẤP,  
CÁC NGÀNH VÀ NHÂN  
DÂN NÂNG CAO Ý  
THÚC, TINH THẦN  
CHUẨN BỊ, SÁT VỚI TÌNH  
HÌNH DIỄN BIẾN MỚI**





TỔNG CỤC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

**Chủ tịch Hồ Chí Minh VỚI CÔNG TÁC  
PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI**

**NỘI DUNG CÁC BỨC THƯ BÁC HỒ GỬI ĐỒNG BÀO RẤT SÂU SẮC VÀ CÓ SỨC CUỐN HÚT ĐỘNG VIÊN SÀU RỘNG ĐẾN MỌI TẦNG LỚP NHÂN DÂN. ĐÓ LÀ NHỮNG CÂU BIỂU DƯƠNG MỘT ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ LÀM BÀI HỌC CHUNG, KHI THÌ CẨN TRỌNG NHẮC NHỎ**



Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho đồng bào các tỉnh có đê, tháng 5/1952



Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho đồng bào các tỉnh có đê, ngày 1/6/1955

Bác Hồ đã vận dụng khéo léo những kinh nghiệm dân gian, bài học thực tế để cảnh báo các lực lượng, toàn dân, tránh tư tưởng chủ quan, nuôc đến chân mói nhảy “Những năm Sửu và những năm nhâm sai hoa là những năm mưa to, lụt sớm. Đó là kinh nghiệm từ xưa của nông dân ta”.



Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Cần phải chuẩn bị thật chu đáo, sẵn sàng để phòng lụt, chống lụt; ký bút danh Trần Lực đăng trên Báo Nhân dân, số 2643, ngày 16/6/1961



ĐỐI VỚI NHÂN DÂN VÙNG BỊ THIÊN TAI, CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH LUÔN DÀNH TÌNH CẨM, SỰ QUAN TÂM ĐẶC BIỆT. CHO ĐẾN NHỮNG GIÂY PHÚT NĂM TRÊN GIƯỜNG BỆNH, CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VẪN QUAN TÂM ĐẾN TÌNH HÌNH LÚ TRÊN SÔNG HỒNG VÀ NHẮC NHỞ PHẢI LO CỨU DÂN NÉU XÂY RA VỐ ĐỀ.

### THƯ CỦA HỒ CHỦ TỊCH gửi đồng bào các tỉnh bị bão lụt ở miền Nam

Thân ái gửi đồng bào các tỉnh bị bão lụt ở miền Nam

VUA quas, mấy tỉnh miền Nam bị bão lụt đồn dập. Hàng nghìn đồng bào bị hy sinh. Hàng vạn nhà cửa bị đập nát. Lòng mạc xơ xác, vườn ruộng tơi bời.

Màu chảy ruột mềm, được tin tức đó, tôi và toàn thể đồng bào miền Bắc rất là đau xót như muối xát vào lòng.

Hội chữ thập đỏ của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa chuẩn bị gửi tặng đồng bào bị nạn một số gạo, vải và thuốc

gọi là no đói cõi nhau, sẽ corm nhường áo.

Đồng bào ta vẫn có truyền thống anh hùng, không vì tai họa mà nản chí. Tôi chúc rằng đồng bào sđoán kết chặt chẽ, giúp đỡ lẫn nhau, anh dũng vượt mọi khó khăn, muuchóng hàn ghenết thương do bão lụt vẫn qua gác nén, ổn định đời sống.

Đồng thời đồng bào sẽ ra streeting toàn thể nhân dân miền Nam kêu gọi cải cách tiếp tục cuộc đấu tranh giải khôi và

tất thắng để giải phóng miền Nam, tiến tới hòa bình thống nhất Tổ quốc, Bắc Nam sum họp một nhà.

HỒ CHÍ MINH

## II. BÁC HỒ VỚI CÔNG TÁC BẢO VỆ ĐÊ ĐIỀU

CHỈ 10 NGÀY SAU KHI THÀNH LẬP CHÍNH PHỦ LÂM THỜI, NGÀY 10/01/1946, CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH ĐÃ ĐI KIỂM TRA TÌNH HÌNH HÀN KHẨU CÁC ĐOẠN ĐÊ BỊ VỐI Ở HAI TỈNH HƯNG YÊN VÀ THÁI BÌNH. NGƯỜI LỘI NUỐC, ĐI THĂM HỎI TÙNG NGƯỜI VÀ CĂN DẶN NHỮNG NGƯỜI HẬU CẦN: "PHẢI LÀM SAO CHO TÙNG HỘT GẠO TÓI ĐƯỢC "BAO TỦ" CỦA ANH EM ĐẮP ĐÈ. DÂN CHÚNG CÓ QUYỀN KIỂM SOÁT VIỆC LÀM ĐÊ, ĐỂ PHÒNG NHỮNG LẠM DỤNG CÓ THỂ XÀY RA".

(Hồ Chí Minh Biên niên tiểu sử Tập 3  
NXB Chính trị Quốc gia, năm 2016, tr.126 - 127)



TỔNG CỤC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Chủ tịch Hồ Chí Minh VỚI CÔNG TÁC  
PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI



Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm nhân dân Hưng Yên đang dập đê phòng lụt, ngày 10/01/1946



Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm nhân dân dập đê tại huyện Hưng Nhơn, Thái Bình, ngày 10/01/1946



## TỔNG CỤC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Liên tiếp trong các tháng 4 và 5 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký các Sắc lệnh số 157 ngày 14/4/1948 và Sắc lệnh số 194/SL ngày 28/5/1948, bãi bỏ Ủy ban hộ đê Trung ương và thành lập ở mỗi khu, tỉnh, huyện, xã một Ủy ban hộ đê gồm một chủ tịch, một phó chủ tịch và một ủy viên nhằm phù hợp với tình hình cuộc kháng chiến cứu nước. Đây cũng là tiền thân của mô hình phẩm cấp quản lý đê điều từ Trung ương đến cơ sở.



Sắc lệnh số 157/SL ngày 14/4/1948



Sắc lệnh số 194/SL ngày 28/5/1948

## Chủ tịch Hồ Chí Minh VỚI CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI



Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi việc đắp đê, глù đê là công việc quan trọng để phòng lụt chống lụt. Người đã viết nhiều bài về công tác này và đăng trên các báo đương thời, trong đó, Bác luôn nhấn mạnh, các ngành và các địa phương cần coi trọng hơn nữa việc phòng và chống lụt, bão, chống dịch đánh phá đê, kè

17

the phai sky ngan hon nua chung vay  
sky sky as difficult as living

the way all qua nua living 3. when old man living as nua.  
Huong nua like not as difficult than sky xong.  
Mong than of the gian xong :

mong than soft apt 3/4 of height : *phai*

mong than soft like xong 1/2 nua : *soft*

Thap end of thin soft apt 1/4 : *nhue* *nhue-nhue*.

nhue soft like *nhue* :

nhue soft like *nhue* soft apt 50%, we soft soft like sky can  
use 4 trieu muoi mudi. the phai sky 50% nhue soft like sky can  
1.500.000 muoi mudi 45%.

Soft living chung take nothing phai 1/4, nhue take like tel and  
nhue mudi :

nhue take like *nhue-nhue* tru ra, *nhue-nhue* 3 pick like xong.

nhue take like *nhue-nhue* tru via, *trung-nhue* living 3 pick  
take *nhue-nhue*.

The way take like nothing than thuong, she use of tel often  
she, old age by living and old by her like nothing than, say, so  
the phai soft like my tongue soft like soft like the chay, sky soft  
phang take the eye soft soft, like sky 20 one kip nothing like soft  
soft like the eye. Like the eye like soft soft and like "nhue old"  
nhue soft mudi.

*Nhu* *nhan* *nhue*, 3/4 soft soft  
living like old like 45% like than  
like *nhue-nhue* *nhue-nhue*.

Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Cần phải dày mạnh hơn nữa công việc đắp đê điều; Khen bùi danh T.L đăng trên Báo Nhân dân, số 2975, ngày 17/5/1962

# Chủ Tịch Hồ Chí Minh VỚI CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Người đã viết nhiều bài về công tác này và đăng trên các báo đương thời, trong đó, nhấn mạnh, các ngành và các địa phương cần coi trọng hơn nữa việc phòng và chống lụt, bão, chống địch đánh phá đê kè.

**Nói mà Nghe**

85/128

## RA SỨC GIỮ ĐỀ PHÒNG LỤT

Ngày 20-4-53, Chính phủ đã có lời den đe đồng bào về việc dập đe hô đe (Báo Nhân dân ngày 20-5-53).

Vài năm, mươi năm đến, lời giặc lật lại uy hiếp.

Giặc LỤT là tiền phong của giặc ĐỘI, nó là đồng minh của giặc NGOẠI XÃM. Nó mong làm cho dân ta đại xâm, để giảm bớt sức kháng chiến của chúng ta.

Dập đe giữ đe là để cưỡng giặc lụt và giặc đe, cho nên cũng như một chiến dịch.

Tí nữa, *Lực thi lụt cù lạng*, cho nên cần phải đồng viên tất cả đồng bào ở vùng có đe, hàng hai nhằm già chiến dịch dập đe giữ đe.

Trong việc dập đe giữ đe, sẽ không phải rất tì mi, phản công phải rất rành mạch, chuẩn bị phải rất chu đáo, hành động phải rất thống nhất.

Cán bộ quản, dân chính, đồng những vùng kỵ phải xem việc dập đe giữ đe là việc chính, Phối hợp phải thật chặt chẽ, Chỉ đạo phải thật, thiết thực. Tố cáo phải thật, đầy đủ. Tuyệt đối cưỡng each không riêng, cưỡng qua biển, vượt biển.

Đối với đồng bào dân công, phải giải thích, tuyên truyền, cù đồng, là chức năng noi đến chốn. Phải làm cho mọi người hiểu rõ: dập đe giữ đe là lợi ích chung của địa phương, mà cũng là lợi ích thiết thân của mỗi người. Phải chú ý bài đường tình thần và cải cách cho dân càng Phải hết sức tránh tăng phi ngay giờ, nhân lực và vật lực của đồng bào.

Việc thi đua phải từ từ, từ đau và bầm hổ; phải hào can iêng những chiến sĩ hoặc những nhóm có thành tích đặc biệt, để Hồ Chủ tịch và Chính phủ khen thưởng. Dập đe giữ đe là công việc chính, Nhưng đồng thời, phải xếp đặt các công việc khác chia lu kheo, cho không phải vì việc chính mà bỏ trác những công việc khác.

Lời kêu gọi của Chính phủ nói: « Công tác cưỡng lụt năm nay phải đặt dưới khẩu hiệu: « Dập đe tranh tranh ».

Nghĩa là phải tranh tạo và đấu tranh chống lụt, pha hoại, và phòng ném bom thả to hơn mấy năm trước.

Tục ngữ nói: « Thận thận chồng, tài bờ Đông cõi». Kháng chiến đến nay, có thắng giặc lụt, đã thắng, tâm, vì quân và dân ta một lòng.

Năm nay, ở những vụ can bộ và đồng bào ta phải quản kết một lực lượng toàn lực vào việc dập đe, thi chung là nhất định.

Trang 2

**Nói**

Kiêm sự  
Bút giả chí  
Nhi 8 M  
trong lịch Pe  
200 người.  
vết sưng, mela  
đòn chí lý  
nhà nước  
Bà 12 năm  
Ở đây  
Hàng thứ n  
lát này n

**GIỮ ĐỀ PHÒNG LỤT**

Có một ngày tháng năm  
đang là thời giờ đó.

*Lý do là một khía cạnh. Phía sau của giờ học là giờ dài. Nhìn sang ta sẽ thấy có quá nhiều những bài học. Khiến cho trong lớp học không đủ thời gian để họ trau chuốt, già*

To fish the right spike traps,  
Helps to catch the fish too strong, the  
right things will catch them.

Cầu rồng, Nhàn dẹp thẳng thiên,  
Trời mây cũ giáng, trời liên phi  
theo.  
C. B.



## PHẢI HOÀN THÀNH TỐT CÔNG TÁC P HÒNG VÀ CHỐNG LỤT, BẢO NĂM 1968

T.L.

MẤY năm gần đây, đến mùa này, ở miền Bắc nước ta thường có mưa lũ lớn, giặc Mỹ lại đánh phá đê, kè. Đồng bón, chiến sĩ và cán bộ ta đã anh dũng chiến đấu, vượt nhiều khó khăn, thêm nhiều kinh nghiệm và đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chống lụt, chống bão, chống dịch.

Có nước ta đang phản khởi, tự bảo vệ miền Nam anh hùng đánh enghen, thằng ta, miền Bắc đã bắn trả hơn ba nghìn máy bay Mỹ. Giặc Mỹ thua tơi nhưng vẫn rất ngang cổ, chúng vẫn dùng máy bay đánh phá các vùng đồng lúa và có nhiều đê. Chúng ta không được chủ quan khiêm địch, phải luôn luôn cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu.

Hiện nay đang mùa mưa lũ, ở một số nước châu Á đã xảy ra nạn lụt. Các ngành và các địa phương cần coi trọng hơn nữa việc phòng và chống lụt, bão, chống dịch đánh phá đê, kè.

Nhiều nơi đã bài dập xong đê. Có nơi làm khá như Vinh Phúc, Nam Hà, Hải Hưng, Hà Bắc, nhưng cũng có nơi làm còn chậm. Nhiều xã chưa thi công xong lụt

lượng phòng và chống lụt, bão; nhiều hoạt động xã nông nghiệp chưa chuẩn bị sẵn sàng.

Các cấp tỉnh, huyện phải khẩn trương thật kỹ việc chuẩn bị ở địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện phải phản công nhau trực tiếp để xuống các xã, hợp tác xã nông nghiệp để kiểm tra, đôn đốc, giúp đỡ việc chuẩn bị phòng, chống lụt, bão và dày mạnh sản xuất vụ mùa. Phải vận động đồng bào làm nhiều thuyền, mảng, ủ đất, sán gác, chống chống nhà cửa cho vững, phòng khi lụt to, bão lớn. Phải giữ gìn và sửa sang hầm bò, phòng máy bay giặc Mỹ.

Các đơn vị bộ đội, các cơ quan phải có kế hoạch tích cực thanh gác và giúp đỡ nhân dân chuẩn bị các mít cho tốt.

Đồng bào, chiến sĩ và cán bộ ta phải có quyết tâm cao, phải chuẩn bị tốt nhất đánh phái thắng thiên tai, dịch họa trong mùa mưa lũ năm nay, góp phần dày mạnh sản xuất và giành thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước.

Một số bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác phòng chống thiên tai

Trang 2

## Nói mà Nghe

Đề điều

Xứ ta từ tháng 6 trở đi thường có lụt.

Giặc lụt là đồng minh của giặc đói.

Muốn chống đói thì phải chống lụt.

Đồng bào ta rất tốt. Cần hộ ta khéo giải thích, khéo fù chèo và lãnh đạo, thì việc dập đê nhất định thành công tốt đẹp.

Đối với nhân dân, đối với Đảng và Chính phủ, các khu ủy và tỉnh ủy phải kiên quyết đảm bảo việc dập đê năm nay nhanh, tố và tiết kiệm.

Cấp khu, cấp tỉnh cần phải giúp đỡ và hướng dẫn cán bộ kỹ thuật, nghiên cứu và chuẩn bị kế hoạch thật d�y đủ, động viên

C.B.

Người dạy rằng: "Trong việc dập đê giữ đê, kế hoạch phải rất tỉ mỉ, phân công phải rất rành mạch, chuẩn bị phải rất chu đáo, lãnh đạo phải rất thống nhất. Cán bộ quân, dân, chính, đảng, những vùng ấy phải xem việc dập đê giữ đê là việc chính. Phối hợp phải thật chặt chẽ. Chỉ đạo phải thật thiết thực. Tổ chức phải thật đầy đủ. Tuyệt đối chống cách khoán trăng, chống quan liêu, mệnh lệnh"



Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm công trình đập đê sông Đà, xã Tân Lập, huyện Quang Oai, tỉnh Sơn Tây (nay là Hà Nội), ngày 8/7/1958



TỔNG CỤC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Chủ tịch Hồ Chí Minh VỚI CÔNG TÁC  
PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI



Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm đê Mai Lãm, huyện Đông Anh, ngoại thành Hà Nội, ngày 5/9/1957

Ngày 8/7/1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh di thăm tỉnh Sơn Tây. Người đi kiểm tra hai kè Cổ Đô và Vũ Chu. Trên đường về thị xã, Người ghé thăm hơn 2000 cán bộ, bộ đội, nhân dân đang thực tập chống lụt ở hai đoạn đê Cam Thương và Viên Sơn. Người đặc biệt biểu dương các cụ phụ lão thị xã Sơn Tây, không quản ngại tuổi già, vẫn hăng hái tham gia thực tập cùng con cháu. Người căn dặn: "Muốn thắng được giặc lụt phải lấy phòng chính, phải dập để cho chắc và phải canh phòng cẩn thận.."

(Lịch Chí Minh - Biên niên tiêu sú -  
NXB Chính trị Quốc gia, năm 2011, tr.11, b.498 - 500)



Chủ tịch Hồ Chí Minh kiểm tra kè Cổ Đô, tỉnh Sơn Tây, ngày 8/7/1958



TỔNG CỤC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Chủ tịch Hồ Chí Minh VỚI CÔNG TÁC  
PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI



Chủ tịch Hồ Chí Minh kiểm tra tuyến đê xung yếu xã Việt Thống, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, ngày 25/7/1960



Chủ tịch Hồ Chí Minh trao đổi với Thủ trưởng Bộ Thủy lợi, Trần Quý Kiên và lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh sau khi kiểm tra tuyến đê sông Cầu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, ngày 25/7/1960.  
Người cần dặn cán bộ các ngành trong tỉnh phải tích cực động viên nhân dân tham gia, phải chuẩn bị chống giặc lụt như trong thời kỳ kháng chiến chống giặc ngoại xâm, cần khắc phục tư tưởng chủ quan trong cán bộ, nhân dân, phải thường xuyên sẵn sàng đối phó kịp thời với bão lụt.

(Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, NXB CJQG, tập 7, H.2008, tr.278)



TỔNG CỤC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Chủ tịch Hồ Chí Minh VỚI CÔNG TÁC  
PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI



Ngày 11/8/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh di kiểm tra tuyến đê xung yếu xã Đông Mỹ, xã Sở Thượng, huyện Thanh Trì, Hà Nội, nói chuyện với anh chị em bảo vệ đê. Người căn dặn: "Đù nước to đến đâu, cũng phải giữ đê cho chắc. Phải để phòng mức nước cao nhất, chờ chủ quan khi nước chưa rút hẳn. Phải bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và của cái của Nhà nước ở hai vè sông".

(Ho Chi Minh - Biên niên liệu sử, Nhà CTQG, tập 8, 11.2008, tr109)

40

Ngày 17/12/1962, trong chuyến đi kiểm tra tiến độ tu bổ đê điều ở các tỉnh Hà Đông, Sơn Tây và Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: "Thanh niên và dân quân phải làm nòng cốt trong các đội xung kích và đi đầu trong việc chuẩn bị phòng và chống lụt, bão. Các địa phương có đê cần tổ chức thực tập chống lụt. Ở các điểm canh đê, ngày đêm phải có người canh gác và khi có báo động phải loan báo ngay cho mọi người biết để sẵn sàng đối phó".



Bác Hồ thăm hồ Suối Hầm, Sơn Tây, tháng 4/1964

41



### III. BÁC HỒ VỚI CÔNG TÁC CHỐNG RÉT VÀ CHỐNG HẠN, ĐẢM BẢO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CÙNG NHƯ ĐỜI SỐNG CỦA NHÂN DÂN.

Người quan tâm, chỉ  
đạo quyết liệt ứng phó  
với hạn hán

Còn phải tiếp tục phòng chống hạn

Từ đầu năm nay, cả ba ngài và các nơi đã cố gắng hết canh, khắc khát, và có kết quả tốt. Trong việc này, ta xác định, và bộ đội đã góp 1/3 cho ta. Nhìn vậy là lúa chiến thắng.

Nhưng vẫn chưa hết hạn hán, nước lại cạn, hoặc rụng lá, và lúa đã bắt đầu không đủ nước uống.

Chỉ có điều sau đây mới nhất này không trót, là thu hoạch bắt đầu thu hoạch.

Đó là .... ngày nay ta sẽ được gặp. Khi đó là của ta đã có được một

đường sống, và với nước của ta thì còn mao mạch. Khi đó ta chủ quan, nghĩ không, không ra nước tưới, tưới không kín, ta sẽ bị mất nước, và chính nó là

thực vật như ý muốn. Đó là phần mava của ta, và ta không làm được.

Trái lại, có đường tưới nước cho cây ngày nay, thì chỉ ta sẽ đạt mục đích lúa sẽ đủ nước, và chính nó là như ta.

Vậy, cả ba ngài và các nơi cần phải cố gắng tiếp tục, để

nhà nước sống vui tươi,

và đủ nước uống, và người dân ta.

Chỉ huy, hãy cố gắng hơn.

Khi nào may mắn, ta sẽ có nhà.

Chúng ta phải tiếp tục,

đảm bảo nước uống, và người dân ta.

Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Cần phải tiếp tục  
cố gắng chống hạn; ký bài danh T.L đăng trên  
Báo Nhân dân, số 1874, ngày 3/5/1969

THÁNG GIÁC HẠN THẤU THẮNG MÙA HẠN  
T.L.

№ 2872/69.

Năm nay ban nòng. Cố nói như là công trong 8 huyện thi 4 huyện hạn giá, tính phép thi suýt 5 tháng trước không mưa. Nhập suối ruộng nhà bà nứa hàng vạn con vật đang bị nứa đói khát. Là một cuộc thi Nhánh cây Lười và Lười. Nhưng Lười quyết thắng cây Nhánh Lười. Năm tháng, gom lúa ta đã quyết thi đánh thắng giặc hạn. Hàng vạn Chánh phủ và phái viên đồng chí, trung úy, đại úy, hạm sinh, cán bộ, ba đội họp tên là phái công chay tham gia chống hạn. Hàng vạn nông dân, là thực hiện "vết đất ra nước, thay trại lúa mía". Cố tình như là công. Hai năm... sau ngày hang được vào người khởi mắng, tan nát, làm sứt Vịnh pháo, Nghèo mì, Nghèo Giang... với binh da che hòe (anh nứa) 1.000 giống, (nứa, đập thau mía). Trong chiến dịch chống hạn, thành viên da Sóng hối lúa đều thu, như Thái Bình có lúa 200 tấn thành viên mang về. Sông hào chống hạn suốt ngày đêm, mắng càn đấu, cày đất đẽ, bay nứa không ham nứa hàn mía, là giúp nhưng nứa ham mía. Sau ngày lết phản đối mía chung ta da bợp da phun giặc hạn, 240.000 tấn cát mía, mía 211.000 mía da so nước cát. Thành viên Bắc Cát Lát được 92% ruộng chua (hơn 30 so với tháng 2/1962). *Lời khen*

Nhưng đó, chỉ là thắng lợi bước đầu. Chúng ta phải tự cày, tự mía, chờ chờ quan hành cách. Hiện nay giặc han con nhiều có hơn 65.000 mía cây (trong đó phần lớn ở Thành phố, Nghèo mì, Mai dương), và phần con mía dài. Quanh ta phải tách tạo ra mía chống hạn.

Trong chiến dịch chống hạn này có những chuyển rất, rất động. Thủ đà 1 hai tháng chí Nguyễn Văn Trinh và Nguyễn Văn Hùng (mì Lai, Nghèo mì), tuy mì có hai mít, và mía phun giặc hạn 55 bushi.

Ôi Phan Văn Khoa, 82 tuổi (mì Lai chung, huyễn Lai Anh) da xung phun giặc han nhiều cho đỡ công, việc oan oán. Ông là hạm sinh

Nhiệm Nam da dù hết lực lượng bê nhão của mình để giúp đỡ giặc hạn.

Nhưng cũng cần phải bình thường người có thời gian oay. Nhờ một số người ở Mai Lập (Hà tĩnh), ruộng cát giòn mía mà không tắt, để làm việc khác là Kinh tên.

Cùng với chiến dịch chống hạn, chúng ta phải kết hợp với những

công việc sau đây: lúa mì, syc bùn, phân bón, đất mì, phát triển

thôn làng mít, vận vớt cây công nghiệp, đây là công việc chính mít.

Nói mít là mít, còn điều kiện cây châm túi phải có 15 buoch kip thời *chuyển vụ* sang hoa mít hoa lúa Nam Định mít.

Ôi! mít đánh bắt mít, mít qua toàn mít, có hòn tên mít

nghiệp lúa lấp lửng mít mít, chúng ta *mít* đánh mít mít hòn tên

để, quyết báo dae vụ đồng mít mít.

42

Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tháng giac han phải thắng đến cùng;  
ký bài danh T.L đăng trên Báo Nhân dân, ngày 28/2/1969

Cần phải chăm sóc tốt trâu bò trong vụ rét sắp tới

T.L.

Nhà thu sáp qua, đóng rất sáp tối, các hợp tác xã cần phải chăn sóc trâu bò chu đáo. Nhịt nứa gần đây, thi đua với các hợp tác xã Đồng-xuân-Tiền (Đồng-bình), Nam-hàng và Đồng-bình-cách (Thái-bình), nhiều hợp tác xã đã chăn nuôi tốt trâu bò được béo khoẻ không bị chết trong vụ rét, lại đã thêm được nhiều bê nghe.

Ví dụ:

- Hợp tác xã Tràm-Phá (Nam-hàng) năm 1960 chỉ có 35 trâu, thiêu xác kéo. Nhắng từ năm 1963 đến nay do chăn nuôi tốt cho nên trong 5 năm liên không có trâu nứa bị chết, lại thêm được 82 nghe. Vì đã xác kéo cho nên đã thảm cảnh đạt trên 5 tần thửa 1 hecta.

- Hợp tác xã Phá-Xá (Vĩnh-phá) trước đây không có trâu bò. Từ năm 1963 vì ra xác chăn nuôi tốt mà xác kéo lại còn cung cấp cho hợp tác xã bao trên 60 trâu bò.

Nhiều nơi, các cụ phu lão đã tham gia vào việc bả vệ trâu bò. Như cụ Nguyễn Văn Ba, 73 tuổi, xã Vũ-lâm (Thái-bình) từ 1961 đến nay đã nuôi 5 trâu già yểu thành béo khoẻ.

Nhiều nơi, các cháu thiếu niên đã tổ chức thành nhóm chăn sóc trâu bò. Như ở Tân-báu các cháu có phong trào nuôi trâu bò khoẻ, thực hiện khẩu hiệu "trâu là bạn quý, Mè là kẻ thù". Hợp tác xã Mè non thôn Kinh-dô (Hải-hàng) trong 3 năm nhận nuôi 65 con trâu thì 50 con được xây logo.

Như vậy là các cụ phu lão và các cháu thiếu niên đều có thể giúp đỡ nhiều về việc bả vệ trâu bò và tăng gia sản xuất.

Các hợp tác xã phải đều mua hòn tên.

Mong các cụ phu lão và các cháu thiếu niên các tỉnh như Thanh-hóa, Lạng-sơn, Hà-bắc, Hà-tây v.v... thi đua với các cụ và các cháu thiếu niên ở các tỉnh Thái-bình, Hải-hàng, Tân-báu chăn sóc trâu bò cho béo khoẻ.

*Nhắc khen*

Việc chăn sóc trâu bò là nhiệm vụ chung của cả  
h.t. Rất mong các con bò các địa phương đều ra bê lai  
tốt.

Bài viết của  
Chủ tịch Hồ Chí Minh:  
Cần chăm sóc tốt trâu bò  
trong vụ rét sắp tới;  
ký bài danh T.L  
đăng trên Báo Nhân dân,  
ngày 9/10/1968



’’



Chủ tịch Hồ Chí Minh tham gia lai nước chống hạn với bà con xã Đại Thành, huyện Thanh Trì, Hà Nội, ngày 12/1/1958

Cùng ngày Người dự Hội nghị chống hạn, dãy mảnh săn xuất của tỉnh Hà Đông, nói chuyện về quyết tâm chống hạn với 3.000 cán bộ từ tỉnh đến xã về dự, Người chỉ rõ các nguyên nhân tỉnh Hà Đông đến nay chống hạn còn kém. Trước hết là vì còn tu tưởng bi quan, sợ khó, ý lại vào máy bom, một số người chỉ thấy lợi ích trước mắt, lợi ích của cá nhân mà không thấy lợi ích lâu dài, lợi ích của tập thể. Người góp một số ý kiến cụ thể với Hà Đông trong việc tổ chức chống hạn và tin tưởng rằng: "Làm tốt những việc nói trên, khắc phục khuyết điểm, phát huy ưu điểm và truyền thống sẵn có, giúp đỡ nhau đoàn kết thi đua thì chống hạn nhất định thắng lợi".

( Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, [1].2011, t. 11, tr. 234.)



TỔNG CỤC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Chủ tịch Hồ Chí Minh VỚI CÔNG TÁC  
PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI



Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm và kiểm tra công tác chống hạn tại kè Lai Yen, xã Đao Xá, huyện Phú Bình, Lĩnh Bắc Thái (nay là Lĩnh Thái Nguyên), ngày 02/3/1958



Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm nông dân huyện Mỹ Đức - Hà Tây (nay thuộc Hà Nội) chống hạn làm vụ mùa, ngày 07/6/1960



TỔNG CỤC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Chủ tịch Hồ Chí Minh VỚI CÔNG TÁC  
PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI



Ngày 20/9/1958, Bác Hồ đã đến thăm công trường khuy lợi Bắc-Hưng-Hải và nhấn mạnh ý nghĩa của nó đối với công việc chống hạn. Người mong đồng bào và cán bộ 3 tỉnh: Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương cố gắng khắc phục mọi khó khăn, để hoàn thành thắng lợi công trình. Người nói rằng "Công trình Bắc-Hưng-Hải thành công thì mới năm đồng bào đỡ mấy triệu công chống hạn, thu hoạch lại càng tăng thêm. Bây giờ chịu khó phấn đấu trong mấy tháng. Sau này sẽ hưởng hạnh phúc lâu dài hàng trăm năm".

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm 2 tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên đào mới kênh dẫn nước Gia Thuận  
trong hệ thống khuy nông Bắc Hưng Hải, 16/10/1958.



Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với Hội nghị thủy lợi toàn miền Bắc  
hợp tại xã Hiền Văn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, ngày 14/9/1959



TỔNG CỤC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Chủ tịch Hồ Chí Minh VỚI CÔNG TÁC  
PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI



Chủ tịch Hồ Chí Minh  
thăm nhân dân  
xã Khanh Cư,  
huyện Gia Khánh,  
tỉnh Ninh Bình  
chống hạn,  
ngày 15/3/1959



Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và nói  
chuyện với Hội nghị phát động chống  
hạn lùn tỉnh Ninh Bình, ngày  
17/6/1960





TỔNG CỤC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Chủ tịch Hồ Chí Minh VỚI CÔNG TÁC  
PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI



Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm bờ con rã viền thôn Thái Bình,  
xã Văn Thái, huyện Ông Hòa, Hà Tây (nay thuộc Hà Nội)  
tại nước chèo hòn, ngày 7/6/1960



Chủ tịch Hồ Chí Minh  
tham gia đập guồng nước  
chống úng cùng với bà con  
nông dân xã Hiệp Lực,  
huyện Ninh Giang,  
tỉnh Hải Dương,  
ngày 26/7/1962



#### IV. BÁC HỒ VỚI CÔNG TÁC TRỒNG CÂY, BẢO VỆ RỪNG ĐỂ GÓP PHẦN THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

QUAN ĐIỂM CỦA  
CHỦ TỊCH HỒ  
CHÍ MINH VỀ  
PHÒNG CHỐNG  
THIÊN TAI CÒN  
PHẢI CHỐNG  
NẠN PHÁ RỪNG,  
LÀ TĂNG CUỜNG  
TRỒNG CÂY GÂY  
RỪNG, VÌ "NẾU  
RỪNG KIỆT THÌ  
KHÔNG CÒN GỖ  
VÀ MẤT NGUỒN  
NUỐC THÌ  
RUỘNG NUƯƠNG  
MẤT MÀU, GÂY  
RA LỤT LỘI VÀ  
HẠN HÁN....."



Nói chuyện với đồng bào, cán bộ Quảng Bình ngày 16/6/1957, Người căn dặn: "Để kỷ niệm một buổi tối vui của Bác cháu ta. Bác để nghị mỗi cháu ở đây phải trồng một cây phi lao để chấn gió bão".  
(Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng và Tự Văn hóa - Thông tin Bình - Tri - Thiên: Bác Hồ với Bình - Tri - Thiên, 1977, tr 81-83)



Chủ tịch Hồ Chí Minh tham mỗng lưỡng cày chấn gió huyện  
Hải Ninh, tỉnh Quảng Ninh, ngày 20/2/1960



Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thăm đảo Cô Tô, Hải Ninh  
(nay là Quảng Ninh), ngày 9/5/1961

Nói chuyện với hơn 2.000 đồng  
bào, cán bộ, bộ đội đảo Cô Tô.  
Người căn dặn: "Cần trồng nhiều  
cây ăn quả, cây lấy gỗ, cây ngăn  
gió bão. Trồng cây sẽ đưa lại cho  
nhân dân ta một nguồn lợi to, lại  
làm cho xứ sở ta thêm đẹp".

(Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Tỉnh ủy Quảng  
Ninh: Những sự kiện lịch sử Đảng-Hìn h Quảng  
Ninh (1955-1965), 1984, tr 148)



## TỔNG CỤC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

## Chủ tịch Hồ Chí Minh VỚI CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Tại Hội nghị Tuyên giáo miền núi năm 1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh ân cần nhắc nhở: "Các cơ, các chủ cản hết sức chú ý vấn đề bảo vệ rừng. Nếu cứ để lâm trại đóng bao phà một ít, nông trường phà mồi ít, công trường phà mồi ít, thậm chí đoàn thám do địa chất cùng phà mồi ít, thì rủi tai hại. Phá rừng thì dễ, nhưng gầy dựng lại rừng phải mất hàng chục năm. Phá rừng nhiều như vậy sẽ ảnh hưởng đến khí hậu, ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống rất nhiều".

(Hồ Chí Minh: Toàn tập. Nxb. CTQG. H.2011. t. 14. tr.165)



Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm xã Vinh Quang, Thanh Thủy, Phú Thọ xã có nhiều thành tích trong phong trào trồng cây gây rừng phủ xanh đất trống đồi trọc, ngày 26/1/1964



Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm trên dải thông mới trồng nhằm bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai tại xã Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Quảng Ninh, ngày 02/02/1965



TỔNG CỤC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Chủ tịch Hồ Chí Minh VỚI CÔNG TÁC  
PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI



Chủ tịch Hồ Chí Minh tham gia trồng cây với  
nhân dân Cố Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội,  
ngày 5/2/1965



Chủ tịch Hồ Chí Minh trong buổi về tham gia Tết trồng cây với  
nhân dân HTX Phú Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội.  
ngày 5/2/1965





TỔNG CỤC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Chủ tịch Hồ Chí Minh VỚI CÔNG TÁC  
PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI



Trong chuyến tham cán bộ và nhân dân tỉnh Thái Bình, ngày 01/01/1967, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở: "Mọi việc rất quan trọng nhất là phải trồng cây gai gừng. Trồng cây nào phải lối cây ấy. Trồng 100 cây mà sống ca, lối ca thì hơn 1.000 cây chỉ sống được 90 cây".



Chủ tịch Hồ Chí Minh tham gia Tết trồng cây với nhân dân  
trên đồi Đồng Vàng, xã Văn Lại, huyện Ba Vì,  
tỉnh Hà Tây (nay thuộc Hà Nội), ngày 16/2/1969



Trong Di chúc, Người cũng không quên nhắc nhở nhân dân ta phải tiếp tục trồng cây gậy rùng. Người viết: "Nếu có kế hoạch trồng cây trên đồi, ai đến thăm thì trồng 1 cây làm kỷ niệm. Trồng cây nào phải tết cây ấy. Lâu ngày cây nhiều thành rùng, sẽ tốt cho phong cảnh và lợi cho công nghiệp".

## V. NHỮNG TẤM GUỒNG “NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT” ĐƯỢC CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TẶNG HUY HIỆU TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Để kịp thời động viên, cổ vũ đồng bào Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên khen ngợi những cá nhân, những tập thể có thành tích trong công tác phòng chống thiên tai như chống lũ, giữ đê tốt đồng thời, thăng lahn phê bình những cá nhân còn thiếu gương mẫu trong công việc đắp đê, phòng chống bão lũ.



*Chủ tịch Hồ Chí Minh ký các Sắc lệnh khen thưởng cho các cá nhân, tập thể, địa phương có thành tích  
chống bão, lụt và truy tặng cho cá nhân hù sinh khi làm nhiệm vụ*



Chủ tịch Hồ Chí Minh trao phần thưởng cho các chiến sĩ tự vệ Vĩnh Yên có thành tích xuất sắc trong việc dập đê chống lụt, tháng 1/1956

**“NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT” TRONG PHÒNG TRÀO PHÒNG  
CHỐNG THIÊN TAI ĐƯỢC CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH  
TẶNG HUY HIỆU CỦA NGƯỜI**

ST	HỌ VÀ TÊN	ĐỊA CHỈ	NGHỀ NGHIỆP	THỜI GIAN	TÓM TẮT THÀNH TÍCH
1	Cụ Mầm	Huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình	Nông dân	1961	Dù 85 tuổi vẫn gồng mình xung phong học quân sự đạt nhiều thành tích trong huấn luyện và tham gia lao động với dàn quan dàn mương dập dập ngắn nước.
2	Cô Thành	Bến Linh Cát, Sông La, Hà Tĩnh	Chèo đò	1961	Xung phong lái đò cứu bà con vùng lũ, suốt 1 ngày và đã cứu được hơn 100 người ra khỏi vùng lũ.
3	Cô Xuân	Bến Linh Cát, Sông La, Hà Tĩnh	Chèo đò	1961	Xung phong lái đò cùi cứu bà con bị lụt, suốt 1 ngày và đã cứu được hơn 100 người ra khỏi vùng nước lũ.
4	Nguyễn Trung Lập	Lớp 5A, Trường cấp I Xuân Lộc, huyện Lãm Thao, Lính Phú Thượng	Học sinh	1961	Dùng cảm vật lột với sóng gió cứu được con nhỏ lớn ở trong lục nước sông dâng cao và ra sức cứu chữa em khỏi chết đuối.
5	Cụ Thuổi	Bãi Trung Hà, Xã Trung Châu, huyện Đại Phượng, tỉnh Hải Dương.	Nông dân	1961	Dù tuổi cao nhưng cụ vẫn dùng cảm nhảy xuống dòng sông nước chảy xiết cứu được anh Nến là công nhân của Phân cyle Lâm sản Vật Trì theo bè về xuôi khỏi công trường.
6	Cụ Ngái	Bãi Trung Hà, Xã Trung Châu, huyện Đại Phượng, tỉnh Hải Dương.	Nông dân	1961	Dù tuổi cao nhưng cụ vẫn dùng cảm nhảy xuống vùng sông nước chảy xiết cứu được anh Nến là công nhân của Phân cyle Lâm sản Vật Trì theo bè về xuôi khỏi công trường.



TT	HỌ VÀ TÊN	ĐỊA CHỈ	NGHỀ NGHIỆP	THỜI GIAN	TÓM TẮT THÀNH TÍCH
7	Anh Tính	Xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang	Thanh niên	1962	Anh cùng một số anh em đã dùng cám nhảy xuống dòng nước giá lạnh làm thành hàng ngã chổ để bị vỡ để cho bà con đắp lại cứu cánh đồng hoa mào.
8	Anh Tâm	Xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang	Thanh niên	1962	Anh cùng một số anh em đã dùng cám nhảy xuống dòng nước giá lạnh làm thành hàng ngã chổ để bị vỡ để cho bà con đắp lại cứu cánh đồng hoa mào.
9	Anh An	Xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang	Thanh niên	1962	Anh cùng một số anh em đã dùng cám nhảy xuống dòng nước giá lạnh làm thành hàng ngã chổ để bị vỡ để cho bà con đắp lại cứu cánh đồng hoa mào.
10	Anh Ngự	Xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang	Thanh niên	1962	Anh cùng một số anh em đã dùng cám nhảy xuống dòng nước giá lạnh làm thành hàng ngã chổ để bị vỡ để cho bà con đắp lại cứu cánh đồng hoa mào.
11	Anh Thành	Xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang	Thanh niên	1962	Anh cùng một số anh em đã dùng cám nhảy xuống dòng nước giá lạnh làm thành hàng ngã chổ để bị vỡ để cho bà con đắp lại cứu cánh đồng hoa mào.
12	Anh Miện	Xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang	Thanh niên	1962	Anh cùng một số anh em đã dùng cám nhảy xuống dòng nước giá lạnh làm thành hàng ngã chổ để bị vỡ để cho bà con đắp lại cứu cánh đồng hoa mào.
13	Thái Nguyễn Thế	Trường cấp I Xa Láng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An	Học sinh	1962	Dùng cám lão xuống dòng lu cứu sống một em bé khùi cát. Đầu giờ giữa mùa đông rét đậm.

TT	HỌ VÀ TÊN	ĐỊA CHỈ	NGHỀ NGHIỆP	THỜI GIAN	TÓM TẮT THÀNH TÍCH
14	Nguyễn Bá Thắng	Xóm Chảm, xã Thương Lan, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	Thanh niên	1962	Dùng cám nhảy xuống dòng nước chảy xiết cứu sống 1 cụ già khỏi chết đuối.
15	Nguyễn Hữu Đức	Xóm Chảm, xã Thương Lan, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	Thanh niên	1962	Dùng cám nhảy xuống dòng nước chảy xiết cứu sống 1 cụ già khỏi chết đuối.
16	Lê Văn Thực	Việt Ti, tỉnh Phú Thọ	Công an	1962	Hai lần cứu người khỏi chết. Lần 1 cùng đồng đội lao từ cầu xuống sông Lo cứu bè khỏi va vào chân cầu giữa dòng nước lũ chảy xiết. Cứu được 5 người thoát nạn. Lần 2 của một phái nữ bị cảm nặng ngất ở hè đi dạo cứu ở bệnh xá.
17	Chau Dậu	Trường PT cấp 1, xã Nam Thành, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình	Học sinh	1962	Trong lúc mưa bão để tận tinh giúp đỡ một cụ già đang gánh nặng về nhà mình trú ẩn.
18	Trương Vinh Đức	Mô thanh Lồng Quang	Công nhân	1962	Dùng cám nhảy xuống guồng nước lũ để đào công thoát "mưa cứu lồng lúa" khỏi ngập nước lũ.
19	Vũ Văn Cẩn	Công ty Tàu cao tốc	Công nhân	1962	Dù trời đã làm vè mệt, nhưng anh đã dùng cám lặn xuống nước sâu để cứu hai người khỏi chết đuối trong mưa lũ.
20	Phạm Thị Thiêm	Xã Nga Thach, huyện, tỉnh Thành Hoá	Nông dân	1963	Mặc dù oận con nhỏ nhưng vẫn gánh vác nhiều nhiệm vụ nặng ở lich vực rào chẽn cũng làm tròn nhiệm vụ còn trong sản xuất nông nghiệp đạt kết quả cao. Năm 1962, sản lượng khoán của đội chỉ vượt 900 kg và được thưởng 70 đồng, đặc biệt chỉ riêng cách cung bà con đặc mường, cao giếng cứ trên 200 mẫu lúa và hoa màu kinh héo vì hạn hán kéo dài



**TỔNG CỤC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI**

**Chủ tịch Hồ Chí Minh VỚI CÔNG TÁC  
PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI**

STT	HỌ VÀ TÊN	ĐỊA CHỈ	NGHỀ NGHIỆP	THỜI GIAN	TÓM TẮT THÀNH TÍCH
21	Phạm Văn Thị	Xã Cai Lai, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên	Học sinh	1963	12 tuổi, một mình dập bờ cứu được 30 mẻ ruộng khô bị ngập úng.
22	Trương Văn Vinh	Xã Viên Nội, huyện Úng Hoà, tỉnh Hà Tây	Học sinh	1963	Do hạn hán không có nước ăn và sinh hoạt để mồi hình đào được giếng cho bà con lấy nước.
23	Tạ Thị Đệ	Tròn Hoàng Hộ, xã Tiên Mai, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam	Học sinh	1963	15 tuổi nhưng đã hăng hái tham gia chống lụt bất chấp thời tiết mưa gió, lũ lợn.
24	Anh Khiêm	Lô canô Hải Đăng, lỵ giao thông Hải Ninh	Nhân viên	1963	Anh cùng đồng đội đã cứu được 1 thuyền đánh cá và 7 người giữa đêm bão.
25	Nguyễn Văn Gụ	Hợp tác xã Yên Lãng, xã Yên Trạo, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.		1963	Tích cực còng tác, lao động giỏi, đạt nhiều thành tích, ngày càng cao trong công tác chống hạn giỏi.
26	Bùi Thị Hạnh	Ủy ban hành chính huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.	Üy viên	1963	Người Mường, 22 tuổi, kiên trì, quyết lâm vượt qua khó khăn tìm nguồn nước chống hạn cho lúa.
27	Là Văn Mèo	Xóm Mò Vàng, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.	Nông dân	1963	26 tuổi, dân tộc Nùng, bị mù nhưng tích cực đào mương chống hạn, có sáng kiến đưa nước suối về đồng ruộng.
28	Anh Tô	Trường cấp, xóm Phiêng Diêm, xã Minh Phúc, huyện Chợ Rã, tỉnh Bắc Kạn	Giáo viên	1964	Do hạn hán thiếu水源, sinh hoạt nên cất tự lay đào giếng nước uống cho bà con dùng.
29	Nguyễn Văn Cần	Trạm 12 Kinh Đông, thành phố Hải Phòng.	Công nhân	1968	Trong cơn bão lớn vẫn cung cấp cám kiem tra thuyền bè, tài sản. Cứu được 6 người trên 1 thuyền sắp bị chìm, giữ an toàn cho người và tài sản Nhà nước...

STT	HỌ VÀ TÊN	ĐỊA CHỈ	NGHỀ NGHIỆP	THỜI GIAN	TÓM TẮT THÀNH TÍCH
30	Nguyễn Văn Hoạt	Trạm 12 Kinh Đông, thành phố Hải Phòng.	Công nhân	1968	Trong cơn bão lớn vẫn dùng cám kiem tra thuyền bè, tài sản. Cứu được 6 người trên 1 thuyền sắp bị chìm, giữ an toàn cho người và tài sản Nhà nước...
31	Nguyễn Văn Bảy	Thành phố Hải Phòng.	Ngư dân	1968	Vượt qua nguy hiểm trong cơn bão số 7, khuân cước 30 bao thóc trong một chiếc thuyền bị chìm vào bờ an toàn.
32	Nguyễn Văn Hùng	Thành phố Hải Phòng.	Ngư dân	1968	Vượt qua nguy hiểm trong cơn bão số 7, khuân cước 30 bao thóc trong một chiếc thuyền bị chìm vào bờ an toàn.
33	Bùi Văn Hùng	Phòng quản lý an toàn giao thông thành phố Hải Phòng.	Thiếu úy, đại đội phó đội cảnh sát đường thủy	1968	Cùng đồng đội cứu sống và chăm sóc chủ đảo nhiều người bị nạn, giảm thiểu rủi ro của cơn bão số 7



## PHẦN 2

# NHỮNG CÂU CHUYỆN, HỒI KÝ VỀ BÁC HỒ VỚI CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI



**Chủ tịch Hồ Chí Minh** từng nói: "Tuyên truyền là **đem** một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đạt được mục đích đó, là tuyên truyền thất bại. Muốn thành công, phải biết cách tuyên truyền"

(Báo Sự, số 79, từ ngày 26/6 đến ngày 9/7/1947)

Trong công tác phòng, chống thiên tai, chúng ta có thể thấy được qua những câu chuyện về Bác. Những lời dạy của Bác về công tác tuyên truyền đến nay vẫn còn nguyên giá trị, cần tiếp tục được vận dụng sáng tạo trong tình hình mới:

## CÂU CHUYỆN THÚ NHẤT

**N**ó là hình ảnh được ghi lại vào năm 1960 Bác về chống úng tại xã Hiệp Lực. Bác hỏi các cô thanh niên có biết hát dối đáp không, rồi Bác lấy Kiêu: "Trăm năm trông cỏi người ta, chóng úng thắng lợi mới là người ngoan". Bác bảo các cô lấy tiếp, các cô vui mừng Bác nên không chuẩn bị không lấy tiếp được chỉ biết vô tay, và xin mắng nơ với Bác. Bác nói: "Muốn lao động đỡ mệt và có sức mạnh, thanh niên nên tố chức van nghệ".



Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm nông dân huyện Mỹ Đức - Hà Tây chống hạn làm vụ mùa, ngày 1/6/1960

## CÂU CHUYỆN THÚ HAI

**B**ác về Hà Đông chống hạn, khi đến một con mương chán ngang đường, đồng chí Chủ tịch lỉnh mũi Bác đi vòng đến chỗ dẽ qua hơn. Nhìn xuống thấy đồng chí Chủ tịch tĩnh di dời giây búng lõi, Bác bảo: "Chú cứ đi đường ấy" nói rồi, Bác cởi dép lội tắt qua cho nhanh dẽ đến với nông dân đang tát nước chống hạn. Sang bờ bên kia, Bác bảo mọi

## CÂU CHUYỆN THÚ BA

người cùng tát nước giúp dân. Bác chỉ một thanh niên mặc bành bao cùng tát nước với Bác, nhưng đồng chí này không biết tát nước, đồng chí Bí thư tỉnh đùi lùi: "Thưa Bác, đồng chí này là nhà báo à". Bác cười và nói: "Nhà báo của nông dân thì phải biết lao động như nông dân thì viết mới đúng được".

**H**ợp Bộ Chính trị, hay các buổi làm việc về nông nghiệp Bác thường nhắc hân Điều lệ Hợp tác xã. Bác bảo công nhân có ngày kỷ niệm thì nông dân cũng phải có ngày kỷ niệm. Nên lấy ngày ban hành Điều lệ Hợp tác xã làm ngày kỷ niệm cho nông dân. Bác đặt viết bản Điều lệ sao cho nông dân il học cũng hiểu được. Sau khi đọc hân dự thảo, Bác nói đây là bản dùng cho cán bộ, còn đối với xã viên thì viết phải tóm tắt hơn, dễ hiểu hơn. Bác đọc và sửa chữa rất kỹ, có chỗ nào, chử nghĩa cầu kỳ khó hiểu Bác đều sửa lại. Số thứ tự các chương đánh số La mã, Bác sửa lại "Chương Một... Hai..." Câu "Nhà nước hết lòng giúp đỡ" Bác bỏ chữ "hết lòng" vì thừa. Câu "xã viên phải góp ruộng đất, trâu bò, các công cụ chủ yếu", Bác sửa cho chặt chẽ hơn: "Xã viên phải góp ruộng đất, góp cổ phần, để lại trâu bò và các công cụ chủ yếu" chữ "để lại" vừa có tính và có nghĩa giữa xã viên và Hợp tác xã. Sau đó Bác yêu cầu chuyển nội dung Bản Điều lệ sang diễn ca phát trên đài phát thanh cho dân dễ thuộc dẽ nhớ để làm theo.

## CÂU CHUYỆN THÚ TƯ

**T**rong bài "Ra sức giữ đê phòng lụt" ngày 16-7-1953 đăng trên báo Nhân dân với bút danh CB, Bác viết: "Đối với đồng bào dân công, phải giải thích, tuyên truyền, cổ động, tổ chức đến nơi đến chốn. Phải làm cho mọi người hiểu rõ; đáp để giữ đê là lợi ích chung của địa phương, mà cũng là lợi ích thiết thân của mỗi người. Phải chú ý bồi dưỡng tinh thần và vật chất cho dân công. Phải hết sức tránh lâng phí ngày giờ, nhân lực và vật lực của đồng bào.

Việc thi đua phải tổ chức chu đáo và bền bỉ; phải báo cáo tên những chiến sĩ hoặc những nhóm có hành tích đặc biệt để Hồ Chủ tịch và Chính phủ khen thưởng. Dập đê giữ đê là công việc chính. Nhưng đồng thời, phải xếp đặt các công việc khác cho nó khớp, chứ không phải vì việc chính mà bỏ trôi những công việc khác".



## HỒ CHỦ TỊCH VỀ THĂM XÓM MAI LÂM, XÃ MAI LÂM, HUYỆN TÙ SON VÀ VÙNG BỊ LỤT BẮC NINH

Sáng ngày 5 tháng 9 năm 1957, Hồ Chủ tịch đã đến thăm xóm Mai Lâm và động bão vùng bị lụt ở Bắc Ninh. Cùng đi với Hồ Chủ tịch có đồng chí Bộ trưởng Bộ Thủy lợi, kiến trúc Trần Đăng Khoa và đồng chí Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh Bắc Ninh.

Tại công trường đê Mai Lâm, 900 dân công đang cống cõi chõi để cho chắc chắn thêm, thấy Hồ Chủ tịch đến, mọi người ùa ra đón Người, Hồ Chủ tịch xuống xe đi bộ xem xét quãng đê mới dập. sau đó Người nói chuyện với dân công.



Hồ Chủ tịch thay mặt Đảng, Chính phủ tö lời khen ngợi bộ đội, cán bộ và dân công đã cố gắng hàn khâu được quang đê này, khuyễn anh thi em dân công tiếp tục làm cho tốt; sau khi làm xong trở về dia phương phải chú ý chống hạn, chống lụt, chống sâu chuột và chăm sóc mùa màng. Bác lưu ý muôn làm được như vậy phải thực hiện đoàn kết và tổ chức đối công. Hồ Chủ tịch đã tặng công trường đê Mai Lâm mươi huy hiệu của Người để làm giải thưởng thi đua.

Sau đó Hồ Chủ tịch đã vào thăm một số gia đình ở thôn Du Lâm Nội thuộc xã Mai Lâm. Người ăn cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình làm ăn, đời sống và nói chuyện thân mật với đồng bào. Người cần dặn động bão phải cố gắng làm án tiết kiệm để tránh tình trạng bị đói, cần phải tổ chức tôm đói công, nếu chưa có, Người chỉ cái bể nước trước mặt, hỏi đồng bào:

- Cái bể nước kia phải mấy người khênh mồi nồi?

- Tám người ạ.

Hồ Chủ tịch bảo:

- Sản xuất cũng vậy, nhiều người vào tôm đói công thì sản xuất sẽ tốt, nếu làm ăn riêng lẻ thì không có kết quả.

Rời đê Mai Lâm, Hồ Chủ tịch đi thăm những cánh đồng dọc hai bên đường số 1, từ cầu Đường lên Bắc Ninh. Thấy lúa cấy đã lên xanh tốt, Hồ Chủ tịch rất hài lòng. Đến thị xã Bắc Ninh, Hồ Chủ tịch gặp đồng chí Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh. Nghe báo cáo tình hình xong, Bắc vào dự Hội nghị kiểm điểm công tác sửa sai của tỉnh đang họp. Sau đó Hồ Chủ tịch nói chuyện với cán bộ, đại biểu các tầng lớp của thị xã Bắc Ninh và những xã xung quanh. Hồ Chủ tịch nhấn mạnh: Đảng và Chính phủ là đòn bẩy của dân, luôn luôn lo lắng đến đời sống của dân. Vì vậy khi được tin đê vỡ, Đảng và Chính phủ tập trung mọi khả năng, mọi lực lượng để hàn gắn bằng được quang đê này.

Hồ Chủ tịch hỏi đồng bào về trận lụt năm 1945 với việc lờ đê bảy giờ như thế nào, mọi người trả lời:

- Trận lụt năm 1945 làm cho nhân dân bị đói và sinh nhiều bệnh tật, nay tuy có lờ đê



nhung ta đã cố gắng hàn ngay được nén hạn chế được thiệt hại, lúa lại cấy được không phải bỏ ruộng hoang.

Hồ Chủ tịch nhắc cán bộ, đồng bào chờ chủ quan, bây giờ mới là tháng 9 dương lịch nên phải đề phòng lụt và phải chống hạn, chống sâu chuột, phải chú trọng châm bón để đảm bảo năng suất thu hoạch. Cán bộ phải giúp đỡ khuyến khích đồng bào cấy hết diện tích. Công tác sửa sai phải làm cho nhanh, cho tốt. Muốn thế phải di dứng đường lối quản chúng và làm đúng chính sách.

Hồ Chủ tịch nhận xét phong trào tố đối công của Bắc Ninh còn cần phải chấn chỉnh và phát triển cho tốt trên cơ sở tự nguyện, tự giác để đẩy mạnh sản xuất.

Cuối cùng Hồ Chủ tịch nói:

Hiện nay chúng ta có hai nhiệm vụ chính: đấu tranh thống nhất nước nhà và đẩy mạnh sản xuất công nghiệp. Muốn làm được những nhiệm vụ trên, mọi người phải ra sức thi đua sản xuất, tiết kiệm và ra sức thực hành đoàn kết thì mọi việc khó khăn nhất cũng làm được.

Trích trong sách: *Bác Hồ với Bắc Ninh*, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh, 2000

## NHỚ LỜI BÁC DẠY

Dù cho sông canh đà mòn  
Nhưng lời Bác dạy vẫn còn đinh ninh

**T**ào vụ Đông - Xuân năm 1957-1958, do nắng nhiều, Hưng Yên là nơi hạn hán rất nghiêm trọng. Ngay những vùng chiêm trũng như Quốc Trị (Tiên Lữ), Minh Tân (Phù Cừ) đồng ruộng cũng bị khô涸, ma bị khô cháy, sản xuất nông nghiệp gấp rất nhiều khó khăn. Trong kháng chiến chống Pháp, cán bộ, nhân dân Hưng Yên đã bền bỉ, dũng cảm đánh giặc Pháp xâm lược, nhưng lúc này trước thiên tai đe doạ nặng nề, không ít người đã tỏ ra bi quan, dạo bộ, có tư tưởng ý lại chờ thời...

Chính giữa lúc ấy, dù bận rộn với việc của toàn Đảng, toàn dân, nhưng Bác vẫn quan tâm theo dõi tình hình chống hạn ở Hưng Yên. Bác đã tận nơi dạy bảo Đảng bộ và nhân dân chống hạn. Được nhìn thấy Bác, được nghe những lời Bác dạy, Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên đã vượt qua được khó khăn, giành thêm được nhiều thắng lợi to lớn trong việc chống hạn.

Một lần, tôi đưa Bác đi thăm nhân dân đang tát nước chống hạn ở huyện Tiên Lữ, Khoai Châu, Văn Lâm... Nhìn những lùa ruộng nứt nẻ mà hàng ngàn người đang còng lưng tát nước, đột nhiên Bác hỏi:

-Tổ quốc là gì?

Chúng tôi nhìn nhau, chưa biết trả lời Bác thế nào. Cùng đi có anh Trần Duy Dương, Bí thư Tỉnh ủy, tôi là Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Hành chính Tỉnh, anh Nguyễn Khai, Ủy viên Trung ương Đảng, đồng chí Nghiêm Xuân Yêm, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp cùng đi. Đồng chí Nghiêm Xuân Yêm đưa mắt nhìn tôi, tôi mạnh dạn trả lời:

-Thưa Bác, Tổ quốc là đất nước ạ!

Bác gật đầu, Bác nói tiếp:

-Cách mạng thành công, kháng chiến thắng lợi. Ta đã có đất, nhưng còn thiếu nước.



Tại buổi làm việc, Bác đã đề ra 10 việc cần làm để tránh thảm họa lũ lụt, trong đó có điều thứ 7 là chống hạn, phòng lụt: Trong lúc chống hạn, chúng ta phải đề phòng lụt. Phải thường xuyên kiểm soát đê, kè. Phải tổ chức chu đáo lực lượng canh gác... (Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. CTQG, H. 2011, t. 11, tr. 489-493)

Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với  
Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về  
chống hạn, ngày 3/7/1958

Có đất phải có nước.

Từ lời dạy ấy của Bác, Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên đã tập trung làm thuỷ lợi, chỉ trong ba năm của công trình Đại thuỷ nông Bắc - Hưng - Hải, nhân dân Hưng Yên đã đóng góp trên 26 triệu ngày công lao động, đào đắp được 26 triệu mét khối đất, lạo được mạng lưới thuỷ lợi rộng khắp trên các cánh đồng, tổng cộng có chiều dài 3.219 km. Nhờ có mạng lưới thuỷ lợi đó, cánh đồng tam thiền mầu trước đây chát mưa đã úng, chát nắng đã hạn đã trở thành cánh đồng phi nhiêu mỗi năm hai vụ. Dọc theo con sông Hồng đã từng là mối đe dọa của bão dời, giờ đây đã có nhiều cống được xây dựng để tiêu úng và lấy nước, dòng nước phù sa của sông Hồng đã thực sự tạo được năng suất lúa lên cao gấp hai, gấp ba lần trước đây. Điều đó đã từng bước xoá hẳn nạn đói giáp hạt hàng năm, tiến tới có thóc gạo dự trữ hàng năm, góp phần cùng cả nước đưa Việt Nam thành nước xuất khẩu gạo đứng hàng thứ hai trên thế giới.

No ám hôm nay: "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây", chúng ta không quên những năm tháng gian nan, vất vả trước kia.

Sau những tháng ngày phấn đấu, vất vả, công trình Đại thuỷ nông Bắc - Hưng - Hải đã được hoàn thành. Tại Hội nghị thuỷ lợi toàn miền Bắc ngày 16-9-1961 tổ chức tại Hưng Yên, Hưng Yên đã vinh dự được Bác trao cờ luân lưu "Làm thuỷ lợi khai nhất". Chiều ngày 16-9-1961, Bác về thăm xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động. Tại nhà mẫu giáo thôn Thổ Cầu, xã Nghĩa Dân, Bác ân cần thăm hỏi các cô giáo, chia kẹo cho các cháu, Bác đã nói chuyện tại lớp mẫu giáo. Trong khi nói chuyện, Bác có nói một câu thật giản dị nhưng vô cùng sâu sắc:

"Vì lợi ích muôn năm thì phải trồng cây,

"Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người".

Lời dạy của Bác đã trở thành tư tưởng lớn, là phương châm của nền giáo dục nước nhà.

Le Quý Quỳnh kể Trích trong sách: Bác Hồ sống mãi, tập 2.

Nxb CTQG, Hà Nội, 2005, tr 762

↑ Hồ Chí Minh, Sđd, t.9, tr. 222.

"Nguyễn Bi khu Tỉnh ủy Hưng Yên. Khi hợp nhất Hưng Yên với Hải Dương đồng thời là Bi khu Tỉnh ủy Hải Hưng.



GG

## BÁC ĐI LÀM RUỘNG VỚI NÔNG DÂN

**B**ác sinh ra và lớn lên trong gia đình nhà nho, nhưng là nhà nho có nguồn gốc nông dân. Thời gian dài từ tấm bé đến tuổi học trò Bác sống ở quê giữa những người nghèo khổ một nắng hai sương ngoài đồng nên Người hiểu sâu sắc nỗi khổ, nỗi vất vả của người nông dân. Những việc của nghề nông đối với Bác cũng không có gì xa lạ. Thời kỳ hoạt động cách mạng ở nước ngoài, khi Người được bầu vào Ban chấp hành Quốc tế nông dân, có người thắc mắc, hoài nghi vì Bác khai trong lý lịch là xuất thân nhà nho, tri thức. Nghề nghiệp chính là thuỷ thủ, họ rằng Bác sẽ không có điều kiện để am hiểu các vấn đề nông dân. Sau khi bế mạc Đại hội nông dân, các đại biểu đi thăm một nông trang, thấy nông dân đang lao động, Bác cũng xắn quần xuống giúp một nông dân đang làm ruộng, việc nhà nông đối với Bác không gì khó khăn, trong khi các đại biểu nhiều người đang lúng túng; thì Bác làm nhanh nhẹn như một nông dân thực thụ, trước con mắt thán phục của mọi người. Có ai biết một thời Bác ra đồng cùng người dân quê làng Sen làm lụng, hay những lúc đi trồng rau cùng những người nông dân nghèo khổ ở Bruklin nước Mỹ.

Trên mặt trận báo chí công luận, Bác là người viết nhiều về nông dân, và chặng mỗi lố cáo sự bộc lộ sức lao động người nông dân của địa chủ cường hào phong kiến, đẩy nông dân vào con đường bần cùng bằng sự căm hận. Bác đã lùm ra và chính Người đã thực hiện cương lĩnh giải phóng người nông dân bằng cuộc cách mạng Tháng Tám lịch sử. Người đã để lại một di sản có một không hai trong lịch sử loài người chân dung một lãnh tụ bên người nông dân. Người Nga, một dân tộc dù đầu tiên phong, biến người nông dân lao động "thành người tự do", nhưng nay họ chưa di đến nơi đã tạm dừng. Còn người nông dân Việt Nam chúng ta luôn có Bác Hồ cùng đi bởi không chỉ tư tưởng Bác soi đường mà hình ảnh Bác dung dị bên người nông dân mãi mãi là chỗ dựa tinh thần để tự hào, tin tưởng và làm theo lời Người.

Cùng đổ mồ hôi với người nông dân mới quý hại gạo, cù khoai, mới xó lồng khi bão lụt áp đến cướp đi thành quả lao động vất vả của người dân trên ruộng đồng. Ngay sau khi

giành được chính quyền, tuy ban trăm công nghìn việc Bác vẫn dành nhiều thời gian, không chỉ nháu nhở các địa phương đắp đê chống bão lụt, mà còn trực tiếp xuống tận các xã để đôn đốc, kiểm tra công việc. Biết tin đê sông Hồng ở khu vực Hưng Yên, Thái Bình bị vỡ, Bác trực tiếp xuống kiểm tra việc khắc phục hậu quả để có biện pháp kịp thời cung chính quyền địa phương vận động giúp đỡ nhân dân vượt qua khó khăn, Bác hỏi cẩn kẽ có mấy người bị nạn, trước hết phải lo cái ăn để họ khỏi đói bữa, sau đến nơi ở và ổn định sinh hoạt cho mọi người, tập trung nhân tài vật lực để dập lại chỗ đê bị vỡ. Bác hứa khi nào dập xong Bác sẽ xuống thăm. Thế rồi, giữ đúng lời hứa, bốn tháng sau Bác xuống cắt băng khánh thành chỗ đê vừa mới dập. Bác đi xem kiểm tra một lượt, nhìn chỗ giáp ranh đê mới để cù, Người nháu nhở phải tăng cường giàn cối mới an toàn. Bác vừa đi vừa nhún thử đê lún, Bác khen dập nhanh nhưng chưa lén chặt, cần tăng cường thêm lực lượng để đảm thật kỹ mới bảo đảm lâu dài.

Thay mặt "Ban đời sống" mới nhà văn Nguyễn Huy Tưởng đến báo cáo với Bác là hoạt động của Ban dựa trên 3 nguyên tắc: dân tộc, dân chủ và khoa học, nghề xong, Bác liền nói: "Trong đồng bào ta chưa may người hiếu nhường từ chú nái mà hiện nay họ cần là cần cái này", vừa nói Bác vừa chỉ tay vào bụng, "phải có cái ăn đã, nếu không có ăn không làm gì được. Hoạt động của ban "Đời sống mới" cũng phải tập trung cái đó đã, vẫn đồng bà con "là lành đùm lá rách", tang gia sản xuất, cứu đói". Hậu quả nạn đói năm 1945 như một bóng ma ghê rợn phủ lên cuộc sống đồng rách của người nông dân, càng làm không khí ám đạm khó khăn thêm, trên cương vị Chủ tịch nước, Bác đi xuống các địa phương như Ninh Bình, Thái Bình.. để đôn đốc việc cứu đói, tổ chức tăng gia sản xuất, đắp đê phòng chống lụt bão... Một lần trong cuộc họp, bàn chống đói, Bác nói: "Các chủ biếu không, người xưa nói 'dân dì thực vi thiện', có đồng chí tướng Bác nói nham bến chưa lại thưa Bác 'dân dì thực vi tiễn chứ à', Bác cười và giải thích: 'Bác nói 'Dân dì thực vi thiện'. Người xưa dạy 'dân lấy cái ăn làm trời', Dâng, Chính phủ phải lo cái ăn cho dân không được để dân đói. Đó là Bác lấy lời của Lục sinh nói với Hán Cao Tổ 'Nhà vua lấy dân làm trời, dân lấy cái ăn làm trời'". Bác dạy thật chí lý.



Năm 1955, nghe tin lũ lụt lớn ở Kiến An, gây thiệt hại lớn về người và của cho nhân dân. Bác cho gọi đồng chí có trách nhiệm lên hỏi cụ thể. Bác hỏi, xã Hoà Nghĩa thiệt hại mấy người chết, nhà cửa trường học bệnh xá bị đổ bao nhiêu, khi nghe báo cáo con số thiệt hại cụ thể, Bác rất lo lắng và rơm rớm nước mắt nhất là biết có nhiều gia đình chết người và trôi nhà cửa. Bác căn dặn phải có phương án tiễn mỉ khác phục hậu quả thiệt hại. Người chỉ thị Tỉnh ủy phải trực tiếp chỉ đạo và dặn đi dặn lại "trước hết phải lo cai quản, nơi đón người bị nạn, tuyệt đối không để một người bị dồn". Cứ đến mùa nước lũ, hay kỳ hạn hán Bác thường trực tiếp xuống địa phương tham gia "chống trời" cùng nhân dân. Nhờ lần Bác về công trường Đai thuỷ nông Bắc-Hưng-Hải, Bác xuống công trường tham gia lao động như một người dân. Trên đường đi, thấy một chí út đang đẩy chiếc xe cát kít nặng nề lên dốc, Bác vội chạy đến đẩy giúp chí út. Bác hoà vào không khí lao động khẩn trương của công trường như tăng thêm sức mạnh cho mọi người hăng say quên mình trong không khí vui vẻ.

Lần Bác về Hải Hưng tham gia chống hạn với nông dân, nghe tin Bác về các đồng chí cán bộ lính lở chúc đơn Bác long trọng, Bác không hài lòng, Bác phê bình ngay: "Bác về là để chống hạn chứ có



Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ trưởng Bộ thuỷ lợi Hà Kế Tân đến thăm công trình Bắc-Hưng-Hải, năm 1958

phải di chuyển đâu mà dồn tiếp". Bác ăn vận quần áo như một lão nông thực sự. Người di rất nhanh đến chỗ nhân dân đang đào mương. Bác vội xắn quần xắn tay áo xuống cùng đào đất với bà con để lại phía sau các "quang cách mạng" trong những bộ quần áo bảnh bao đang lúng túng hổ thẹn trước dân chúng; cuối cùng tất cả cùng áo xuống đào đất với bà con theo gương Bác. Bác không nói, không hô hào, nhưng Người đã làm cuộc "tách mạng" cho "các quan" trước muôn dân. Bác ăn cơm chung với mọi người tại nơi đang đào mương. Thấy người xới cơm, xới bát nào cũng voi, Bác nói vui: "Chú xới cơm thế này thi công việc làm sao cho đầy được". Bữa ăn có Bác thêm vui hẳn lên. Bác hỏi chuyện: 'Các chú có biết nấu nướng không?'. Mọi người kể theo cách hiểu của mình. Bác thừa hiểu chẳng có ai ở nhà thực sự giúp vợ nấu ăn cả, nên nghe nói nấu nướng sao thì kể vậy. Rồi Bác kể chuyện hồi xưa Bác làm phụ bếp thế nào nên biết nấu nướng, Bác nói nghề nấu ăn ai biết nấu kể là biết ngay, còn ai chỉ nghe hoặc nhìn thấy thì không thể hip được người khác, vì kỹ thuật nấu ăn quan trọng là chảo này - Bác chỉ vào mũi, chứ không phải chảo này - Bác chỉ vào mắt và tai. Bác nói tiếp, vì sao mọi người phải biết nấu ăn là vì vừa giúp được "cô ấy" có thời gian học tập và nuôi dạy con cái, vừa rèn luyện mình, chữa cái bệnh hão, bệnh sì, bệnh già trưởng thâm canh cố đ沽, cho việc bếp núc là của đàn bà. Hơn nữa khi tự mình nấu thì mình ăn ngon hơn, thích ăn món nào thì làm món ấy. Chuyện vui, nhưng Bác giáo dục đạo đức con người, đạo đức cộng sản trong cán bộ. Bác luôn quan tâm đến sự tiến bộ của cán bộ từ những việc làm bình thường nhất, nhưng chính đó là những xuất phát điểm của đạo đức chân chính, mà mọi người cán bộ muốn dân tin thì doit vào để lui xem xét, rèn luyện hoàn thiện mình.

Bác về Hà Đông chống hạn, khi đến một con mương chắn ngang đường, đồng chí Chủ tịch tính mời Bác di vòng đến chỗ để qua hơn. Nhận xuống thấy đồng chí Chủ tịch tính di dời dày bông lõn, Bác bảo: "Chú cứ di đường ấy' nói rồi. Bác cởi dép lội tắt qua cho nhanh để đến với nông dân dang tát nước chống hạn. Sang bờ bên kia, Bác bảo mọi người cùng tát nước giúp dân. Bác chỉ một thanh niên ăn mặc bảnh bao cùng tát nước với Bác, nhưng đồng chí này không biết tát nước, đồng chí Bí thư tỉnh đỡ lời: "Thưa Bác, đồng chí này là nhà báo à". Bác cười và nói: "Nhà báo của nông dân thì phải biết lao động như nông



dân thì viết mới đúng được".

Mỗi người dân chúng ta ai cũng được xem hình ảnh Bác đang đạp nước trên guồng chống úng, ghi nhận trong ta hình ảnh Bác hoà mình với nỗi vất và mệt nát hai sương của người nông dân. Khắc sâu trong ta làm niệm Chủ tịch nước cũng là một công dân, một người lao động trong triệu triệu người không có gì cách biệt. Đó là hình ảnh được ghi lại vào năm 1960 Bác về chống úng tại xã Lập Lực. Vì sao đạp guồng nước, Bác nhắc nên lắp ổ bi vào trực để người đạp đỡ vất và, mà năng suất cao hơn. Bác hỏi các cô thanh niên có biết hát dối dấp không, rồi Bác lấy Kiều: "Trăm năm trông cõi người ta, chống úng thắng lợi mới là người ngoan". Bác bảo các cô hãy tiếp, các cô vì mải ngắm Bác nên không chuẩn bị không lấy tiếp được chỉ biết vỗ tay, và xin mắng nợ với Bác. Bác nói: "Muốn lao động đỡ mệt và có sức mạnh, thanh niên nên tổ chức văn nghệ".

Năm 1958, Bác về Nam Định dự Hội nghị "Bản về sản xuất, nông nghiệp". Bác chăm chú lắng nghe các bản báo cáo thành tích của các đơn vị. Bác chú ý bản báo cáo nói về cách làm các loại phân bón. Bác đứng lên nhìn khắp hội trường và hỏi to: "Chú nàoanh bùn đó cho hai sào lúa có đầy không?", không có ai đứng dậy. Một đồng chí cán bộ tinh uý báo cáo, là người nông dân đó không thuộc diện tham dự hội nghị này. Bác phê bình và yêu cầu cho người đó đến dự hội nghị ngay. Bác hỏi chí em phụ nữ ở đây có đội phân nữa không? Các đồng chí cán bộ tinh chưa dám báo cáo Bác ngay, may có chí đại biểu nữ dời lời: Thưa Bác, chí em ở đây không quen gánh nên cái gì cũng dội ạ". Bác dặn: "Nên tìm cách cải tiến vận chuyển bằng xe để đỡ cho chị em vất lâu dài".

Năm 1963, Bác về chống hạn ở Nghiêm Xuân (huyện Thường Tin) hôm đó Bác đến sớm, đồng bào còn vắng, liền đường Bác xuống khu dân cư, hỏi thăm dân Bác vào một nhà dân thăm và hỏi lết vừa qua gia đình đơn, lết có vui không. Có cụ già hơn 60 tuổi lhuua với Bác là ăn tất không vui. Bác hỏi vì sao, cụ kể lại gia đình từ xưa có ngôi nhà gần đường, vừa qua lũ lụt có lệnh đuổi bà đi để mở đường không bồi thường, cũng không chỉ cho gia đình chuyển đi đâu, vì thế gia đình ăn tất không vui, người ra lệnh ấy là ông Chủ tịch huyện. Bác lắng nghe mà vé mặt không vui Bác bảo, làm người cán bộ như vậy là không xứng đáng không khác gì cường hào xưa. Sau đó, Bác chỉ thị phải điều tra làm rõ ngay. Vì Chủ tịch kia

bị kỷ luật. Lòng dân rất há dạ và nhắc mãi chuyện đó như làm gương cho cán bộ đối với dân phải làm gì. Hơn nữa hôm đó Bác tham gia chống hạn với dân, trời nắng to có đồng chí cầm ô che cho Bác, Bác bảo: "Dân chịu được thì Bác cũng chịu được, chứ làm như Bác là ông quan thời xưa". Trên đường di chống hạn giúp dân, Bác thấy di trước Bác có xe công an cõi inh ài dẹp đường, Bác cho dừng xe và lệnh cho xe công an dừng lại, Bác mới di tiếp. Bác phê bình: "Bác xuống với dân để chống hạn mà các chú làm cho dân họ sợ thì xuống làm gì?".

Trong di sản tư tưởng của Bác, vấn đề giải phóng nông dân chiếm một vị trí quan trọng. Trên hành trình di tìm đường cứu nước, liêp cạn với nhiều xu hướng chính trị của loài người, Bác phân tích lựa chọn tiếp thu những gì tinh túy phù hợp với hoàn cảnh đất nước và vận dụng một cách sáng tạo những tinh hoa đó vào hoàn cảnh cụ thể của nước nhà. Người di đến kết luận vấn đề giải phóng dân tộc ở Việt Nam thực chất là vấn đề nông dân. Nông dân vừa là động lực nhưng cũng là đối tượng của cách mạng. Cho nên Bác dành nhiều trí tuệ, công sức và thời gian cho vấn đề nông dân. Từ tấm bé, xuất phát từ trực quan sinh động, trước cảnh người nông dân làng quê khổ cực vì bị áp bức, bóc lột mà nghèo đói, từ đó mới có nhận thức do mắt nước, không có tự do và dòng cơ ra đi tìm đường cứu nước một phần cũng được xuất phát từ vấn đề nông dân. Thời kỳ hoạt động cách mạng ở nước ngoài, Bác nói nhiều viết nhiều; đấu tranh không mệt mỏi cho vấn đề giải phóng dân tộc, cho quyền lợi người nông dân. Bác bền bỉ, xây dựng cho mình một hệ thống quan điểm về vấn đề nông dân trong hệ tư tưởng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Bác đứng về nông dân, bền vững cho quyền lợi của nông dân nhưng không sa vào nông dân chủ nghĩa, không quá lá, không xô bồ khi phản ánh mệt lối, mệt phai hoàn thiện của nông dân trong cách mạng dân tộc của nhân dân.

Những năm tháng cuối đời Bác, tuy sức khoẻ yếu nhung Người dành nhiều thời gian làm việc với các đồng chí phụ trách nông nghiệp. Họp Bộ Chính trị hay các buổi làm việc về nông nghiệp Bác thường nhắc bàn Điều lệ Hợp tác xã. Bác bảo công nhân có ngày kỷ niệm thì nông dân cũng phải có ngày kỷ niệm. Nên lấy ngày ban hành Điều lệ Hợp tác xã làm ngày kỷ niệm cho nông dân. Bác dặn viết ban Điều lệ sau cho nông dân ít học cũng hiểu được. Sau khi đọc bản dự thảo, Bác nói đây là bản dùng cho cán bộ, còn đối với xã viên



thì viết phải tóm tắt hơn, để hiểu hơn. Bác đọc và sửa chữa rất kỹ, có chỗ nào, chửi nghĩa câu kỲ KHÓ HIỂU Bác đều sửa lại. Số thứ tư các chương đánh số La mã, Bác sửa lại "Chương Một... Hai...". Câu "Nhà nước hết lòng giúp đỡ" Bác bỏ chữ "hết lòng" vì thưa. Câu "xã viên phải góp ruộng đất, trâu bò, các công cụ chủ yếu". Bác sửa cho chặt chẽ hơn: "Xã viên phải góp ruộng đất, góp cổ phần, để lại trâu bò và các công cụ chủ yếu" chữ "để lại" vừa có tình và có nghĩa giữa xã viên và Hợp tác xã. Trong cuộc họp Bộ Chính trị bàn về nông nghiệp, Bác đề nghị: "Quy lịch lụy để khoảng 7 - 10% thu nhập Hợp tác xã là quá cao, đời sống dân còn thấp nên lập trung bình mức sống của dân". Bộ Chính trị nhất trí chỉ để quy lịch lụy 5 - 10%. Sau đó Bác yêu cầu chuyển nội dung Bản Điều lệ sang điện ca phát trên đài phát thanh cho dân tộc thuộc dân tộc làm theo.

Trích trong sách: Hồ Chí Minh - Chân dung một đời thương. Nxb Tao Động, Hà Nội, 2005

## MỖI BƯỚC ĐI CÓ BÁC CHỈ ĐƯỜNG

**H**ồi lại thời kỳ trước cách mạng tháng Tám, nhân dân huyện Bình Lục sống rất cơ cực, không những khổ vì sự cao lầu nagent, lô lốc không chất mà còn khổ vì đồng chiêm trũng "sống ngâm da chết ngâm xương", "chiêm khê, mùa thối". Mỗi mùa nước lớn mênh mông, xóm làng như những cù lao giữa biển nước mênh mông. Nguyễn Khuyến nhà thơ quê hương Bình Lục đã ghi lại:

"Bóng thuyền thấp thoáng giòn trên vách

Tiếng sóng long bong vỗ trước nhà".

Üng thí vậy, nhưng nếu gặp hạn thi nước ở đây lại rút nhanh, làm cho đất nứt nẻ và rắn lại như đá. Cho nên mùa màng thường "chiêm mất dâng chiêm, mùa mất dâng mùa".

Vụ chiêm xuân năm 1958 bị hạn hán nghiêm trọng liên tiếp mấy tháng trời không mưa, đồng ruộng Bình Lục nứt nẻ, lúa khô héo. Trước tình hình ấy, Đảng bộ và nhân dân huyện Bình Lục hạ quyết tâm chống hạn cứu lúa. Hàng vạn người tay mai tay cuốc ra đồng, ngày đêm lao động không mệt mỏi vét kênh, đào mương, dồn toàn bộ lực lượng hoàn thành đập đập qua sông sát để đưa nước từ cống Liêm Mạc về tưới nước cho lúa.

Giữa lúc công việc đang khẩn trương thì ngày 11 tháng 1 năm 1958, Bác Hồ về thăm công trường đập Cát Tường. Không bao giờ chúng ta quên được hình ảnh thiêng liêng Bác đi giữa cánh đồng, mái tóc và chòm râu bạc phơ, da dẻ hồng hào. Tiếng hô vang "Bác Hồ muôn năm" vang khắp công trường. Bác cười đôn hậu, vẫy tay chào mọi người và bảo anh em công nhân tiếp tục làm việc, Bác sẽ đi thăm từng nơi.

Ở bên đồng bờ sông, Bác hỏi thăm sức khỏe các phu lão, khen ngợi các cụ tuổi đã già mà còn cố gắng xây dựng quê hương, nêu gương tốt cho con cháu noi theo. Bác lại đi qua đập sang bờ tây, mọi người lo lắng vì đập chưa khô hẳn nhưng Bác đã di thoán thoát qua đập thăm hỏi anh chị em dân công. Thấy tổ thanh niên làm quá sức, bác dừng lại hướng dẫn cách đào mai cho đất khơi vỡ, vừa sức người và để có thể làm được lâu dài và nâng suất hơn.



Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với nhân dân tỉnh Hà Nam  
đang đắp dập ngắn nước, ngày 13/01/1958

Bác vui vẻ cẩn thận: Cố gắng làm xong công việc càng sớm càng tốt để lấy nước phục vụ cho sản xuất và phải quan tâm hơn nữa đến việc ăn ở, điều kiện làm việc cho anh chị em dân công để đảm bảo sức khỏe.

Bác ra về, toàn công trường sôi nổi thi đua và chỉ 3 ngày sau đập Cát Tường hoàn thành, thực hiện đúng lời hứa với Bác trước thời hạn 2 ngày. Những dòng nước mát này

được dập Cát Tường giữ lại đã dâng cao tràn vào các kênh mương dàn trải khắp cánh đồng, dân trả lại màu xanh cho lúa.

Tin Bác về tham nhán dân dập dập Cát Tường chỉ sau một ngày đã truyền đi khắp thôn xóm cùng những lời hỏi thăm nhắc nhở ân cần của Bác đã làm bùng lên khí thế náo nức trong cả huyện, tăng thêm sức mạnh cho tay mai, tay cuốc trên công trình thủy lợi khép nới. Cảnh đồng lúa dò quanh khô héo đã trở lại xanh tươi mơn mởn báo hiệu một vụ Đông Xuân thắng lợi. Từ vụ đó bung bát cơn lũ, mỗi người không khỏi hồi hộp xúc động nhớ tới hình ảnh của Bác trên đập Cát Tường và bên tai như còn vang vọng lời Bác dạy: Làm thủy lợi giàn khổ một vài năm để sung sướng muôn đời.

Qua thực hiện đường lối hợp tác hóa đi đôi với thủy lợi hóa, trên quê hương đồng chiêm Bình Lục đã có biến bao nhiêu biến đổi theo hướng dilên dưới ngọn cờ của Đảng, của Bác chỉ đường.

Trong nông nghiệp khâu thủy lợi được Đảng bộ coi trọng, phát động liên tiếp các chiến dịch thủy lợi chào mừng sinh nhật Đảng, sinh nhật Bác năm 1967, hàng vạn người tập trung hoàn thành kênh Chính Bắc, dài 9km đưa nước phù sa từ Trạm bơm Như Trác về tưới cho 6.000ha ruộng đất của 13 xã, chiến dịch thủy lợi đồng khởi tết Mậu Thân năm 1968, gần 2 vạn người tập trung hoàn thành con kênh dài 10km tiếp nước từ trạm bơm Hữu Bì về tưới cho 3.000ha ruộng đất ở 8 xã. Trong 2 năm ấy Bình Lục lại được vinh dự nhận cờ lưu niệm "lâm thủy lợi khá nhất" của Bác.

Nhờ những dòng kênh mương được mở từ đầu xuân 1958, Bình Lục đã vượt qua những thử thách và da chiến thắng hoặc han chế đến mức thấp nhất nhưng tác hại của thiên tai khắc nghiệt. Vụ mùa năm 1973, mưa bão liên tiếp, nước dâng lên cao hoen cà dòng sông, các đầu mối liêu nước lai xả, nhưng bằng sức mạnh của bản thân, bằng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội đã được xây đắp từ mấy năm trước trên đồng ruộng Bình Lục đã giữ vững một bộ phận quan trọng diện tích cây lúa. Từ đó mà mỗi người càng thầm thia vị trí của công tác thủy lợi hơn lúc nào hết.

Theo Nguyễn Văn Ty  
Trích trong sách: Nam Hà làm theo lời Bác, Ban nghiên cứu lịch sử Đảng Nam Hà, tr185-186, 19/6



## THẾ LÀ TỈNH ỦY CÒN QUAN LIÊU

**A**gày 8 tháng 7 năm 1958, Bác Hồ lên thăm và động viên nhân dân, cán bộ tỉnh Sơn Tây bắt đầu cứu mạ và tích cực chuẩn bị phòng chống lụt bão để giành vụ mùa thắng lợi.

Mới hơn á giờ sáng, Bác đã có mặt ở cánh đồng Mẫu, thôn Cổ Đô, xã Tân Lập (Quảng Oai), xuống tận ruộng, hỏi thăm mọi người từ các cháu thiếu nhi đến các cụ già đang bát sầu. Người cần dân nhân dân và cán bộ Cổ Đô phải chú ý cày sâu, bừa kỹ, chú ý chống hạn, bón phân, làm cò, trừ sâu và nói rõ ai nâng được mức bình quân từ 950 lên 1000kg thóc một mẫu Bác Bộ, Đảng và Chính phủ sẽ khen thưởng.

Sau đó Bác đi xem xét hai kè đê Cổ Đô và Vu Chu trên đê sông Hồng, rồi về thăm và nói chuyện với cán bộ, bộ đội và đồng bào đang tham gia thực tập chống lụt ở hai quang đê Cam Thương và Viên Sơn.

Hơn 600 cán bộ từ tinh đến xã đang dự hội nghị tại hội trường Ủy ban hành chính tỉnh Sơn Tây, bàn về sản xuất vụ mùa, phần khởi được đón Bác Hồ đến thăm và nói chuyện. Các đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy và Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh dừng hai bên bục nói chuyện, dắp lề Bác. Sau khi khuyên cán bộ phải đánh tan tư tưởng bi quan, nhắc nhở mọi người phải chú trọng lãnh đạo thật sát lúc gieo mạ đến lúc khóc vào bờ, phải tránh những thiếu sót trong vụ chiêm vừa rồi, Bác hỏi về phong trào tổ đổi công, vao trò nông cốt tham gia và gương mẫu của Đảng viên, đoàn viên trong tổ chức này. Được biết hai xã Tiên Phong (Quảng Oai) và Cổ Đông (Tùng Thiện) là nơi có phong trào đổi công khá nhất tỉnh, Bác quyết định thường huy hiệu mang hình ảnh Người cho hai xã này.

Bằng từ dưới hoi trường, một cánh tay giơ lên. Được phép Bác, người giơ tay phát biểu:

- Kinh hưa Bác, xã Ba Trại (Bál Bal) chúng cháu cũng có 100% số hộ nông dân đã vào tổ đổi công, xin Bác thường huy hiệu cho a!

Tự thấy mình có lỗi với Bác, với Đảng viên và nhân dân dân tộc Mường xã Ba Trại, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhận khuyết điểm với Bác là chưa di sâu di sát, chưa nắm chắc phong trào đổi công của xã này. Bác nghiêm nghị và ôn tồn:

- Cả tỉnh chỉ có phần trăm số hộ nông dân đã vào tổ đổi công mà không nắm được, thế thi Tỉnh ủy còn quan liêu.

Nói đoạn, Bác gọi đồng chí bí thư chi bộ xã Ba Trại lên trao cho huy hiệu của Người và dặn làm theo cách mà nữ đồng chí phó bí thư chi bộ xã Tiên Phong đã thưa với Bác; Báo cáo với nhân dân thấy vinh dự của xã mình và đem làm giải thưởng thi đua cho tổ đổi công nào nhất.

Kết thúc việc trao thưởng huy hiệu cho các xã có phong trào đổi công khá nhất tỉnh, Bác Hồ xuống ngồi ngay ở hàng ghế đầu phía cánh gà bên phải. Đồng chí phục vụ bê đến một lầm ú nước để Bác giải khát.

Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy, thay mặt hội nghị và nhân dân, cán bộ toàn tỉnh hưa với Bác quyết tâm giành vụ mùa thắng lợi. Tiếp đó là một số đại biểu cơ sở lên phát biểu cảm tưởng và hứa hẹn. Chị Hảo, Bí thư chi bộ xã Võng Xuyên (Phúc Thọ) mở đầu:

- Kinh thư Bác, hôm nay cháu sung sướng như mẹ cháu sống lại!

Từ chỗ ngồi, Bác giơ cao một ngón tay vừa cười, sửa ngay: Nhưng Bác là bác trai cơ mà! Chị Hảo nhanh trí, sửa ngay:

- Kinh thưa Bác, hôm nay cháu sung sướng như bố mẹ cháu sống lại!

Cả hội trường cười lên vui vè...

Đến lượt chị Nguyễn Thị Lan, Bí thư chi bộ xã Đại Đồng (Thạch Thá) lại nói:



- Kính thưa Bác, hôm nay cháu rất phấn khởi được tinh ủy và huyện ủy báo cho biết Bác về thăm.

Bác lai vữa giơ tay vừa cười và nói:

- Thế là tinh ủy lại không giữ bí mật cho chuyến đi của Bác rồi!

Cá hội trường lặng lẽ.

Theo Đỗ Thế Giả

Trích trong sách: Bác Hồ với cán bộ, nhân dân các địa phương,

Nxb QĐND, Hà Nội, 2006, tr.368-371

## HỒ CHỦ TỊCH VỀ CHỐNG HẠN Ở NAM ĐỊNH

**N**gày 15/3/1959, Hồ Chủ tịch đã về thăm Nam Định, nói chuyện về tình hình chống hạn và đẩy mạnh vụ thiến. Cùng đi với Hồ Chủ tịch có Phó trưởng ban thường trực Quốc hội Tôn Quang Phiệt và Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi Trần Đăng Khoa.

Tại thành phố Nam Định, Hồ Chủ tịch đã nói chuyện về chống hạn để đẩy mạnh vụ Đông Xuân với hàng nghìn đại biểu cán bộ và nhân dân của tỉnh. Sau khi khen một số cố gắng, nêu những thành tích chống hạn và sản xuất, Hồ Chủ tịch đã nêu rõ những khuyết điểm, thiết sót cần khắc phục. Đại ý Người đã nói là vừa qua tình hình chống hạn tuy có khá huy động nhưng vẫn chưa đủ. Đầu đất để chống hạn còn ít, ở Nam Định bình quân mỗi người mới có một thước khói. Có hạn là do không biết giữ nước như Vụ Bản, Ý Yên (Nam Định). Còn hạn là do lãnh đạo tuy có cố gắng nhưng thiếu quyết tâm bền bỉ, thiếu liên tục, từ xã đến huyện, tỉnh, thiếu kế hoạch chung nên tốn công nhiều mà ít kết quả... Khuyết điểm nữa là không chú ý đúng mức đến hoa màu, cây công nghiệp, chăn nuôi. Lãnh đạo cần phải toàn diện.

Hồ Chủ tịch đã dặn do cán bộ phải cố gắng quyết tâm chống hạn và quyết tâm phải liên tục, bền bỉ. Biết quyết tâm của cán bộ thành quyết tâm của nhân dân, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau giữa các xóm, các xã, các huyện, các tỉnh. Quyết tâm và đoàn kết để chống hạn và đẩy mạnh sản xuất Đông-Xuân được thắng lợi. Muốn chống hạn lối, phải (uỷ) ứng địa phương mà làm các việc đào mương, đào giếng, tát nước, giữ vườn. Mỗi xã phải có kế hoạch nhỏ của xã mình. Huyện, tỉnh phải có kế hoạch chung để điều hoà phối hợp. Trong khi chống hạn, phải đồng thời có kế hoạch phòng hạn, phòng úng. Cán bộ và nhân dân phải chống những tư tưởng bảo thủ, sợ khổ, ý lai. Ruộng có dù nước, còn cần phải dù phân thì lúa mới tốt. Phải cố gắng bón nhiều phân hơn nữa. Chăm sóc tốt, và phải phòng trừ sâu, và phòng cùm cho người đưa...



Hồ Chủ tịch đã nhắc nhở toàn thể đảng viên, đoàn viên thanh niên phải gương mẫu, tất cả hợp tác xã và tổ đội công cung phái gương mẫu làm đầu tàu giúp đỡ những người còn làm ăn riêng lẻ. Hồ Chủ tịch đã nhấn mạnh: nhân dân ta đã anh dũng trong kháng chiến, cần phải anh dũng trong sản xuất. Chúng ta phải thắng thiên tai, hạn hán, bão lụt v.v... để sản xuất càng ngày càng được nhiều, đem lại hạnh phúc cho nhân dân, đưa nước nhà tiến dần lên chủ nghĩa xã hội.

Hồ Chủ tịch đã để lại một số huy hiệu của Người đã tặng thưởng những đơn vị, cá nhân lập được nhiều thành tích trong phong trào chống hạn và làm chiêm hiện nay.

Trích bản tin Báo Nhân dân, số 111 ngày 18-3-1959) (Loại phát hành riêng cho nông thôn)

Trích trong sách: Năm Hà Nội theo lời Bác, Ban nghiên cứu lịch sử Đảng, Nam Hà, 1976, tr.74-75

## MAI XÁ MÃI MÃI LÀM THEO LỜI BÁC

**M**ỗi lần kỷ niệm ngày sinh của Bác là mỗi lần xã viên và cán bộ Mai Xá lại nhớ đến những hình ảnh của Bác, những lời dạy ấm áp của Bác khi Bác về thăm quê Mai Xá. Đó là một sáng tháng 8 năm 1962, tất cả xã viên và cán bộ Mai Xá đang dùn hết sức mình ứng cứu lúa trên trạn tuyến dài gần một cây số ở cánh đồng Sao. Hàng trăm chiếc gầu, hàng chục chiếc guồng nghiêng đồng đổ nước ra sông. Bác đến rất bất ngờ. Các công trình chống úng của Mai Xá từng bừng nhận nhịp hân hoan trong niềm vui được đón Bác. Mọi người chạy xô lai phía Bác. Bác bước tới dáng hống hào khoé mạnh. Người mặc bộ quần áo giản dị, đầu đội mũ cát, chân đi dép cao su. Đến một chiếc guồng nước của hai cô xã viên. Bác bước lên và cùng dập guồng với đồng chí Bí thư tinh uỷ. Sau đó Bác nói chuyện với bà con xã viên. Bác căn dặn tất cả mọi người phải đoàn kết chống úng đầy mạnh sản xuất. Và Bác đọc một câu này Kiều:

"Trăm năm trong cõi người ta,

Chống úng thắng lợi mới là người ngoan".

Giọng nói của Bác ấm áp đã đâm sâu vào trong lòng mọi người. Cuộc gặp gỡ diễn ra hơn một giờ đồng hồ. Sau đó Bác ra về. Xã viên Mai Xá nhìn theo Bác lòng đầy lưu luyến. Tất cả mọi người đều muốn được mím mím nhìn Bác, nghe những lời dạy dỗ của Bác như lời người cha hiền lù dạy bảo con cái. Và lù hóm đó mọi người cùng nêu cao quyết tâm thực hiện lời dạy của Bác hăng hái chống úng đầy mạnh sản xuất. Ngày vui mùa đó cánh đồng Sao, cánh đồng hay ngập úng của xã Mai Xá mà Bác cùng guồng nước với mọi người đã đạt năng suất 3 tấn một hécta.

Từ ngày lịch sử đó đến nay đã gần 8 năm rồi. Tám năm đó Mai Xá làm theo lời Bác bền



bí, liên tục làm thuỷ lợi khoanh vùng chống úng, dày mạnh thâm canh tăng năng suất. Mai Xá đã làm hàng triệu mét khối thuỷ lợi khoanh đồng ruộng thành sáu vùng lớn, cấn bàn diệt úng cho toàn bộ diện tích. Lời khen gọi thiêng liêng chống Mỵ cứu nước của Bác giục giã xã viên, cán bộ Mai Xá không ngừng phấn đấu. Xứng đáng là một đội quân hậu cần của quân đội chiến đấu ngoài mặt trận. Từ năm 1962 đến nay năng suất lúa của Mai Xá bao giờ cũng đạt hơn 5 tấn/m³ một hécta. Và hợp tác xã cũng đã đạt mục tiêu 2 ton/lon 1 hécta gieo trồng. Khắc sâu lời dạy của Bác "không có gì quý hơn độc lập tự do", từ trong phong trào thi đua yêu nước đâ này nở những bông hoa chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi, những bông hoa lao động xã hội chủ nghĩa. Đội 8, đội 2 của Mai Xá là những đội đã được công nhận đội lao động xã hội chủ nghĩa trong những ngày lập công mừng kỷ niệm lần thứ 80 của Bác.

Nhiều lúa n hiệu khoai, nhiều lợn, Mai Xá đã đóng góp hết sức cho tiến tuyến, cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Vốn là nơi thường xuyên úng ngập, không làm nghĩa vụ cho nhà nước được 1 cân thóc thì từ ngày Bác về thăm đâ này năm nào Mai Xá cũng vượt mức nghĩa vụ lương thực, thực phẩm.

Theo: Buổi phát thanh "Nông thôn", phát ngày 28/5/1970,  
Tài liệu lưu trữ của Đài Tiếng nói Việt Nam

## BÁC VỀ ĐẬP ĐÁY

**B**ang sáng ngày 17-7-1962, đồng chí Trần Duy Hưng - Chủ tịch Ủy ban hành chính thành phố Hà Nội dỗ xe trước cửa nhà ban quản lý đập Đáy. Báo chúng tôi chuẩn bị đón Bác Hồ về thăm. Tôi sung sướng đến bàng hoàng, luyến quýnh mất hối lâu. Bác bận trăm công ngàn việc, mà sao lhiều hiểu cả những khó khăn của công trường, nói lo lắng của chúng tôi. Bác đến thật đúng lúc.

Tôi vội vã lên xe cùng đồng chí Trần Duy Hưng sang bên kia đập - nơi đang mở công trường thi công đập tràn - để chuẩn bị đón Bác. Đến nơi, không ngờ đại biểu tỉnh Sơn Tây đã tập hợp đông đủ đang đau đầu ngóng chờ về phía Hà Nội.

Mai đến 8 giờ, một đồng chí chạy sang báo tin "Bác đã về! Bác đang thăm nhà quản lý, Bác đang hỏi chuyện anh chị em công nhân, các đồng chí về ngay đón Bác". Chúng tôi lật đật tay xách dép chạy họ qua đập cho kịp... Không ngờ đến giữa đập đã thấy Bác, cùng các đồng chí đi cùng. Bác khoát tay:

- Các chú đi đón tôi, nhưng tôi đi ngõ này, ta gặp nhau giữa đập thế là tốt.

Xem xét thực địa xong, chúng tôi muốn mời Bác trở lại nhà quản lý đập, Bác chỉ tay vào điểm canh hđc canh hđc:

- Thời là vào đây, còn việc gì



Bác Hồ về thăm Đập Đáy, năm 1962

Công trình Đập Đáy do người Pháp (hiếm kẽ) xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1937, hiện có nhiệm vụ chuyển lùi sông Lòng vào sông Đáy với lưu lượng tối đa 2.500m<sup>3</sup>/s.



giải quyết nốt, tiễn hơn.

Mọi người nhanh nhẹn theo Bác vào trong diềm, Bác ngồi ngay ngắn giữa chiếc chiếu đã trải sẵn, cạnh cửa sổ nhìn ra sông Đáy. Mọi người quay quần ngồi xung quanh Bác, không khí thật giàn dị, đầm ấm.

Bác đích thân chủ trì cuộc họp.

Đồng chí đại diện Bộ Thuỷ lợi báo cáo với Bác phương án phai lũ đập Đáy. Trước mùa lũ năm 1962, Bộ Thuỷ lợi chủ trương tu sửa lại đập và thi công công trình đập tràn phía thượng lưu để phòng sự cố khi mở đập chính. Cá hai công trình đều phải hoàn thành trong tháng 7 để kịp thời đối phó với mùa lũ. Công trường triển khai được 15 ngày, các tỉnh Hà Đông, Sơn Tây, thành phố Hà Nội, Nhà máy cao su Sao Vàng, Xí nghiệp đá Sài Sơn và Bộ Giao thông cùng tham gia nhưng đến ngày 15 tháng 7 mà kết quả chưa được bao nhiêu, liền dở thi công châm, nhân lực thiếu nhiều, vật tư chuyển đến không kịp thời v.v...

Nghe xong Bác nói:

- Thiên nhiên nó không chờ các chú làm xong rồi mới lụt đâu!

Bác nhìn mọi người và hỏi:

- Dân công ai lắp?

Đồng chí Thành thưa:

- Báo cáo Bác, tỉnh Hà Đông ạ.

- Hà Đông có bao nhiêu dân công?

- Thưa Bác, có 25.000 người ạ.

- Cấp cho ở đây 5.000 người có được không?

- Thưa Bác, được ạ. Đồng chí Thành đáp. Bác quay sang hỏi.

- Thế đá ai cấp?

Một đồng chí thưa:

- Báo cáo Bác, Sơn Tây ạ.

- Trong 5 ngày có dâc cấp đủ không?

- Thưa Bác, có đủ ạ.

Bác hỏi tiếp dài biểu của Xí nghiệp ôtô số 2 nhiệm vụ vận chuyển đá, Nhà máy cao su Sao Vàng nhận làn giao thông cao su. Hà Nội nhận huy động giấy loại để lót đá. Mọi người đều hứa với Bác làm tốt việc được giao.

Bác vui vẻ nhún nhún với mọi người và hỏi tiếp:

- Nhân lực, vật tư có rồi, bây giờ ai chỉ huy, dồn dốc làm?

- Báo cáo Bác, Ban quản lý công trình đập Đáy ạ.

Bác nhìn tôi âu yếm, tỏ ý tin tưởng.

Tôi xúc động và trân trọng hứa với Bác:

- Cháu có gắng làm đúng như lời Bác.

Bác lại hỏi mọi người:

- Công việc bàn cuthể rồi, các chú định làm mấy ngày nữa thì xong?

Đồng chí Thành thưa:

- Báo cáo Bác, 7 ngày xong ạ.

Bác cười và nói:

Bác cho cả 8 ngày, nếu 8 ngày làm không xong thì xấu hổ!

Mọi người cười vui vẻ. Cuộc họp xong, Bác chào mọi người và nhanh nhẹn ra xe.

Lúc ấy trên công trường, nhân dân quanh vùng được tin Bác về, kéo đến đông nghịt trên đê. Tiếng hô "Hồ Chủ tịch muôn năm!" vang dội.

Ngay ngày hôm sau, Tỉnh ủy Hà Đông, Sơn Tây họp bàn, công trường họp bàn, các xí nghiệp họp bàn quyết tâm làm theo lời Bác. Các công trường tung bùng khí thế thi đua liên tục suốt ngày đêm. Bác giao 8 ngày, cá hai công trường tu bổ đập Đáy và thi công đập tràn đều vượt trước hai ngày. Trí rất vinh dự được thảo báo cáo cho Tỉnh ủy Hà Đông gửi lên báo cáo với Bác, để Bác vui lòng.

Trích trong sách: Chúng ta có Bác Hồ, NXB. Lao động, H.1999, tr.302 307



“

## LỜI BÁC VĂN CÒN ĐÂY

**A**êm 25 rạng sáng ngày 26-7-1962, mấy anh em chúng tôi đều hối hộp chờ đợi giờ phút thiêng liêng: Bác Hồ về Ninh Giang.

Trời vừa rạng đông, anh em chúng tôi đã dậy để nhìn trời. Lạ thay, mấy ngày trước trời mưa tầm tã, hôm nay quang dáng. Ngàn sao thiêng thiếp mờ dần trước ánh vùng đông, báo hiệu một ngày nắng đẹp.

7 giờ sáng, chúng tôi tập trung ở cổng Sao dón Bác. Xe của Bác đến, chúng tôi chạy ùa lai. Bác mặc quần áo lụa màu gù thăm như cách ăn vận của một cụ già làng quê, tay cầm mũ cát, nhanh nhẹn bước xuống xe. Anh Chương Bí thư Tỉnh ủy giới thiệu với Bác các đồng chí lãnh đạo của huyện Ninh Giang. Bác nhìn từng gương mặt xiết bao tri ân và gật gật đầu. Rồi Bác hỏi ngay:

Bà con chống ứng ở đâu?

Thưa Bác ở gần đây thôi ạ!

Tuy hỏi vậy nhưng Bác đã hướng về nơi có âm thanh rộn ràng của tiếng người, tiếng nước đổ, tiếng guồng kéo kẹt vọng lên đó... Bác kéo lạy anh Trần Trọng Ban, Bí thư Đảng ủy xã Hiệp Lực cùng bước. Trước khi xuống dốc, Bác dừng lại lát đứng nhìn ngắm toàn cảnh bà con xã Hiệp Lực chống ứng, với hơn trăm chiếc guồng bên bờ kè nước ra sông. Hàng trăm chiếc gầu sông, gầu gai đổ nước lấp lóp. Xa xa nữa, những cánh ruộng đã trùn nước, bà con bắt đầu cấy lúa...

Khi Bác đi ngang qua những người thợ đang đập nước, Bác giơ tay vẫy chào mọi người. Mấy người định bỏ guồng chạy theo Bác, nhưng chúng tôi ra hiệu cho bà con cứ làm việc bình thường. Tuy vậy, vẫn có mấy bà thợ cấy ở ruộng, bỏ má, chạy lên và di theo Bác. Bác bước qua rất nhiều rạch nước lũ miệng guồng ra sông, chúng lội lô lảng vì sợ Bác ngã, nhưng Bác bước rất nhanh nhẹn. Vì ta đi Bác vừa hỏi chuyện đồng chí Trần Trọng Ban - cán bộ xã về



Bác Hồ về thăm xã Hồng Thái (Ninh Giang, Hải Dương) là cột mốc của phong trào làm thủy lợi toàn miền Bắc, nơi đã được nhận Cờ luân lưu của Bác. Tại đây, Bác nói chuyện với cán bộ, đồng viên và nhân dân địa phương. Bác nhắc nhở: 'Đồng bào và cán bộ Hồng Thái chờ nên tự mãn với thành tích bước đầu, mà cần phải cố gắng hơn nữa', ngày 15/2/1965

công tác chống ứng.

Chợt Bác dừng lại bên một chiếc guồng, Bác nói: "Để cho Bác đập guồng một lúc, chứ nào lên đây guồng với Bác". Đồng chí Nguyễn Chương - Bí thư Tỉnh ủy bước lên trước, đồng chí Trần Quý Kiên (lúc đó là Thủ trưởng Bộ Thuỷ lợi) lên theo. Bác ngồi phía tay phải, đồng chí



Kiên ngồi giữa, Bác dôi mù cá, hai tay vịn thang guồng, mắt dõi theo bàn đạp, nhưng chỉ độ vài phút sau, Bác không cần nhìn xuống bàn đạp nữa. Nhân dân đã tập trung đến, vây quanh guồng nước Bác đang đạp rất đồng. Bác hỏi:

- Các cô, các chú guồng nước thế này có mệt lắm không?

Thưa Bác mệt a!

Thết thi vừa gương vừa hát lớn, hát lớn thì đỡ mệt.

Cô Nghệ một nữ thanh niên đứng bên từ nay đến giờ cứ chăm chú ngắm nhìn Bác. Bác bảo Nghệ:

Cháu hát đi.

Nghệ còn lúng túng thì Bác đọc:

"Trăm năm trong cõi người ta

Chống úng thắng lợi mới là người ngoan"

Bác cháu cùng cười, khi dừng guồng Bác nói: "Đồng bào làm việc thật vất và nhưng bước đầu đã thắng lợi. Hãy cố gắng cho thắng lợi hoàn toàn. Năm nay mưa nhiều, nhiều nơi bị ngập úng. Ninh Giang là một trong những điểm ngập úng nặng nhưng lại khắc phục tốt, đặc biệt là xã Hiệp Lực. Bác biểu dương tinh thần quyết tâm của bà con và khen ngợi nhân dân xã Hiệp Lực. Bác mong toàn huyện noi gương Hiệp Lực trong việc chống úng lụt, ổn định sản xuất vì lợi ích thường xuyên xảy ra lũ cho đời sống nhân dân khó khăn. Muốn vậy, công tác thuỷ lợi là biện pháp hàng đầu. Phải làm tốt công tác thuỷ lợi mới nâng cao năng suất lúa mà và vươn lên thành một trong những điển hình của tỉnh".

Bác căn dặn: Đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Đảng viên phải gương mẫu, phải xây dựng, giúp đỡ nhau tiến bộ. Đấu tranh phê bình sao cho đồng chí của mình tiếp thu được. Tựa như người ta tắm rửa hàng ngày. Tâm bằng nước ấm con người sẽ khoan khoái dễ chịu. Nhưng không dùng nước ấm quá, nước lạnh quá. Bác mong Đảng bộ Ninh Giang đoàn kết xây dựng thành Đảng bộ mạnh, đưa Ninh Giang lên giàu đẹp.

Sau khi Bác về thăm, Ninh Giang và Thanh Miện hoàn chỉnh con sông thủy nông qua xã Vĩnh Hòa. Đầu gấp con sông để qua 7 xã, lấy đất đào sông đắp nên con đường giao thông chạy dọc từ tây sang đông. Đặc biệt mở rộng khơi sâu con sông Cầu Rầm, xây dựng đập Neo một công trình thủy lợi của tỉnh. Không khí làm thủy lợi những năm ấy thật sôi nổi. Hầu như tất cả mọi người trong độ tuổi lao động đều góp sức bồi đắp nên một con đê, làm nên một dòng sông mang tên nước.

Tôi luôn luôn nghĩ: ở đâu làm tốt là Bác Hồ về thăm động viên. Tác phong sâu sát cùng lời nói ăn cần của Bác khắc sâu bao lâm khâm cõi người. Tinh thần ấy tiếp tục lan truyền trở thành một sức mạnh vĩ đại. Những lời dạy của Bác trở thành những lời huấn thị thiêng liêng, chứa chan tình nghĩa đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân Ninh Giang.

Đỗ, chí Đào Dinh Hoan - nguyên Bí thư Huyện ủy Ninh Giang kể,

Nguyễn Việt Thành ghi

Trích trong sách: Bác Hồ với Hải Dương - Hải Dương với Bác Hồ, Nhà Thông tấn, Hà Nội, 2008



Chủ tịch Hồ Chí Minh  
thăm công trình  
đập dâp sông Đa, xã Tân Lập,  
huyện Quế Oai, Sơn Tây,  
ngày 08/07/1958

## PHẦN 3

# CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI **LÀM THEO LỜI BÁC**



TỔNG CỤC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Chủ tịch Hồ Chí Minh VỚI CÔNG TÁC  
PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

## I. SỰ QUAN TÂM CỦA CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI

### 1. GIAI ĐOẠN TỪ 1971 ĐẾN 2000



Thủ tướng Pham Văn Đồng đến thăm đồng bào bị lũ xã Ngọc Sơn, Chương Mỹ, Hà Tây, năm 1971



Tai công lũ lụt đê T100, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đi ca nô xuống xem xét từ mi nơi đang hàn khâu đê vào năm 1971



TỔNG CỤC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI



Ngập lụt khu Lâm Thao trong lũ năm 1971



Vỡ đê Nhât Trại, tháng 8/1971



Phó Thủ tướng Đỗ Mười đi kiểm tra đoạn đê bị vỡ, cùng đi có đồng chí Hà Kế Tân và Phùng Thế Tới, năm 1971



TỔNG CỤC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Chủ tịch Hồ Chí Minh VỚI CÔNG TÁC  
PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI



Phó Thủ tướng Đỗ Mười họp ban chống lũ, ngày 23/08/1971



Ban chỉ huy chống lụt bão Trung ương họp năm 1971



Bộ trưởng Bộ Thủy lợi Hà Kế Tân đi kiểm tra ngập lụt trong lũ, năm 1971



TỔNG CỤC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI



Khu vực ngập lụt, cầu Lai Vung, tỉnh Hải Dương, tháng 8/1971



Chủ tịch Hồ Chí Minh VỚI CÔNG TÁC  
PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI



Cầu Xuân Quan, dãy Tứ  
Hàng, tỉnh Hưng Yên  
ngập lụt năm 1971



Nhà cửa bị ngập lụt, nhóm dân  
T ولاi Đức, tỉnh Hà Tây phải làm  
lán ăn ngủ trên đê năm 1971



TỔNG CỤC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI



Sự cố vỡ công Thôn, thuộc khu vực Cầu Đuống, ngày 23/08/1971

Chủ tịch Hồ Chí Minh VỚI CÔNG TÁC  
PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI



Bộ trưởng Nguyễn Cảnh Dinh thăm hỏi, động viên người dân Phú Yên sau bão vào ngày 14/10/1993



Bộ trưởng Lê Huỳ Ngụ và đoàn công tác đặc biệt của Chính phủ chỉ đạo tại Thừa Thiên Huế năm 1999



TỔNG CỤC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Chủ tịch Hồ Chí Minh VỚI CÔNG TÁC  
PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI



Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đi kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão, năm 1999



Chủ tịch nước Trần Đức Lương, đi khảo sát lũ, năm 2000



## 2. GIAI ĐOẠN TỪ 2001 ĐẾN NAY

**THƯ**  
CỦA ĐÓNG CHỈ TỔNG Bí THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG  
gửi đồng bào và chiến sĩ cả nước nhân Kỷ niệm 73 năm  
Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai (22/5/1946 - 22/5/2019)

Thay đồng bào và chiến sĩ cả nước:

Nhân dịp Kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai (22/5/1946 - 22/5/2019) và năm đầu tiên cả nước triển khai Tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai (15/5 - 22/5), thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tôi thay vì gửi đến đồng bào và chiến sĩ cả nước, các lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai, các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và các ban ngành, các cấp, các ngành những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Năm 2018, với sự đoàn kết, thống nhất của hệ thống chính trị; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các cơ quan chức năng; sự tham gia tích cực của các lực lượng vũ trang và nhân dân, công tác phòng, chống thiên tai đã góp phần quan trọng giảm thiểu thiệt hại về người, bảo vệ tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã chủ động, tích cực triển khai và hiện qua nhiệm vụ phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, cùng nhau tay, vận động, quyết gặt, đồng viên, chia sẻ với đồng bào vùng lũ thiên tai.

Tổng bí thư cảnh báo đối với bão, thiên tai có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, với đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan chỉ đạo phòng, chống thiên tai các cấp, các sở chức đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân cả nước phát huy tinh thần đoàn kết, nòng cốt nhận thức của cộng đồng, tăng cường sẵn sàng lực lượng, cảnh báo và ứng phó, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nhằm chủ động phòng, chống, hạn chế tối đa, giảm tối mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra, thực hiện đồng bộ nhiệm vụ phòng, chống thiên tai năm 2019, góp phần bảo vệ cuộc sống của nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước.

Chào thân ái,

*[Signature]*

**NGUYỄN PHÚ TRỌNG**  
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam  
Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thư của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước  
Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào, chiến sĩ cả nước nhân  
Kỷ niệm 73 năm ngày Phòng chống thiên tai



Hàng năm, vào Ngày truyền thống phòng chống thiên tai của Việt Nam (22/5), Chủ tịch nước đều có thư gửi đồng bào, chiến sĩ cả nước nhằm động viên, khuyến khích và nhắc nhở các cấp, các ngành, toàn dân thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, góp phần giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tài sản và cuộc sống của nhân dân.



Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến làm việc và chỉ đạo ứng phó thiên tai tại Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, năm 2017



TỔNG CỤC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Chủ tịch Hồ Chí Minh VỚI CÔNG TÁC  
PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI



Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với lũ lớn  
lại đập tràn Lạc Khê, Gia Viễn, Ninh Bình, tháng 10/2017

120



Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị toàn quốc  
về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, ngày 20/6/2019

121



TỔNG CỤC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Chủ tịch Hồ Chí Minh VỚI CÔNG TÁC  
PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại buổi  
làm việc với các địa phương vùng  
đông bằng Sông Cửu Long về chủ động  
tăng phó với hạn hán, xâm nhập mặn,  
năm 2020



Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị về phát triển bền vững  
đông bằng Sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu năm 2017



Đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương di thăm hỏi, động viên  
nhân dân vùng lũ thuộc huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, ngày 8/9/2018



TỔNG CỤC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Chủ tịch Hồ Chí Minh VỚI CÔNG TÁC  
PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI



Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ di kiểm tra công tác phòng chống bão số 3 tại đê biển Đô Sơn, cùng đi có đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng và đại diện lãnh đạo một số ban ngành, ngày 18/8/2016



Phó Thủ tướng Tỉnh Dinh Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo TW PCCT thăm hỏi, động viên và trao qua hỗ trợ đồng bào vùng lũ Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, ngày 20/10/2020



TỔNG CỤC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI



Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo TW PCTT chủ trì họp trực tuyến, chỉ đạo ứng phó bão Mangkhut, năm 2018

Chủ tịch Hồ Chí Minh VỚI CÔNG TÁC  
PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI



Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường  
Phó Trưởng ban Thường trực  
Ban Chỉ đạo TW PCTT chủ trì họp ứng phó với bão số 5, ngày 17/9/2020



Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường  
Phó Trưởng ban Thường trực  
Ban Chỉ đạo TW PCTT trực tiếp  
chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 13 tại Quảng Bình, năm 2020



TỔNG CỤC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Chủ tịch Hồ Chí Minh VỚI CÔNG TÁC  
PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

## II. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI LUÔN NHẬN ĐƯỢC SỰ KHEN THƯỞNG, ĐỘNG VIÊN KỊP THỜI



Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định lấy Tuần lễ từ ngày 15 đến 22 tháng 5 làm "Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai"



Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống thiên tai, năm 2018



Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai,  
năm 2019



Lãnh đạo Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  
cùng các Bộ ngành, địa phương, tổ chức Quốc tế tham dự Lễ kỷ niệm Ngày phòng chống thiên tai, năm 2019



TỔNG CỤC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Chủ tịch Hồ Chí Minh VỚI CÔNG TÁC  
PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

### III. TRUYỀN THỐNG ĐOÀN KẾT, NỒ LỰC VƯỢT MỌI KHÓ KHĂN ĐƯỢC TIẾP NỐI QUA CÁC THẾ HỆ



Nhân dân ở các huyện An Thi, Yên Mỹ, Hải Huy động chung tay, chung sức khắc phục khó khăn do lũ lụt làm sập lô đê, năm 1971



Đơn vị bộ đội X đang chuyển đất xuống phà đưa ra mỏ A tại công trường T100 hàn khâu đê Bắc Dương, năm 1971



TỔNG CỤC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Chủ tịch Hồ Chí Minh VỚI CÔNG TÁC  
PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI



Bộ đội Biên phòng Quy Nhơn Tri giúp người dân thi trán biển giải Lao Bảo, huyện Hướng Hóa di chuyển đến nơi an toàn



Chung tay khôi phục trường học sau thiên tai



Ngành điện nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai



## PHẦN 4

# THÀNH TỰU TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

T rải qua 75 năm xây dựng và phát triển, công tác phòng chống thiên tai Việt Nam ngày nay đã và đang đạt được những thành tựu to lớn: hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức bộ máy và lực lượng phòng chống thiên tai ngày dần hoàn thiện và chuyên nghiệp; hệ thống cơ sở hạ tầng và công trình phòng chống thiên tai ngày càng tốt hơn, năng lực công đồng từng bước được nâng cao.



## II. VỀ THẾ CHẾ, CHÍNH SÁCH

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống thiên tai đã được bổ sung, hoàn thiện lao hành lang pháp lý để nâng cao hiệu lực quản lý và hiệu quả thực hiện, trong đó:

- Luật Phòng, chống thiên tai (năm 2013), Luật Đê điều (năm 2006) là văn bản pháp cao nhất đã được ban hành và sau một thời gian triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020. Bên cạnh đó, còn có các luật, văn bản hướng dẫn có liên quan như: Luật luồng thuỷ văn, Tài nguyên nước, Thuỷ lợi....

- Hệ thống các van bòn hướng dẫn thi hành Luật, các van bòn có liên quan đến lĩnh phòng chống lхиen lai cũng được ban hành.

- Chiến lược Quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 17/3/2021.



II. VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY

## 1 Cơ quan quản lý nhà nước

Tổ chức bộ máy được hoàn thiện hơn với sự thành lập cơ quan chuyên trách về phòng chống thiên tai ở Trung ương, đó là Tổng cục Phòng Chống thiên tai





## 2. Cơ quan điều phối liên ngành

Cơ quan điều phối liên ngành ở Trung ương là Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai được nâng tầm hoạt động từ năm 2019 với 37 thành viên do Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban Chỉ đạo



Trụ sở Tổng cục phòng, chống thiên tai -  
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn



### III. VỀ CƠ SỞ HẠ TẦNG PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ CÁC CÔNG TRÌNH KHÁC PHỤC VỤ PCTT

#### 1. Về đê điều

Cá nước có trên 9.080km đê, với 2.730km từ cấp III đến đặc biệt, gồm:

Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ: 7.078km hệ thống lớn, chống lũ triệt để, gồm hệ thống đê sông Hồng-Thái Bình, sông Mã, sông Cà và đê biển.

Trung, Nam Trung Bộ: 1.016km chủ yếu đê cửa sông, đê biển chống lũ sầm, chống triều.

Nam Bộ: 973 km chủ yếu đê biển, đê cửa sông.

Ngoài ra còn có trên 44.600km đê bao, hồ bao tập trung chủ yếu ở DBSCL. Trong đó 38,9km đê bao đã được phân cấp là đê cấp III.



Tuyến đê kiều mầu, đê biển 1, Hải Phòng

#### 2. Về hệ thống công trình hồ, đập

##### 2.1. Hồ chứa thủy lợi:

Hiện có nước đã xây dựng được 7.169 hồ, hồ chứa thủy lợi, trong đó có 419 hồ dâng có chiều cao trên 5m và 6.750 hồ chứa với tổng chiều dài đập khoảng 1.182 km, tổng dung tích lưu khoang 14,5 tỷ m<sup>3</sup>, tạo nguồn nước lưới cho gần 1,1 triệu ha đất nông nghiệp, cấp khoang 1,5 tỷ m<sup>3</sup> nước cho sinh hoạt, công nghiệp; được phân bố tại 45/63 địa phương trên cả nước, bao gồm: 4 hồ chứa quan trọng đặc biệt (Đầu Tiếng, Cửa Đạt, Tả Trạch, Ngàn Trươi); 889 hồ chứa lớn, 1.632 hồ chứa vừa, 4.225 hồ chứa nhỏ.



Hồ thủy lợi Tả Trạch, tỉnh Thừa Thiên Huế



## 2.2. Hồ thủy điện:

Hiện nay, trên cả nước có tổng số 401 đập, hồ chứa thủy điện với tổng dung tích là 56 tỷ m<sup>3</sup> (chiếm 86% tổng dung tích các hồ), trong đó có 110 đập, hồ chứa thuộc 11 quy trình liên hồ chứa trên các lưu vực sông, 18 hồ chứa quan trọng đặc biệt. Hồ chứa thủy điện ngoài nhiệm vụ cơ bản là phát điện đảm bảo an ninh cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia còn phải đảm bảo hài hòa các lợi ích về kinh tế - môi trường - xã hội khác như đảm bảo dòng chảy tối thiểu, góp phần giảm lũ cho hạ du.



Hồ thủy điện Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

## 3. Cơ sở hạ tầng đảm bảo an toàn cho tàu thuyền

Từ năm 2002 đến nay, hoàn thành xây dựng 66 khu neo đậu (trong đó có 15 khu cấp vùng, 51 khu cấp tỉnh) với công suất 46.469 tàu neo đậu theo yêu cầu.

Mạng lưới thông tin liên lạc cho tàu cá với nhiều loại hình đã được đầu tư nâng cấp phù sóng từ lâu hết trên toàn lãnh thổ, lãnh hải của đất nước, trong đó có hệ thống thiết bị liên đại như Movima, hệ thống Iratam bờ và hệ thống 32 Đài Thông tin duyên hải trái dọc (từ Móng Cái tới Cà Mau). Đến nay, đã có trên 31.500 tàu cá đánh bắt xa bờ được trang bị thiết bị giám sát hành trình.



Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang, huyện Sơn Trà, Đà Nẵng



#### 4. Hệ thống công trình dự báo, cảnh báo, giám sát

Cá nước lắp đặt được trên 1.552 trạm đo mưa tự động, 404 trạm thủy văn (289 trạm tự động), 300 trạm tự động đo gió chuyên dùng và hoàn thành giai đoạn 1 đưa vào sử dụng 51 trạm trực canh cảnh báo đa thiên tai tại tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng.



Trạm cảnh báo sóng thần



Trạm khí tượng thủy văn

#### 5. Cơ sở dữ liệu phòng chống thiên tai

##### HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH, CSDL PCTT

(Hiện đã tích hợp vào cơ sở dữ liệu phòng chống thiên tai)

- 07 trạm ra đa thời tiết
- 180 trạm khí tượng
- 1.901 trạm đo mưa (1.552 trạm tự động)
- 404 trạm thủy văn (289 trạm tự động)
- 23 trạm hải văn
- 51 trạm cảnh báo đa thiên tai
- 66 Khu neo đậu tàu thuyền lớn (sức chứa 46.469/96.609 tàu, khoảng 48° tổng số tàu)
- Hệ thống giám sát tàu cá: **26.556** tàu.



Hệ thống cơ sở dữ liệu PCTT



Khu neo đậu tàu thuyền



Trạm cảnh báo đa thiên tai



### 6. Nguồn nhân lực

Hiện nay, trên cả nước đã có 8.968/11.158 xã có đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã. Lực lượng xung kích phát huy vai trò quan trọng trong công tác phòng, chống thiên tai, đặc biệt là ứng phó ngay lữ giờ đầu. Bên cạnh đó, trung bình hàng năm, công tác ứng phó thiên tai huy động trên 270.000 cán bộ, chiến sỹ và trên 8.000 lượt phương tiện.



### 7. Công tác dự báo, cảnh báo

Thời hạn **dự báo** bão và áp thấp nhiệt đới đã được nâng từ 24 giờ lên 72 giờ, cảnh báo bão, ATNĐ hình thành trên Biển Đông hoặc di chuyển từ Thái Bình Dương vào Biển Đông (trước 1-3 ngày), cơ bản đáp ứng mục tiêu Chiến lược 172. Số lượng và lần suất phát tin cảnh báo, dự báo bão, ATNĐ đã được nâng lên từ 4 đến 8 bản tin/ngày.



Dự báo về các cơn bão (vùng đối chính xác) đã hỗ trợ hiệu quả cho công tác ứng phó



### 8. Khoa học công nghệ

Ứng dụng sâu rộng các công nghệ tiên tiến trong theo dõi, cảnh báo thiên tai như giám sát tàu thuyền hoạt động trên biển qua vệ tinh, giám sát trực tuyến hình ảnh tại một số vị trí dễ di chuyển chủ yếu, quan trọng; sử dụng máy bay không người lái trong điều tra, khảo sát, tìm kiếm, cứu nạn; quản lý cơ sở dữ liệu bằng GIS trên điện thoại thông minh,...

Ứng dụng, phát triển công nghệ mới, tiên tiến trong xây dựng công trình ngăn mặn, sản xuất vật liệu mới, dễ di dời, thiết bị giám sát tàu cá chí phí thấp, thiết bị chống chấn nhà cửa thông minh; thiết bị cảnh báo sớm lũ tại sông suối, ngầm tràn, phòng chống sạt lở bờ biển chí phí thấp, thân thiện môi trường; giám sát bằng hình ảnh tại các vị trí xung yếu, trung tâm chỉ đạo, điều hành phòng chống thiên tai,...



Lắp đặt Camera giám sát trực tuyến công trình để điều, phòng chống thiên tai



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc  
nghe giới thiệu ứng dụng  
vật liệu mới trong  
phòng chống thiên tai, năm 2018



Áp dụng công nghệ tiên tiến  
trong thi công công trình ngăn mặn



### 9. Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng chống thiên tai

Thúc đẩy hợp tác quốc tế trong khuôn khổ các thỏa thuận Việt Nam tham gia như: Khung hành động SENDAI, hiệp định ASEAN, diễn đàn APEC, ARF, Ủy ban bão Quốc tế...



Lễ ra mắt Đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai

### 10. Thông tin truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng

I Hàng trăm tài liệu truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng đã được xây dựng như phim tài liệu, phóng sự, clip 2D, 3D, hướng dẫn kỹ năng, câu chuyện truyền thanh, chuyên mục phát thanh, thông điệp truyền thanh, kịch, tiểu phẩm truyền hình, tài liệu hướng dẫn, tờ rơi, sổ tay, bài hát, thơ ca, hò vè, tranh ảnh, pano, áp phích tuyên truyền, ... được xây dựng, phổ biến rộng rãi đến Bộ ngành, các cấp địa phương, người dân cả nước.



Tài liệu đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức trong phòng chống thiên tai



Trang Web Ban chỉ đạo TW PCTT, Fanpage Thông tin phòng chống thiên tai đang được cộng đồng quan tâm rất cao



Chủ tịch Hồ Chí Minh  
tham công trình đập đê sông Đá.  
xã Tân Lập, huyện Quế Oai,  
Sơn Tây (08/07/1958)

## PHẦN 5

# BIÊN NIÊN SỰ KIỆN

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH  
VỚI CÔNG TÁC PHÒNG,  
CHỐNG THIÊN TAI  
TỪ 1945-1969



## NĂM 1945

### Tháng 8, ngày 27

Chủ tịch Hồ Chí Minh được bầu làm Chủ tịch Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Trong ngày, Người tiếp các bộ trưởng mới tham gia Chính phủ. Thành phần của Chính phủ lâm thời được công bố ngày 28-8-1945 có Bộ trưởng Bộ Giao thông công chính; Đào Trọng Kim (không đảng phái), chịu trách nhiệm quản lý và điều hành các ngành giao thông, bưu điện và thủy lợi.

Hồ Chí Minh - Biên niên tiêu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2015, t.2, tr.137

### Tháng 10, ngày 11

17 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì cuộc họp Hội đồng Chính phủ. Về vấn đề đê điều, Người đồng ý sẽ trực tiếp đến một địa điểm chưa đê và cùng đáp đê với dân một buổi.

- Bản sao Biên bản Hội đồng Chính phủ, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

### Tháng 10, ngày 29

Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ tọa phiên họp Hội đồng Chính phủ. Hội đồng thảo luận việc sửa chữa các quặng đê bị sạt lở trong trận lụt vừa qua ở các địa phương và bàn việc phân phối kinh phí ở các nơi có đê vỡ.

- Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác thủy lợi, Nxb Nông nghiệp, II.1990, tr.178

### Tháng 11, ngày 19

16 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự họp Hội đồng Chính phủ để thảo luận về Sắc lệnh tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban hành chính, và các vấn đề đê điều, tài chính, giấy bạc 500đ, bảo vệ di tích và lăng tẩm, khích thương những người hy sinh vì Tổ quốc. Hội đồng có bàn tới việc bỏ khẩu công tác đê điều.

- Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác thủy lợi, Nxb Nông nghiệp, H.1990, tr.179

### Tháng 11, ngày 21

9 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự họp Hội đồng Chính phủ, bàn về vấn đề tổ chức Ban Thanh tra và nghe các Bộ báo cáo. Hội đồng thảo luận hai vấn đề liên quan đến công việc của

Bộ Giao thông Công chính: Việc dân thủy nhập điện và việc đê điều.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác thủy lợi, Nxb Nông nghiệp, H.1990, tr.179

### Tháng 11, ngày 24

19 giờ 30, Người dự cuộc họp Hội đồng Chính phủ bàn về các vấn đề: đê điều, tổ chức Bộ Nội vụ và Tổng tuyển cử.

- Bản sao Biên bản Hội đồng Chính phủ, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

## NĂM 1946

### Tháng 1, ngày 7

Buổi sáng, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ tọa phiên họp Hội đồng Chính phủ Liên hiệp Lâm thời vừa mới thành lập ngày 01/01/1946. Trong chương trình nghị sự, I Hội đồng dự định bàn 9 việc, trong đó có 3 việc liên quan tới công tác thủy lợi là:

1) Nghe báo cáo của các ông Bộ trưởng Nội vụ, Cảnh nông vừa di kinh lý các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và.

2) Bàn việc canh nông Bắc Bộ

3) Bàn công tác đê điều

Do hạn chế về mặt thời gian Hội đồng chưa bàn được hai việc sau và số bàn liếp trong phiên họp tối.

- Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác thủy lợi, Nxb Nông nghiệp, II.1990, tr.180

### Tháng 1, ngày 10

Từ 8 đến 9 giờ sáng, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ tọa phiên họp Hội đồng Chính phủ. Hội đồng bàn tiếp những việc trong phiên họp trước.

Từ 10 giờ sáng Chủ tịch lên đường di thám và kiểm tra công tác đê điều và thủy lợi các tỉnh Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam. Cùng đi với Người có ông Chủ tịch Ủy



bản hành chính Bắc Bộ và mọi sáu người khác.

12 giờ, tại thị xã Hưng Yên, sau khi đi thăm một số bà con nghèo, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp chuyện các thân hào tới chào mừng và nói: "Chúng tôi xuống đây có hai việc: trước là để thăm đồng bào Hưng Yên, thứ hai là để thăm đê. Chúng ta cần phải chăm lo việc đắp đê để phòng nạn lụt...Bây giờ ta được độc lập, công việc đắp đê không phải là việc riêng của Chính phủ, mà là của tất cả mọi quốc dân..., cho nên mọi người đều phải sẵn sàng giúp đỡ vào việc đắp đê. Vậy các thân hào phải hăng hái giúp đỡ những đồng bào khác đi đắp đê..., phải giúp cho họ ăn, phải góp tiền, thóc nuôi họ. Chỉ có cách đó mới ngăn ngừa được nạn đê vỡ. Nước sông cao bao nhiêu đi nữa, mà lòng nhiệt tâm của các bạn cao hơn thì không bao giờ có lụt nữa".

Trước khi rời Hưng Yên, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Vệ quốc đoàn của tỉnh, thăm quang đê vỡ Hưng Nhân cách thị xã 6 km. Người cùng lội nước, đi thăm hỏi từng người và căn dặn những người hậu cần phải làm sao cho từng hột gạo tới được "baotú" của anh em đắp đê.

15 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tới thị xã Thái Bình. Tại Uỷ ban hành chính tỉnh, Người nhắc lại nhiệm vụ thứ hai của chuyến công tác là xin thúc, tiến để nuôi các anh em đắp đê phòng lụt. Người thăm hỏi đồng bào, bắt tay các cụ già trước khi lên xe đi Nam Định.

Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, NXB. Chính trị quốc gia, H. 2007. t.3. tr. 126 - 127  
- Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác thủy lợi, Nxb. Nông nghiệp, H. 1990, tr.180

#### Tháng 1, trước ngày 14

12 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh di thăm đồng bào Phát Diệm (Ninh Bình). Tới thị xã Ninh Bình, Người hỏi thăm và động viên bà con đắp đê phòng lụt, tiếp một số thân hào và đoàn thể, nhắc nhở họ về công tác đê điều.

- Báo Cứu Quốc, số 141 và 142, ngày 14 và ngày 15-1-1946.

#### Tháng 2, ngày 25

Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký:

- Sắc lệnh số 26, quy định những hành vi phá hoại tài sản công như: cầu cống, đường giao thông, đê đập, dây điện thoại... bị coi là trọng tội, sẽ bị truy tố và phạt tù từ 2 đến 10 năm

hoặc xử tử, không kể chính phạm hay tòng phạm.

Bản chụp Sắc lệnh lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.  
- Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, NXB. Chính trị quốc gia, H.2016. t.3, tr.139

#### Tháng 3, ngày 2

9 giờ, tại Nhà hát thành phố Hà Nội, kỳ họp thứ nhất của Quốc hội Khoa I nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã long trọng khai mạc. Chủ tịch Hồ Chí Minh được Quốc hội nhäs tri bầu làm Chủ tịch Chính phủ kháng chiến và giao nhiệm vụ đứng ra tổ chức Chính phủ mới. Người giới thiệu thành phần của Chính phủ kháng chiến gồm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Nguyễn Hải Thần, và 10 bộ, trong đó Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính là Trần Đăng Khoa và Bộ trưởng Bộ Canh nông là Bộ Xuân Luat.

- Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, NXB. Chính trị quốc gia, H.2016. t.3, tr.143

#### Tháng 4, ngày 28

10 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng ông Huỳnh Thúc Kháng, ông Lê Văn Hiến và một số vị khác về Thái Bình dự Lễ khánh thành đê Mỹ Lộc và Hưng Nhân.

Báo Cứu Quốc, số 228, ngày 30-4-1946  
- Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, NXB. Chính trị quốc gia, H.2016. t.3, tr.175

#### Tháng 5, ngày 8

8 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự cuộc họp Hội đồng Chính phủ nghe thông báo và bàn về vấn đề tài chính, về tình hình người Trung Hoa nhập cảng hàng hóa, về tình hình hộ đê...

- Bản sao Biên bản Hội đồng Chính phủ, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.  
Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, NXB. Chính trị quốc gia, H.2016. t.3, tr.180

#### Tháng 5, ngày 20

8 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự cuộc họp Hội đồng Chính phủ, bàn vấn đề thương phatl trong việc hộ đê; nghe báo cáo về tình hình già dinh ông Vinh Thuy...

Bản sao Biên bản Hội đồng Chính phủ, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.  
- Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, NXB. Chính trị quốc gia, H.2016. t.3, tr.188



### Tháng 5, ngày 22

Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký:

- Sắc lệnh số 70 về việc lập tại Bắc Bộ một Ủy ban hộ đê Trung ương có nhiệm vụ nghiên cứu kế hoạch chống nạn lụt và kiểm soát việc bảo vệ đê diều. Ủy ban sẽ do Chủ tịch Ủy ban hành chính Bắc Bộ hoặc người đại diện chủ loạ và gồm những nhà chuyên môn hoặc đủ kinh nghiệm do Chủ tịch Ủy ban hành chính Bắc Bộ cử ra. Sắc lệnh cònấn định những thể lệ đặc biệt để thưởng người có công và phạt người phạm tội được ghi rõ trong các điều 2, 3, 4, 5.

Bản sao Biên bản Hội đồng Chính phủ lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

- Bản chụp Sắc lệnh, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

### NĂM 1947

#### Tháng 6

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho đồng bào trung du và ha du về việc chống lụt. Người nhấn mạnh: "Lụt cũng là một lũ giặc ghê gớm... Chúng ta cần phải ra sức ngăn giặc lụt cũng như chống giặc ngoại xâm" và kêu gọi mọi người phải coi việc canh đê phòng lụt là công việc thiết thân ai cũng phải tham gia.

"*Lụt thi lụt cả làng,*

*Muốn cho khôi lụt thiếp chẳng cùng lo".*

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, L 5, tr.160-161.

### NĂM 1948

#### Tháng 1, từ ngày 17 đến ngày 19

Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì phiên họp Hội đồng Chính phủ bàn về nhiều vấn đề, trong đó có hai vấn đề của Bộ Giao thông công chính:

- Việc sửa đê diều

### - Việc tu bổ nông giang khu 1, 12 và 10

Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2016, t.4, tr.119

- Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác thủy lợi, Nxb Nông nghiệp, H.1990, tr. 82

### Tháng 2, ngày 29

Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì phiên họp Hội đồng Chính phủ bát đầu từ 18 giờ 30 phút và kết (hết) vào 2 giờ sáng hôm sau (1-3). Hội đồng bàn và ra nghị quyết mọi số việc, Bộ Giao thông Công chính có việc thủy nông; sửa chữa và vét máng nước, làm thêm đê đập và máng nước cho tỉnh Phú Thọ, Thái Bình, tiếp tục đặt bom nước ở Đô Lương, nghiên cứu và đặt ống nước bằng nứa ở Việt Bắc để làm vụ chiêm 1948.

- Bản sao Biên bản Hội đồng Chính phủ, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

- Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác thủy lợi, Nxb Nông nghiệp, H.1990, tr.180

### Tháng 4, ngày 13

Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ tọa phiên họp Hội đồng Chính phủ. Hội đồng có bàn đến công tác thủy lợi và việc chi phí cho công tác này.

- Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác thủy lợi, Nxb Nông nghiệp, H.1990, tr.183

### Tháng 4, ngày 14

Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký:

- Sắc lệnh số 157/SL, bãi bỏ Ủy ban hộ đê Trung ương và thành lập ở mỗi khu, tỉnh, huyện, và nếu cần ở mỗi xã một Ủy ban hộ đê gồm một chủ tịch, một phó chủ tịch và một ủy viên.

- Bản chụp Sắc lệnh, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

### Tháng 5, ngày 28

Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký:

- Sắc lệnh số 194/SL, bãi bỏ Ủy ban hộ đê Trung ương trước đây và thành lập ở mỗi liên khu, tỉnh, huyện, xã một Ủy ban bảo vệ đê diều.

Bản chụp Sắc lệnh, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.



**Tháng 6, trước ngày 30**

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư tới đồng bào các tỉnh có đê, nhắc nhớ mọi người phải coi việc giữ vững đê điều để chống giặc lụt cũng là công việc kháng chiến, và mong đồng bào sẽ quyết tâm vượt qua mọi khó khăn.

Báo Cứu quốc (chi nhánh số 2), số 975, ngày 30/6/1948.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập. Nhà Chính trị quốc gia. H.2011, t. 5, tr. 569-570.

**Tháng 8, ngày 19**

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp các nhà báo Việt Nam và nước ngoài, thông báo chính sách của Chính phủ về các vấn đề: hộ đê, thương binh liệt sĩ và linh hồn chiến sự ở một số mảnh đất thời gian gần đây.

- Tài liệu lưu trữ của Bộ Ngoại giao. Hồ sơ 68 (1945 - 1954), t. 2.

**Tháng 10, ngày 1**

Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì phiên họp Hội đồng Chính phủ. Hội đồng nghe các Bộ báo cáo công việc của Bộ minh. Bộ Giao thông Công chính báo cáo việc đê điều. Chính phủ quyết định sẽ giúp đỡ công việc thủy nông ở Liên khu Bốn.

- Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác thủy lợi, Nhà Nông nghiệp, H.1990, tr.183-188

**Tháng 11, ngày 17**

Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì phiên họp Hội đồng Chính phủ. Hội đồng nghe Bộ Giao thông Công chính báo cáo việc nhân dân tham gia đắp đê và góp tiền để sửa đê. Các tỉnh Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa được Chủ tịch Hồ Chí Minh khen thưởng.

- Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác thủy lợi, Nhà Nông nghiệp, H.1990, tr.183-188

**Tháng 11, ngày 20**

Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư gửi đồng bào Ninh Bình, khen ngợi về thành tích hộ đê. Người mong đồng bào "tiếp tục và phát triển chí khí xung phong ấy trong phong trào thi đua ái quốc để:

Điệt giặc đói,

Điệt giặc đốt,

Điệt giặc ngoại xâm".

- Báo Cứu quốc, số 1123, ngày 21-12-1948.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập. Nhà Chính trị quốc gia. H.2011, t. 5, tr. 634.

**NĂM 1949**

**Tháng 3, ngày 31**

Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì phiên họp Hội đồng Chính phủ. Hội đồng bàn và ra nghị quyết một số việc. Trong có đó việc của Bộ Giao thông Công chính. Chính phủ chuẩn y nguyên tắc thành lập Hội đồng thủy nông để giúp vào việc đê điều và các công tác thủy nông.

Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nhà Chính trị quốc gia, H.2016, t. 4, tr.233

- Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác thủy lợi, Nhà Nông nghiệp, H.1990, tr.184

**Tháng 5**

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư tới Đồng bào các tỉnh có đê, biểu dương sự cố gắng chung của toàn thể đồng bào, nhờ đó mà mấy năm liên đài tránh được nạn lụt, vì vậy mà tránh khỏi nạn đói. Dư báo năm nay, mực nước có thể to hơn. Người hô hào: "Đồng bào hãy xung phong thi đua gác công, góp của, đắp đê, giữ đê" để quyết thắng giặc lụt.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập. Nhà Chính trị quốc gia, H.2011, t. 6, tr. 75.

**Tháng 6, từ ngày 14 đến ngày 16**

Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì phiên họp Hội đồng Chính phủ. Hội đồng nghe báo cáo và xem xét một số việc, trong đó có kế hoạch để phòng nạn lụt.

- Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác thủy lợi, Nhà Nông nghiệp, H.1990, tr.185

Bản chụp Sắc lệnh, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

**Tháng 8, trước ngày 8**

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen về thành tích đắp đê của đồng bào huyện



Quỳnh Côi (nay thuộc Quỳnh Phụ), Thái Bình. Người mong: "Đồng bào toàn huyện sẽ theo dõi háng háng ấy mà đẩy mạnh cuộc thi đua ái quốc, chuẩn bị Tổng phản công"... 'Đồng bào các huyện khác trong tỉnh phải thi đua với đồng bào Quỳnh Côi. Cố làm cho Quỳnh Côi thành một huyện kiểu mẫu và Thái Bình thành một tỉnh kiểu mẫu'.

- But tich biet thu. Ban chup luu tai Vien Ho Chi Minh.

#### Tháng 10, ngày 6

Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì phiên họp lần đầu Chính phủ để xem xét tình hình thế giới và trong nước tháng 9 vừa qua, nghe báo cáo của Bộ Giao thông công chính về tình hình đê điều năm thứ 4 từ ngày cách mạng. Chính quyền nhân dân đã thắng được nạn lụt. Hội đồng quyết định:

- Cân nêu cao thành tích bảo vệ đê điều của ta.
- Chủ tịch sẽ có thư khen nhân viên của Bộ Giao thông Công chính đã có công trong việc này.
- Bàn sau Biên bản Lộ. Đồng Chính phủ, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
- Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác thủy lợi, Nxb Nông nghiệp. H.1990, tr.185

#### Tháng 11, ngày 10

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen ngợi các nhân viên và cơ quan quân, dân, chính, các đoàn thể nhân dân đã đánh thắng giặc lụt. Người nêu rõ: Đánh thắng giặc lụt là một thắng lợi bộ phận trong thắng lợi chung của toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến, là kết quả của sự háng hái, cố gắng, đồng tâm và sự phối hợp chặt chẽ giữa hành chính, chuyên môn, bộ đội, đoàn thợ và nhân dân. Người mong mọi người, mọi cơ quan tiếp tục cố gắng thi đua, sửa chữa khuyết điểm, phát huy ưu điểm để làm tốt hơn công tác bảo vệ đê điều.

- Báo Chính quốc, số 1393, ngày 10-11-1949.

- Hồ Chí Minh: Toàn Tập, Nxb. Chính trị quốc gia, 112011, .. 6, tr. 24.

## NĂM 1950

#### Tháng 6, ngày 15

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư tới Đồng bào các tỉnh có đê, căn dặn: "Mùa lụt sắp đến, giữa lúc đồng bào đang tích cực chuẩn bị chuyên mạnh sang tổng phản công. Giữ vững đê đìu để chống giặc lụt cũng là một việc chuẩn bị". Người tin tưởng đồng bào sẽ quyết làm vượt qua mọi khó khăn, cùng với chính quyền, chuyên môn, bộ đội, dân quân và các đoàn thể nhân dân kiên quyết chống giặc lụt, cũng như kiên quyết chống giặc ngoại xâm.

Báo Sư thật, số 135, ngày 15/6/1950.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2011, t. 6, tr. 323.

## NĂM 1951

#### Tháng 4, ngày 10

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 11/SL cho phép Ủy ban kháng chiến hành chính liên khu, lĩnh sê án định việc hành lập ủy ban bảo vệ đê điều ở các cấp.

- Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác thủy lợi, Nxb Nông nghiệp. H.1990, tr. 87

#### Tháng 4, trong tháng

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho đồng bào các tỉnh có đê. Người căn dặn: "Trong môi địa phương, đồng bào sẽ đặt kế hoạch giữ đê cho thật sát với tình hình quân sự và kinh tế, sẽ cố gắng thực hành kế hoạch cho kỳ được, để giữ gìn kho người và kho thóc của ta" và "thi hành triệt để chương trình hộ đê của Chính phủ".

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2011, t. 7, tr. 68.

#### Tháng 9, ngày 6

Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đáp đê bằng tóm người, ký bức danh C.B, đăng Báo Nhân dân, số 24. Sau khi ca ngợi các chiến sĩ giải phóng quân Trung Quốc đã dùng cám cứu đê trong mùa lũ ở tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) và cho rằng tinh thần phục vụ nhân dân đó



cũng là linh hồn của quân đội Việt Nam, các già kết luận: "Với linh hồn ấy đánh giặc nào cũng thắng, làm việc gì cũng được".

- Báo Nhân dân, số 24, ngày 6-9-1951.

#### Tháng 9, trong tháng

Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì phiên họp Hội đồng Chính phủ. Về Bộ Giao thông công chính, sau khi nghe ông Thủ trưởng, Tổng thư ký Hội đồng Chính phủ báo cáo về mưu mô của địch phá hoại các công trình thủy lợi của ta, Hội đồng Chính phủ quyết định:

1) Bộ Giao thông công chính nghiên cứu và chuẩn bị sửa chữa ngay các công trình thủy lợi khi bị địch phá hoại.

2) Cảnh quyền địa phương phải bố trí canh gác trên các công trình thủy lợi.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác thủy lợi, Nhà Nông nghiệp, H.1990, tr.187

#### Tháng 12, ngày 19

Bài viết *Nhân định, tháng thiên* của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ký bút danh C.B, đăng Báo Nhân dân, số 37, nêu gương đấu tranh khắc phục thiên tai của nông dân Trung Quốc và khẳng định: Việc giàn hem nông dân Trung Quốc làm được thì đồng bào nông dân Việt Nam là cũng làm được.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nhà Chính trị quốc gia, H.2011, t. 7, tr. 257.

- Báo Nhân dân, số 37, ngày 19-12-1951.

## NĂM 1952

#### Tháng 5, ngày 29

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho đồng bào các tỉnh có đê, cản dặm những việc cần làm để "Năm nay chúng ta cùng quyết đánh thắng giặc lụt". Người mong sẽ có nhiều cá nhân và tập đoàn có thành tích dập đê, hộ đê được nêu trong dịp tổng kết thi đua.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nhà Chính trị quốc gia, H.2011, t. 7, tr. 217.

#### Tháng 5, trong tháng

Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì phiên họp Hội đồng Chính phủ. Hội đồng nghe báo cáo và ra nghị quyết một số việc, trong đó có việc chống nạn lụt trong năm 1952. Bộ Giao thông Công chính báo cáo tình hình đê diều ở Bắc Bộ. Hội đồng đề ra phương châm hoạt động của ta:

- Chủ động trong việc bảo vệ đê diều
- Gây ý thức cho dân để phòng dịch phá đê
- Động viên nhân dân tích cực dập đê và hộ đê
- Đặt kế hoạch để phòng vỡ đê.

- Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác thủy lợi, Nhà Nông nghiệp, H.1990, tr. 28

#### Tháng 6, ngày 14

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 96/SL sửa đổi "Bản Diêu lê tam thời nông nghiệp", quy định những gia đình có thu nhập bình quân hàng năm dưới 71kg thóc mỗi người thì được miễn thuế. Những vùng bị thiên tai, dịch hoa thi tuy theo mức độ thiệt hại sẽ được giảm hoặc miễn thuế.

- Bản chụp Sắc lệnh. Lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

#### Tháng 7, ngày 2

Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì phiên họp Hội đồng Chính phủ. Sau khi nghe ông Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính báo cáo về việc địch oanh tạc đập Thác Huống ở Thái Nguyên. Hội đồng quyết định:

- Thông qua kế hoạch sửa đập Thác Huống
- Thông qua kế hoạch bảo vệ các công trình thủy nông

- Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác thủy lợi, Nhà Nông nghiệp, H.1990, tr. 28

#### Tháng 10, ngày 17

Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì phiên họp Hội đồng Chính phủ. Ngoài các vấn đề lớn, Hội đồng còn nghe ông Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính báo cáo về tình hình thủy



nóng. Sau đó Chính phủ thông qua phương hướng canh lác và phát triển lều thủy nông để đảm bảo sản xuất ở những vùng bị dịch phá hoại công trình thủy nông và có kế hoạch chống hạn hán nói chung.

- Chủ tịch Hồ Chí Minh và công tác thủy lợi, Nxb. Nghiệp, 11.1990, tr.189

## NĂM 1953

Tháng 4, ngày 30

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký:

- Sắc lệnh số 156/SL, giải thể Nha Công chính Hóa xa và thành lập một cơ quan mới là Nha Công chính trực thuộc Bộ Giao thông Công chính, làm nhiệm vụ chỉ đạo công tác lác thủy nông, đê điều, vận tải và các công tác công chính khác.

- Bản chụp Sắc lệnh lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 5, ngày 21

Bài Huân chương bằng vàng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ký bút danh C.B, đăng Báo Nhân dân, số 113, viết về kinh nghiệm phòng chống thiên tai của nhân dân và cán bộ huyện Thiệu Nguyên, tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc). Huyện đã được vinh dự mang tên Huyện phong sắn (huyện sản xuất phong phú nhất) và bút thư huyện được thường huân chương bằng vàng. Người nhắc nhở cán bộ và nhân dân ta cần gắn phong trào phát động quần chúng, thực hiện chính sách ruộng đai với phong trào thi đua tăng gia sản xuất, làm cho lương thực càng đầy đú, nhân dân càng no ấm, lực lượng kháng chiến càng dồi dào.

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2011, t. B, tr. 133-134.

- Báo Nhân dân, số 113, từ ngày 21 đến ngày 25-5-1953.

Tháng 6, ngày 11

Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Chống sáu bọ, diệt giặc đói, ký bút danh C.B đăng trên Báo Nhân dân, số 117, biểu dương tinh thần cố gắng của nông dân các tỉnh Tứ Xuyên

trong việc tiêu diệt sâu bọ, bảo vệ mùa màng. Người khẳng định đó là những việc làm thiết thực để chống giặc đói và giặc ngoại xâm.

- Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2007, t. 5, tr. 330

Tháng 7, ngày 16

Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Ra sức giữ đê phòng lụt, ký bút danh C.B, đăng Báo Nhân dân, số 124. Người chỉ rõ: "Giặc lụt là tiên phong của giặc đói. Nó là đồng minh của giặc NGOẠI XÂM. Nó mong làm dân ta đói kém để giảm bớt sức kháng chiến của chúng ta". Vì vậy, việc "đắp đê, giữ đê là để chống giặc lụt và giặc đói, cho nên cũng như một chiến dịch". Người cùng dâng ra nhiệm vụ biện pháp để thi hành việc đắp đê phòng lụt.

- Báo Nhân dân, số 124, từ ngày 16 đến ngày 20-7-1953.

Tháng 9, ngày 1

Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Thành tích dập đê, giữ đê, ký bút danh C.B, đăng Báo Nhân dân, số 133, biểu dương những cố gắng của đồng bào các tỉnh có đê ở Bắc Bộ, Trung Bộ và chỉ rõ: Giặc Pháp là đồng minh của giặc lụt. Chúng ném bom phá đê lụt làm cho đồng bào ta bị lụt, bị đói. Do vậy, đồng bào ta phải "luôn luôn tinh láo, luôn luôn cố gắng, để đánh thắng địch họa và thiên tai".

- Báo Nhân dân, số 133, từ ngày 1 đến ngày 5-9-1953.

## NĂM 1954

Tháng 10, ngày 11

Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Bộ đội đánh thắng giặc lụt, ký bút danh C.B, Đăng báo Nhân dân, số 237. Bài báo biểu dương thành tích của các đơn vị bộ đội đã không ngại hy sinh gian khổ cùng nhân dân các địa phương ở Lý Nhân (Hà Nam), Vũ Bán (Nam Định) giữ đê chống lụt. Kết quả đã cứu được hàng vạn mẫu ruộng, lại thát chặt thêm mối đoàn kết giữa quân và dân.

Báo Nhân dân, số 237, từ ngày 11 đến ngày 12-10-1954.



## NĂM 1955

### Tháng 1, ngày 10

Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lực lượng to lớn của nhân dân, bút danh C.B., đăng báo Nhân dân, số 315. Nhân dịp dập thuỷ lợi Công Chu (Thanh Hoá) được xây dựng lại, Người biểu dương sức mạnh đoàn kết của nhân dân ta trong hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng lại đất nước. Người viết: "Tục ngữ có câu "Mọi người đồng lòng, tát bể Đê Đông cõng cạn". Bể Đê Đông còn tát cạn được, thì việc khó khăn tày trời cũng nhất định thành công".

- Báo Nhân dân, số 315, ngày 10-1-1955.

### Tháng 1, ngày 24 (mồng 1 Tết Nguyên đán)

Nhân dịp Tết Ất Mùi 1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm công trường dập Thác Huống, Thái Nguyên. Ở dập Thác Huống, Người chúc Tết anh chị em bộ đội, công nhân, cán bộ, dân công ở lại ăn Tết tại công trường; tặng công trường một số huy hiệu để thưởng cho những người thi đua khai nhất.

- Báo Nhân dân, số 331, ngày 27-1-1955.

- Tài liệu ảnh lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

### Tháng 2, ngày 5

Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua sản xuất, tiết kiệm mùa xuân.

Người nêu lên những khó khăn của đất nước ta sau chiến tranh và kêu gọi bà con nông dân đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm:

- Cây nhiều lúa, trồng nhiều màu,
- Cày sâu cuốc bãm, làm cỏ bở phản,
- Chống hạn, phòng lụt, diệt sâu bọ,
- Khai phá ruộng hoang,
- Chăn nuôi nhiều gia súc,
- Tiết kiệm về mọi mặt".

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, 11/2011, t.9, tr.299

### Tháng 4, ngày 30

Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đề điều, bút danh C.B., đăng Báo Nhân dân, số 424.

Người nhắc nhở các cấp, các ngành và đồng bào vùng cù đê cần đẩy mạnh công tác chăm lo, tu bổ đê điều trong mùa mưa bão.

- Báo Nhân dân, số 424, ngày 30-4-1955.

### Tháng 5, ngày 10

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp các cán bộ phụ trách công tác đê điều các tỉnh lỵ Quảng Bình trở ra. Sau khi nghe các cán bộ địa phương báo cáo về công tác bao vệ đê điều, Người căn dặn các địa phương phải đặc biệt quan tâm đến công việc phòng chống lụt khi mùa mưa đến. Nhắc nhớ anh chị em phải đoàn kết chặt chẽ, dựa vào chính quyền và nhân dân để làm tốt công tác bao vệ đê điều. Người nói: Chính phủ tin cậy các chú. Đê năm nay dù nước to thế nào cũng cứ giữ vững!"

- Hồ Chí Minh - Biên niên liêu sú, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2008, .. 6, tr/8-79

### Tháng 6, ngày 1

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho nhân dân và cán bộ các tỉnh có đê. Trong thư, Người chỉ rõ tầm quan trọng của công tác bao vệ đê, phòng lụt. Người viết: "Phòng lụt, chống lụt là như một chiến dịch lớn, trên một mặt trận dài, trong một thời gian khá lâu. Toàn thể đồng bào và cán bộ phải có quyết tâm, vượt mọi khó khăn, làm trọn nhiệm vụ đắp đê và giữ đê, phòng lụt và chống lụt".

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2011 t.9, tr.496 497.

### Tháng 6, ngày 21

Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Xã kiểu mẫu, bút danh C.B., đăng Báo Nhân dân, số 475. Trong bài, Người biểu dương nhân dân xã Nam Thuận, huyện Nam Dàn, Nghệ An đã đoàn kết chặt chẽ, thương yêu dùm bọc, giúp đỡ nhau chống lũ lụt, đẩy mạnh sản xuất, xây dựng tổ đội công. Bà con trong xã còn dành dụm được hai lần ngô, khoai, giúp đỡ xã ban đang gặp khó khăn về lương thực.

- Báo Nhân dân, số 475, ngày 21-6-1955.



**Tháng 6, ngày 22**

Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Thị đưa đáp đe, bút danh C.B., đăng Báo Nhân dân, số 176. Trong bài, Người phê bình một số địa phương làm không tốt việc tu bổ đê điều. Người nhắc nhở các cấp, các ngành, các địa phương phải tăng cường kiểm tra thực hiện tu bổ đê điều theo ba nguyên tắc: làm nhanh, làm tốt, làm rẻ.

- Báo Nhân dân, số 176, ngày 22-6-1955

**Tháng 8, ngày 7**

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm bà con nông dân thôn Kiều Mai đang khai mương dẫn nước sông Nhuệ vào đồng ở gần Cầu Diễn (Tú Liêm, Hà Nội).

- Những lần đến Bắc, Nxb. Hà Nội, 1984, tr.49

- Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thủ đô Hà Nội, Sứ Vận hoá - Thông tin Hà Nội, 1985, tr.22

**Tháng 9, ngày 9**

Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Giữ đê phòng lụt, bút danh C.B., đăng Báo Nhân dân, số 555. Trong bài, Người nêu rõ những lác hại do lũ lụt gây ra ở Mỹ, Ấn Độ, Đại Hải<sup>(1)</sup> và nhắc nhở các cấp, các ngành cùng toàn thể đồng bào phải chú trọng công tác bảo vệ đê điều. Người kết luận:

*Chư rẳng: Nhận định tháng thiền  
Người mà cố gắng trời liền phải theo".*

- Báo Nhân dân, số 555, ngày 9-9-1955

Hồ Chí Minh - Biên niên, tiêu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2008, t. 6, tr150 - 51

**Tháng 9, ngày 20**

Buổi sáng Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc báo cáo tại kỳ họp thứ năm Quốc hội khoá I nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Tại phiên họp này, theo yêu cầu công tác, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ đã quyết định Bộ Giao thông Công chính tách làm hai bộ:

(1) - Nay tách ra thành hai nước Pakistan và Bangladesh.

- Bộ Giao thông và Bưu điện do ông Nguyễn Văn Trân làm Bộ trưởng.

- Bộ Thủy lợi và Kiến trúc do ông Trần Đăng Khoa làm Bộ trưởng

- Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác thủy lợi, Nxb. Nông nghiệp, H.1990, tr.191

**Tháng 10, ngày 8**

Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì cuộc họp Hội đồng Chính phủ. Hội đồng Chính phủ quyết định cử phái đoàn Chính phủ, cùng phái đoàn Mật trấn Tổ quốc Việt Nam đi thăm đồng bào những vùng bị lũ lụt. Ông Bộ trưởng Bộ Thủy lợi và Kiến trúc báo cáo tình hình đê, tinh thần đắp đê chống lụt của nhân dân và hộ đội.

Cùng ngày, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Bảo lụt, bút danh C.B., đăng Báo Nhân dân, số 584. Trong bài, Người nêu lên những thiệt hại do bão lụt gây ra ở Mỹ, Mêhicô, Ấn Độ, Nhật Bản... Người nhắc nhở các ngành, các cấp và đồng bào ta phải đặc biệt chú trọng công tác phòng chống bão lụt, bảo vệ đê điều.

- Báo Nhân dân, số 584, ngày 8-10-1955

Biên bản họp Hội đồng Chính phủ, lưu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia 1.

**Tháng 10, ngày 15**

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện tới Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Xô viết tối cao Liên Xô K.E.Vôrôsilốp, cảm ơn Chính phủ và nhân dân Liên Xô đã thăm hỏi và giúp đỡ nhân dân ta khắc phục những thiệt hại do bão lụt gây ra.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2011, t. 10, tr. 16/

**Tháng 10, ngày 20**

Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Ra sức trừ sâu cắn lúa, bút danh C.B., đăng Báo Nhân dân, số 596. Trong bài, Người nêu lên những lác hại của sâu bệnh và nhắc nhở bà con nông dân chú ý phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ mùa màng.

- Báo Nhân dân, số 596, ngày 20-10-1955

**Tháng 10, ngày 21**

Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Chúng ta cần biết, bút danh C.B., đăng Báo Nhân



dân, số 597. Bài báo viết về những thiệt hại do bão lụt gây ra tại nhiều nơi trên thế giới và nhắc nhở các ngành, các cấp và đồng bào ta cần chú trọng công tác phòng chống bão lụt, bảo vệ đê điều, mùa màng.

Báo Nhân dân, số 597, ngày 21/10/1955

#### Tháng 11, ngày 3

Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Được mùa, bút danh C.B., đăng Báo Nhân dân, số 610. Trong bài, Người viết về những thành tựu trong sản xuất nông nghiệp của nông dân ở Liên Xô, Trung Quốc và các nước dân chủ nhân dân Đông Âu, nhắc nhở đồng bào ta phải chăm lo sản xuất, phòng chống thiên tai. Người kết luận:

"Bao giờ thóc đã vào kho,

Mới là chắc chắn ấm no, được mùa."

- Báo Nhân dân, số 610, ngày 3/11/1955

#### Tháng 11, ngày 25

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký:

- Sắc lệnh số 248/SL tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trung đoàn 33 thuộc Đại đoàn 350 và Đại đoàn 320 về thành tích chống bão và cứu nạn trong trận bão ngày 26/9/1955.

- Sắc lệnh lính tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1

#### Tháng 12, từ ngày 14 đến ngày 21

Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì phiên họp Hội đồng Chính phủ, bàn một số vấn đề về tổ chức của Hội đồng Chính phủ; vấn đề lương mới của cán bộ, công nhân viên; vấn đề quan hệ chủ thợ trong các xí nghiệp tư nhân; thảo luận dự thảo các sắc lệnh về quyền tự do hội họp, về quyền lập hội, về tự do báo chí, tự do xuất bản; và công tác chống lụt bão. Hội đồng Chính phủ quyết định, lương thực, vải, thuốc cho nhân dân bị nạn, có kế hoạch sửa chữa lại nhà cửa, đê điều.

Biên bản họp Hội đồng Chính phủ, lưu tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1.  
- Báo Nhân dân, số 660, ngày 23/12/1955.

#### Tháng 12, ngày 19

Lời kêu gọi đồng bào nông dân thi đua sản xuất và tiết kiệm năm 1956 của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng báo Nhân dân, số 656. Trong bài, Người kêu gọi nông dân ra sức thi đua sản xuất, tiết kiệm; chủ trọng trồng thêm lúa, lúa màu, cây công nghiệp, phát triển chăn nuôi, đánh cá, khai thác gỗ, trồng cây gai rừng và phòng chống thiên tai.

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2011, t.10, tr.212-214.

- Báo Nhân dân, số 656, ngày 19/12/1955.

#### Trong năm

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho đồng bào Hà Nội, Hải Phòng, Kiến An, Hồng Quang sau trận bão. Trong thư Người biểu dương tinh thần hàng hải bảo vệ của công, kho tàng, giữ gìn đê điều, an ninh trật tự, v.v., của đồng bào, cán bộ, bộ đội. Người nhắc nhở việc cứu nạn, cũng như mọi việc khác, đồng bào ta đoàn kết, cán bộ ta hàng hái thì chúng ta nhất định khắc phục được mọi khó khăn.

- Bản đánh máy trên giấy có tiêu đề lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

## NĂM 1956

#### Tháng 1, ngày 3

Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Cần phát động phong tràoద mương chống hạn, bút danh C.B., đăng Báo Nhân dân, số 671. Sau khi nêu một số biện pháp chống hạn như đào giếng, đào mương, gánh nước, v.v., và cho rằng đó là những cách chống hạn tốt nhất, Người nhắc nhở các tổ chức nông hội, chính quyền và chi bộ xã cần phải giải thích, động viên, tổ chức và khuyến khích nông dân thi đua đào giếng, đào mương lấy nước chống hạn; cán bộ huyễn và tinh cần phải dồn dốc, giúp đỡ nông dân...

Qua kết quả chống hạn ở một số nơi, Người khẳng định: "Quyết tâm thi nhặt định làm được".

- Báo Nhân dân, số 671, ngày 3/1/1956.

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2011, t.10, tr. 237-238.



### Tháng 1, ngày 10

Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Thanh niên xung phong khai mương, đào giếng, Thanh niên nổi tiếng đào giếng, khai mương, ký bút danh C.B, đăng trên Báo Nhân dân, số 678, ngày 10-01-1956. Bài báo nói về sự đóng góp molto phan quan trọng của thanh niên nông thôn trong việc chống hạn để tăng giá sản xuất đang diễn ra khắp nơi, Người nêu ví dụ: "Ở Hải Dương, Ủy ban hành chính tỉnh cùng 4 van đồng bao dân công đào kênh dài 20 cây số để lấy nước tưới ruộng". Sau đó, Người nhấn mạnh: "Nếu thanh niên nông dân khắp nơi đều xung phong làm kiểu mẫu như thế, nếu đồng bào khắp nơi đều cố gắng như thế, thì chúng ta nhất định đánh thắng giặc hạn và vụ lúa sau này nhất định sẽ tốt."

- Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2008, t. 6, tr. 213-214.
- Báo Hà với Hải Dương - Hải Dương với Báo Hà, Nxb. Thông tấn, H. 2008, tr. 38.

### Tháng 2, ngày 7

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen đồng bào và cán bộ huyện Mỹ Đức, Hà Đông về thành tích chống hạn, bao đảm đủ nước tưới cho hơn 9.000 mẫu lúa chín và hoa màu.

Người mong đồng bào các nơi học tập gương Mỹ Đức, ra sức khơi mương, đào giếng để đùi nước làm vụ chín.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2011, tập 10, tr 264-265.

### Tháng 2, ngày 10

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ khen thưởng một số địa phương và cá nhân ở Thanh Hoá, Sơn Tây, Hà Đông, Hải Dương, Hồng Quang (nay là Quảng Ninh), Bắc Ninh, Thái Nguyên có nhiều thành tích trong việc chống hạn.

- Báo Nhân dân, số 709, ngày 10-2-1956.

Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2008, t. 6, tr.229

### Tháng 2, ngày 14

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ khen thưởng những đơn vị bộ đội đã tham gia chống hạn tốt. Đó là: Đại đoàn N, Đại đoàn B, Đại đoàn L, Đại đoàn X, đơn vị Z, đơn vị P, đơn vị H và đơn vị Y.

- Báo Nhân dân, số 712, ngày 14-2-1956.

### Tháng 2, trước ngày 26

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ khen thưởng bốn đơn vị có thành tích chống hạn, đó là:

- Đoàn ủy 1 của cách huyễn Anh Sơn (Nghệ An).
- Xã Vinh Sơn (Vĩnh Linh).
- Xã Kim Sơn (huyện Đồng Triều, Hồng Quang).
- Khu Hà Nam gồm ba xã: Nam Hà, Liên Hà, Hồng Thái thuộc huyễn Yên Hưng (Hồng Quang).

Báo Nhân dân, số 724, ngày 26-2-1956.

### Tháng 2, ngày 26

Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tuyệt đối chờ chủ quan khinh địch, bút danh C.B, đăng Báo Nhân dân, số 724. Đây là bài viết về phong trào chống hạn, bổ sung cho bài Phương Tây rét lạnh là thường, đăng Báo Nhân dân, ngày 21-2-1956. Người viết: "Hạn hán cũng là một thử giặc, chúng ta không nên chủ quan coi thường hạn hán". Sau khi phê bình một số cán bộ cấp tỉnh, huyện, xã, thôn chưa thật sự quan tâm đến công tác chống hạn, chưa có kế hoạch thiết thực cho công tác này, Người nêu gương phong trào chống hạn ở ba tỉnh Hà Nam, Hà Bắc, Sơn Đông (Trung Quốc) và khuyên chúng ta nên học tập, thi đua.

Báo Nhân dân, số 724, ngày 26-2-1956.

### Tháng 2, trong tháng

Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ tọa phiên họp Hội đồng Chính phủ. Hội đồng có bàn đến việc chống hạn. Hội đồng ra nghị quyết khen ngợi nhân dân, bộ đội đã cố gắng chống hạn, cứu mặ và hoa màu, quyết định đẩy mạnh công tác chống hạn, kiểm tra và chỉnh đốn việc quản lý và bảo vệ các hệ thống nông giang.

- Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác thủy lợi, Nxb Nông nghiệp, H.1990, tr.194

### Tháng 3, ngày 1

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Hội nghị liên hoan chiến sĩ thi đua nông nghiệp và đại



biểu các ló dòi công gượng mâu loàn miền Bắc. Người nói chuyện với hội nghị về nội dung kế hoạch Nhà nước năm 1956 mà trọng tâm là vấn đề nông nghiệp. Người chỉ rõ: "Tăng gia sản xuất phải đi đôi với tiết kiệm. Tiết kiệm phải đi đôi với tăng gia sản xuất"; Dòng lực chính là thanh niên và bộ đội; Thanh niên và bộ đội phải như đầu tàu của phong trào thi đua trong nông nghiệp"; "Muốn tăng gia sản xuất phải thi đua, phải đấu tranh chống bão lụt, han hán..., phải cải tiến kỹ thuật, phải học hỏi và tranh đổi kinh nghiệm"...

- Hồ Chí Minh: Toàn tập. NXB. Chính trị quốc gia, H.2011, t.10, tr.279-281.

#### Tháng 3, ngày 3

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt giải thưởng một lá cờ danh dự cho địa phương đạt thành tích xuất sắc nhất trong cuộc thi đắp đê phòng chống lụt, dự định tổ chức từ ngày 3-3 đến ngày 19-5-1956. Tiêu chuẩn thi đấu là:

1. Hoàn thành kế hoạch, bảo đảm thời gian và kỹ thuật.
2. Tăng năng suất, vượt mức kế hoạch đề ra.
3. Hạ giá thành sản phẩm và tiết kiệm nhất.

- Báo Nhân dân số 58, ngày 31-3-1956

#### Tháng 4, trong tháng

Chủ tịch Hồ Chí Minh tham Hội nghị tổng kết công tác nông, lâm, ngư nghiệp năm 1956.

Nói chuyện tại hội nghị. Người chỉ rõ: "Nghề nông phải đấu tranh chống những tai nạn của thiên nhiên: hạn, lụt, sâu bọ, chim, chuột, dịch, v.v. lại còn phải đấu tranh với các tập quán bảo thủ lạc hậu". Do đó, cán bộ nông lâm "cần chú ý hướng dẫn nông dân làm có bộ phận, phòng bão, phòng lụt. Đề năm nay đắp chậm, vì tuyên truyền kém, cán bộ chủ quan"; "Về trồng cây có cố gắng, nhưng cũng phải lo bảo vệ rừng, cấm phá rừng. Trong việc này phải khéo vận động nhân dân". Sau khi chỉ ra một số sai lầm, khuyết điểm của cán bộ nông, lâm, Người nhắc nhở: Nông dân phải chú trọng cả việc trồng cây công nghiệp, nuôi cá, trồng rừng.

Hồ Chí Minh: Toàn tập. NXB. Chính trị quốc gia, H.2011, t.10, tr.318-320.

#### Tháng 6, ngày 9

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho đồng bào, bộ đội và cán bộ các tỉnh có đê. Người

nhắc nhở việc giữ đê: Tổ chức phải chắt chẽ, chí huỷ phải vững vàng, dụng cụ phải đầy đủ". Chính phủ sẽ khen thưởng những đơn vị, địa phương và cá nhân nào làm tốt việc giữ đê, phòng lụt.

- Báo Nhân dân, số 826, ngày 10-6-1956  
- Hồ Chí Minh Toàn tập, NXB. Chính trị quốc gia, H.2011, t.10, tr.341

#### Tháng 6, ngày 12

Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Chiến sĩ đắp đê, bút danh C.B., đăng Báo Nhân dân, số 830. Người nêu gương anh Phan Văn Nghị, 21 tuổi, ở xã Sơn Hà (Hà Tĩnh) có thành tích trong việc đắp đê và đề nghị các cơ quan phụ trách nên phổ biến rộng rãi kinh nghiệm của anh Nghị cho những nơi khác học tập.

- Báo Nhân dân, số 830, ngày 21-6-1956.

#### Tháng 6, ngày 30

Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tháng lội không kiêu, bút danh C.B., đăng báo Nhân dân, số 848. Người nhắc nhở bà con nông dân cần khiêm tốn, chờ chủ quan khi vụ mùa tháng lội. Cán bộ lãnh đạo "không được chủ quan, phải lãnh đạo thiết thực"; Đơn vị nào có thành tích xuất sắc nhất trong tinh thi báo cáo, đề nghị Chính phủ khen thưởng để khuyến khích đồng bào nông dân thêm hăng hái thi đua".

- Báo Nhân dân, số 848, ngày 30-6-1956.

## NĂM 1957

#### Khoảng đầu năm

Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm công trường mảng số 7, một công trình thủy lợi lớn của tỉnh Hà Đông (nay thuộc tỉnh Hà Tây). Người đã tới thăm và kiểm tra trực tiếp nhiều khâu công việc. Nói chuyện với gần 2.000 cán bộ và dân công trên công trường, Người nói: "Ta có ruộng, phải biến ruộng đó thành thóc gạo. Muốn có thóc gạo phải cấy lúa, muốn lúa tốt phải có đủ nước, nhiều phân, giống tốt. Vì vậy, ta phải làm thủy lợi, phải cố gắng để chủ động trong tưới tiêu".

- Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng Hà Sơn Bình: Báo Hồ với cán bộ, nhân dân các dân tộc Tả Sơn Bình, '980, tr.149.



#### Tháng 1, ngày 14

Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi đồng bào nông dân tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm. Trong Lời kêu gọi Người chỉ rõ: "Sang năm nay, sản xuất nông nghiệp vẫn là nhiệm vụ chủ yếu trong kế hoạch nhà nước nhằm tăng cường thêm nữa sản xuất lương thực, thật sự đẩy mạnh việc trồng cây công nghiệp, việc chăn nuôi gia súc; đồng thời coi trọng nghề rừng, nghề cá, nghề muối và những nghề phụ khác". Người kêu gọi bà con nông dân và cán bộ các cấp ra sức thực hiện đầy đủ và kịp thời những công tác: Cấy lúa chiêm và trồng ngô, khoai; Trồng cây công nghiệp, nhất là trồng bông. Phải ra sức chống hạn, chống rét...

- Hồ Chí Minh; Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2011, t.10, tr.574-575.

#### Tháng 4, ngày 1

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 013-SL, tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho cán bộ và nhân dân tỉnh Kiến An (nay thuộc thành phố Hải Phòng), là tỉnh có thành tích dẫn đầu toàn miền Bắc về công tác phòng chống thiên tai năm 1956.

Sắc lệnh lưu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia 1

#### Tháng 4, ngày 17

Chiều, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Hội nghị tổng kết công tác nông lâm năm 1956. Nói chuyện với hội nghị, Người nêu rõ nhiệm vụ quan trọng của ngành nông lâm trong nền kinh tế quốc dân; những khó khăn mà ngành phải quyết tâm vượt qua; những khuyết điểm, yếu kém phải khắc phục; nhắc nhở các đại biểu khi về địa phương công tác phải hết sức chú trọng công tác đắp đê phòng chống lũ lụt.

- Báo Nhân dân, số 1137, ngày 18-4-1957

#### Tháng 5, ngày 9

Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp và nói chuyện thân mật với các chuyên gia thủy lợi Liên Xô đến chào Người trước khi về nước.

- Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác thủy lợi, Nxb. Nông nghiệp, H.1990, tr. 96.

#### Tháng 5, ngày 30

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm thành phố Hải Phòng. Chiều, tại Nhà hát thành phố Hải

Phòng. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với hơn 500 đại biểu các tầng lớp nhân dân Hải Phòng. Người căn dặn cán bộ và nhân dân Hải Phòng hết sức chú ý việc đắp đê, phòng chống lũ; chú ý làm tốt công tác bình dân học vụ và xóa nạn mù chữ; chú ý để phòng bệnh cúm, bảo vệ sức khỏe nhân dân. v.v..

Báo Nhân dân, số 1180, ngày 1-6-1957.

- Hồ Chí Minh; Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2011, t.10, tr.563-576.

#### Tháng 5, cuối tháng

Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì phiên họp Hội đồng Chính phủ. Hội đồng nghe báo cáo của Bộ Thủy lợi về tình hình mùa màng, đề điều. Người chỉ thị cho các địa phương phấn đấu hoàn thành nhanh gọn việc thu hoạch vụ chiêm, chú trọng việc bảo vệ các công trình thủy lợi trong mùa mưa bão.

- Biên bản Hội đồng Chính phủ, lưu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia 1.

#### Tháng 6, ngày 10

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho đồng bào, bộ đội và cán bộ về việc phòng và chống lũ, bão. Người viết: "Trong mùa mưa công việc giữ đê, phòng lũ, chống lũ, phòng bão, chống bão là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng... Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng đối phó với mọi tình thế". Người kêu gọi: Đồng bào phải đoàn kết nhất trí, quyết tâm vượt khó khăn giúp đỡ nhau chiến thắng thiên tai; cán bộ các cấp phải nhận rõ trách nhiệm, có kế hoạch thiết thực và đầy đủ; bộ đội phải tranh thủ thời gian giúp đỡ nhân dân; nông hội và thành niên phải xung phong làm gương mẫu; khi hão lụt, thì việc chống bão chống lũ phải đạt lớn trên hết.

- Báo Nhân dân, số 1191, ngày 12-6-1957; số 1193, ngày 14-6-1957.

Hồ Chí Minh; Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2011, t.10, tr.596-597.

#### Tháng 6, ngày 13

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm tỉnh Thanh Hóa. Nói chuyện với gần 1.000 đại biểu cán bộ và các tầng lớp nhân dân trong buổi họp mặt đón chào Người, về nhiệm vụ của cán bộ và nhân dân Thanh Hóa. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ phải; "đoàn kết, tương giáo, đoàn kết dân



lọc Kinh và thiều số, đoàn kỵ Nam - Bắc, đoàn kỵ quán dân, đoàn kỵ Việt - Hoa". Phải làm lối công tác sửa sai. Phải chú ý phát triển sản xuất. Phải chú ý làm tốt các công tác giữ đê phòng lụt, vệ sinh phòng bệnh, binh dân học vụ và xây dựng, phát triển các thuần phong mỹ tục.

Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng tỉnh Thanh Hóa: Thanh Hóa khác xưa lối Bắc, tr.35-48.

#### Tháng 6, ngày 15

Chủ tịch Hồ Chí Minh tham Quán khu 4 và nói chuyện với đại biểu các đơn vị quân đội trong quán khu. Sau khi hiểu dương thành tích về sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, cố gắng học tập và công tác, giúp nhân dân trong công tác sửa sai và phòng chống thiên tai. Người nhắc nhở cán bộ và chiến sĩ phải sửa chữa các khuyết điểm: Tinh thần cảnh giác chưa đầy đủ; một số cán bộ, chiến sĩ còn có biểu hiện công lanh, suy bi ghen lị; một số quan niệm chưa đúng về phân công lao động; ý thức kỷ luật quân đội lúc biểu hiện chưa nghiêm.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm tinh Hà Tĩnh. Trong buổi nói chuyện với đại biểu cán bộ, đảng viên các cơ quan và đoàn thể trong tinh, Người biểu dương hai gương lối của tinh Hà Tĩnh là đồng chí Bí thư chi bộ Kỳ Hải dùng cảm trong chống lũ lụt và nữ đồng chí Thiện gương mẫu trong công tác xây dựng tổ đội công vùng đồng bào theo đạo Thiên chúa. Kết thúc buổi nói chuyện, Người nhắc nhở cán bộ và nhân dân Hà Tĩnh phải thực hiện tốt các nhiệm vụ: Thực hiện đoàn kết; chú ý phòng chống thiên tai, phát triển sản xuất toàn diện; đề cao ý thức bảo vệ tài sản của Nhà nước, làm lối nghĩa vụ thuế và trả nợ Nhà nước; làm lối công tác binh dân học vụ.

- Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng Tỉnh ủy Nghệ Tinh: Bắc Hồ với quê hương Nghệ Tinh, 1977, tr.59-69, /0-76.

#### Tháng 6, ngày 27 và 28

Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì phiên họp Hội đồng Chính phủ để thảo luận và thông qua quyết toán ngân sách nhà nước năm 1956, dự toán ngân sách năm 1957 và nghe Bộ Thủ Lộ báo cáo về công tác đắp đê phòng chống lụt bão.

- Biên bản Hội đồng Chính phủ lưu tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1.

- Báo Nhân dân, số 1210, ngày 1-7-1957.

#### Tháng 9, ngày 5

Sáng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm đê Mai Lãm (nay thuộc xã Mai Lãm, huyện

Đông Anh, ngoại thành Hà Nội) và đóng bao vùng bị lụt ở Bắc Ninh. Người dì bô xem xét suốt quãng đê mới đắp. Thay mặt Đảng và Chính phủ, Người khen ngợi bộ đội, cán bộ và dân công đã cố gắng hàn được quãng đê vỡ và khuyên anh chị em dân công tiếp tục làm cho tốt. Người tặng cờ tricolor đê 10 huân hiệu của Người để làm giải thưởng thi đua.

Sau đó, Người thăm một số gia đình ở thôn Du Lâm Nội thuộc xã Mai Lãm. Rời đê Mai Lãm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đi thăm những cánh đồng dọc đường số 1 từ Cầu Đường lên Bắc Ninh. Người đã nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh báo cáo tình hình và thăm Hội nghị kiểm điểm công tác sửa sai của tinh đang họp. Sau đó, Người nói chuyện với cán bộ, đại biểu các tầng lớp nhân dân thị xã Bắc Ninh và mấy xã xung quanh. Người nhấn mạnh: Đảng và Chính phủ là đầy tin của dân, luôn luôn lo lắng đến đời sống của dân. Khi được tin đê vỡ, Đảng và Chính phủ tập trung mọi khả năng, mọi lực lượng để hàn gắn bằng được quãng đê này.

Báo Nhân dân, số 1275, ngày 5-9-1957; số 1276, ngày 6-9-1957.

- Tự Văn hóa Hà Bắc: Bắc Hồ với Hà Bắc, 1974, tr.174.

#### Tháng 9, ngày 12

Sáng, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự buổi bế mạc Hội nghị tổng kết công tác vụ chiêm năm 1957. Nói chuyện với hội nghị, Người chỉ ra những công việc cần làm để hoàn thành tốt vụ chiêm năm 1957. Yêu cầu các ngành, các cấp phải đặc biệt chú trọng chỉ đạo công tác chống hạn, phòng lũ lụt và quan tâm nhiều hơn nữa đến vùng đồng bào thiểu số.

Báo Nhân dân, số 1283, ngày 13-9-1957.

#### Tháng 10, ngày 4

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm vùng mò và tinh Quảng Ninh. Người dành nhiều thời gian nói rõ những công việc đồng bào các dân tộc Quảng Ninh cần làm. Công nhân phải làm ra nhiều lanh cho Tổ quốc. Bà con nông dân phải chủ trọng phòng chống bão lụt, hạn hán và ra sức chăm sóc mùa màng. Bộ đội phải tập luyện tốt để bảo vệ Tổ quốc. Đồng bào người Hoa, bà con tiểu thương phải đoàn kết chặt chẽ để xây dựng quê hương. Tổ chức đảng, chính quyền, công đoàn, đoàn thanh niên cần được củng cố vững chắc.

- Báo Nhân dân, số 1312, ngày 12-10-1957.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2011, t. 11, tr. 107-117.



**Tháng 12, ngày 25**

Bài viết *Không (hết phơi mới được) bùi danh T.L* của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng Báo Nhân dân, số 1386. Người lên án nhà cầm quyền miền Nam Việt Nam ngoan cố phá hoại Hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương, ngăn cản việc trao đổi thư từ, điện tín của đồng bào hai miền Nam Bắc, lú chối đề nghị của Hội Chu Thập Đỏ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về việc giúp đỡ đồng bào miền Nam bị bão lụt. Người khẳng định đó là hành động vô nhân đạo sẽ bị dư luận trong và ngoài nước lên án.

Báo Nhân dân, số 1386, ngày 25/12/1957

**Tháng 12, ngày 31**

Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ tọa phiên họp cuối năm của Hội đồng Chính phủ để bàn về việc: Tổng kết kế hoạch 3 năm khôi phục kinh tế; xây dựng kế hoạch năm 1958 và kế hoạch 5 năm (1958-1960); điều chỉnh tổng dự toán ngân sách nhà nước năm 1957 và dự án tổng dự toán ngân sách năm 1958; vấn đề ngân sách cấp xã; tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác chống hạn.

Khi bàn về công tác chống hạn, Người yêu cầu: phải động viên lữ trên xuống dưới. Ngoài những vị trong Chính phủ cần làm việc lập kế hoạch, những người khác, từ Chủ tịch trở xuống có thể xuống xã. Nay giờ ta phải quyết tâm chống hạn, phải tăng cường tổ chức lãnh đạo chống hạn.

Về công tác trước mắt, Người nói: "Cần chú ý mấy việc sau đây: chống han, chống rét. Tết năm nay có nhiều lèn lẹt, đồng bào nông thôn bù sán xuất để hội hè, giết trâu bò, ăn uống, cờ bạc. Tết năm nay sắp đến, Bộ Văn hóa phải chú ý ngăn ngừa (trước)".

- Báo Nhân dân, số 1396, ngày 4-1-1958.

Bản bàn họp Hội đồng Chính phủ, ngày 31/12/1957, lưu tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1.

## NĂM 1958

**Tháng 1, ngày 5**

Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm tỉnh Hưng Yên đang chống hạn.

Sau khi nghe cán bộ khu và tỉnh báo cáo tình hình, Người đến dự Hội nghị chống hạn của lính với sự tham gia của hơn 1.600 cán bộ các cơ quan đảng, chính quyền, các đoàn thể nhân dân của 157 xã, 9 huyện và thị xã Hưng Yên. Nói chuyện với hội nghị, Người biểu dương những cố gắng của nhiều địa phương, khuyến khích nhân dân và cán bộ đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, phát huy truyền thống tốt đẹp của tinh thần trung kháng chiến cũng như trong chống hạn và căn dặn: "Trong việc chống hạn, phải tự lực cánh sinh, chờ hoàn toàn y lai vào Chính phủ, chờ ý lại vào máy bom nước, chờ ngồi không mà chờ trời". "Việc chống hạn là một chiến dịch, cho nên phải có thường, có phạt"...

Người trao cờ luân lưu thêu bốn chữ CHỐNG HẠN KHÁ NHẤT cho tỉnh Hưng Yên và năm Huân chương Lao động cùng một số huân hiệu của Người để tặng cho những đơn vị và cá nhân có thành tích trong phong trào chống hạn.

Khi đi thăm đồng hào đang vét ngòi Triệu Dương, Người đã nắm bàn tay lấm bùn của một cụ 82 tuổi mà nói: "Tôi cảm ơn Cụ đã là gương cho con cháu", rồi quay sang cán bộ dặn: "Các cụ tham gia chống hạn để khuyến khích con cháu như thế là rất tốt, nhưng chờ đợi các cụ làm quá sức".

Chiều, Người về thăm đồng bao một số xã ở huyện Tiên Lữ (nay thuộc huyện Phù Tiên), di bộ ra tận cánh đồng để thăm hỏi và động viên bà con nông dân đang đào mương chống hạn.

- Hồ Chí Minh: Tuyển tập, Nhà Chính trị quốc gia, H. 2011, t. 11, tr. 219-220.

- Hồ Chí Minh - Bìa, niên Lέu sú, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2009, t. 7, t. 9.

**Tháng 1, ngày 11**

Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nông dân Trung Quốc chống hạn, ký bùi danh Trần Lực, đăng báo Nhân dân, số 1403, giới thiệu những kinh nghiệm chống hạn của nông dân Trung Quốc. Bài báo kết luận: "Chúng ta đoàn kết nhất trí và quyết tâm, thi công việc chống hạn của ta nhất định cũng thắng lợi".

- Báo Nhân dân, số 1403, ngày 11-1-1958 và số 1404, ngày 12-1-1958.

**Tháng 1, ngày 12**

Sáng, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Hội nghị chống hạn, đầy mạnh sán xuất của tinh



Hà Đông. Nói chuyện về quyết làm chống hạn với 3.000 cán bộ lữ lính đến xã vč dụ. Người chỉ rõ các nguyên nhân tinh Hà Đông đến nay chống hạn còn kém. Trước hết là vì còn tư tưởng bi quan, sợ khó, ý lại vào máy bơm, một số người chỉ thấy lợi ích trước mắt, lợi ích của cá nhân mà không thấy lợi ích lâu dài, lợi ích của tập thể. Người góp một số ý kiến cụ thể với Hà Đông trong việc tổ chức chống hạn và tin tưởng rằng: "Làm tốt những việc nói trên, khắc phục khuyết điểm, phát huy ưu điểm và truyền thống sẵn có, giúp đỡ nhau đoàn kết thi đua thì chống hạn nhất định thắng lợi".

8 giờ 25, Người đến xã Đại Thanh, huyện Thường Tín<sup>(1)</sup> và cùng bà con nông dân tát nước chống hạn trên cánh đồng Quai Chảo.

Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm nhân dân xã Mê Tri, huyện Từ Liêm (Hà Nội). Người đi xem giếng chống hạn ở cánh đồng Cửa Miếu. Nói chuyện với cán bộ, nhân dân tại Hội nghị chống hạn của xã, Người nhấn mạnh: Muốn chống hạn được tốt, cần phải chống những tư tưởng lèch lạc, phải đoàn kết giúp đỡ nhau, trong thi đua, thường phạt phải phân minh. Người tặng Hội nghị một số huy hiệu của Người để làm giải thưởng thi đua.

- Tỉnh ủy Hà Sơn Bình: *Bác Hồ với Hà Sơn Bình*, 1990, tr. 111-112.

- Hồ Chí Minh: *Toàn tập*, Nhà Chính trị quốc gia, 11.2011, 11, tr.227-234.

#### Tháng 1, ngày 14

Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm nhân dân tỉnh Hà Nam đang chống hạn. Tại Hội nghị chống hạn của tỉnh, Người trao cờ luân lưu thêu bốn chữ CHỐNG HẠN KHÁ NHẤT cho huyện Bình Lục, sau đó, Người di thăm dập Cát Tường xã Văn Tường (Bình Lục). Trên đường về, vào thăm trại thương binh, Người khen ngợi anh em đã cố gắng tham gia cùng đồng bào chống hạn và căn dặn mọi người luôn nêu cao gương đoàn kết, giữ vững ý thức tổ chức kỷ luật.

- Báo Nhân dân, số 1407, ngày 15-1-1958.

- Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng Nam Hà: *Nam Hà làm theo lời Bác*, 1975, tr. 43-45.

- Tài liệu lưu trữ của Bảo tàng Hồ Chí Minh.

(1)- Nay thuộc Hà Nội.

#### Tháng 1, ngày 19

Trên đường di công tác, Chủ tịch Hồ Chí Minh ghé thăm công trình thủy lợi Máng số 7 của Hà Đông<sup>(2)</sup>. 9 giờ, Người đến xem đoạn mương cổng Hàm Rồng hàn tuyến đường quốc lộ số 6 thuộc thôn Ngọc Giả (xã Ngọc Hòa, Chương Mỹ). Nói chuyện với cán bộ, dân công trên công trường, Người khen công trường có nhiều cố gắng và căn dặn phải hoàn thành tốt công trình để sớm đưa nước về chống hạn.

- Tỉnh ủy Hà Sơn Bình: *Bác Hồ với Hà Sơn Bình*, 1990, tr. 139-140.

- Bác Hồ với Hà Tây, Ban: *Clip hành Dung bù lùn Hà Tây*, 2006, L. 60.

Hồ Chí Minh - Biên niên tiêu sử, Nhà Chính trị quốc gia, H. 2009, t. 7, tr. 12.

#### Tháng 1, ngày 26

Sáng, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm nhân dân xã Hùng Sơn (nay là xã Uy Nỗ), huyện Đông Anh (ngoại thành Hà Nội) là nơi có phong trào chống hạn khá. Người di xem các kiểu giếng dang đào, các dụng cụ dùng để lát nước chống hạn của bà con. Trước khi ra về, Người nhắc nhở cán bộ địa phương phải nêu cao quyết tâm, học hỏi kinh nghiệm tổ chức và lãnh đạo để chống hạn có kết quả.

Cùng ngày, Người đến thăm các đồng chí chuyên gia thủy lợi Trung Quốc giúp bà con nông dân Vĩnh Phúc đào giếng chống hạn.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thủ đô Hà Nội. Sở Văn hóa - Thông tin Hà Nội, 1985, tr. 30.

- Bác Hồ với Vĩnh Phúc. Tự Văn hóa Vĩnh Phúc xuất bản, 1975, tr. 91-92.

- Hồ Chí Minh - Biên niên tiêu sử. Nhà Chính trị quốc gia, H. 2009, t. 7, tr. 18-19.

#### Tháng 3, ngày 2

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm tỉnh Thái Nguyên. Người tới thăm trạm bơm nước xã Lũ Yên (Yên Thành, Phú Bình) nơi đang thay thế máy bơm tự động chạy bằng sức nước do Trung Quốc giúp đỡ.

Hồ Chí Minh - Biên niên tiêu sử, Nhà Chính trị quốc gia, H. 2009, t. 7, tr. 52

(2)- Đây là lần thứ hai Người tới thăm công trình này, lần thứ nhất vào đầu năm 1957.



**Tháng 4, ngày 16 đến ngày 29**

Chủ tịch Hồ Chí Minh tham dự kỳ họp thứ 8 của Quốc hội khoá I. Tại kỳ họp này Quốc hội đã quyết định cách Bộ Thủy lợi và Kiến trúc làm hai bộ: Bộ Thủy lợi và Bộ Kiến trúc.

- Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác thủy lợi, Nxb. Nông nghiệp, H.1990, tr.199

**Tháng 5, ngày 23**

Chủ tịch Hồ Chí Minh tới thăm và nói chuyện với Đại hội liên hoan chiến sĩ thi đua nông nghiệp toàn quốc lần thứ III. Người nhắc nhở các đại biểu cần vận động bà con nông dân tổ chức nhau lại để đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm. Muốn sản xuất tốt phải chú ý các khâu liên hoàn "nhất nước, nhì phân, tam cǎn và tứ là cải tiến kỹ thuật", và giới thiệu một số kinh nghiệm tốt của các nước Trung Quốc, Liên Xô. Người có nhắc tới công tác thủy nông và căn dặn các nơi làm lối công tác này, chú trọng liều thủy nông, tiến dần lên trung thủy nông và đại thủy nông.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2011, tr.11, lk.414-41/

**Tháng 6, ngày 30**

Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Kinh nghiệm huyện Lai Pin, ký bút danh T.L., đăng Báo Nhân dân, số 1570, giới thiệu phong trào làm thủy lợi của huyện Lai Pin (tức Lai Tân, thuộc Quảng Tây, Trung Quốc) và rút ra những bài học kinh nghiệm để nhân dân ta vân dung.

- Báo Nhân dân, số 1570, ngày 30-6-1958.

**Tháng 7, ngày 3**

Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm đồng bào và cán bộ tỉnh Hưng Yên. Người về thăm xã Vạn Xuân là xã nhỏ đào giếng mạch mà có dùi nước cấy vụt mực vụ chiem.

Trong ngày, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Làm thật nhiều thuỷ nông nhỏ mới thật sự chống được hạn, ký bút danh Trần Lực, đăng Báo Nhân dân, số 1573, tác giả dẫn lại những kinh nghiệm làm công tác thủy lợi có hiệu quả của tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) và kết quả của công tác phát triển tiểu thủy nông và tăng gia sản xuất của một số tỉnh như Giang Tây, Thiên Tân, Quảng Đông.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2011, tr.11, tr.489-493.

- Báo Nhân dân, số 1573, ngày 3-7-1958.

**Tháng 7, ngày 8**

Chủ tịch Hồ Chí Minh di thăm tỉnh Sơn Tây<sup>(4)</sup>. Sáng sớm, Người tới làng Cổ Đô, xã Tân Lập, huyện Quang Oai<sup>(5)</sup>. Vừa tới nơi, Người ra ngay cánh đồng Miếu thăm đồng bào đang bắt sâu cùu ina. Sau đó, Người đi xem xét hai kè Cổ Đô và Vũ Chu. Trên đường về thị xã, Chủ tịch ghé thăm hơn 2000 cán bộ, bộ đội, nhân dân đang thực tập chống lụt ở hai quang đê Cam Thượng và Viên Sơn. Người đặc biệt biểu dương các cụ phụ lão thị xã Sơn Tây, không quản ngại tuổi già, vẫn hăng hái tham gia thực tập cùng con cháu và căn dặn: "Muốn thắng được giặc lụt phải lấy phòng là chính, phải đắp đê cho chắc và phải canh phòng cẩn thận..."

- Tỉnh ủy Hà Sơn Bình: Bác Hồ với Hà Sơn Bình, 1990, tr.1/5.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2011, tr.11, tr.498-500.

**Tháng 7, ngày 20**

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm và nói chuyện với đồng bào, cán bộ tỉnh Phú Thọ, thăm nhân dân thực tập hộ đê chống lụt.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Vĩnh Phúc những lần đón Bác, 1990, tr. 38-48.

- Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác thủy lợi, Nxb. Nông nghiệp, H.1990, tr.201.

**Tháng 7, cuối tháng**

Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Hội nghị chống lụt gồm các vị trong Ban chỉ huy chống lụt Trung ương và các ông chủ tịch khu và tỉnh. Người nhắc nhở các khu, tỉnh không được chủ quan, phải thấy hết tầm quan trọng về chính trị và kinh tế của công tác phòng lụt, chống lụt; cần kết hợp tốt giữa sản xuất và phòng chống lụt lét, phải biến quyết tâm của lãnh đạo thành quyết tâm của đảng viên, đoàn viên và đông đảo nhân dân, thi đua vượt khó giữ vững để điều, giành vụ mùa thắng lợi.

- Báo Nhân dân, số 1604, ngày 3-8-1958.

**Tháng 9, ngày 5**

Chủ tịch Hồ Chí Minh dự họp Bộ Chính trị bàn về công tác tổ chức của Đảng, Chính

(4) - Nay thuộc Lã Nội

(5) - Nay thuộc huyện Ba Vì, Hà Nội



phù và công tác lũ úy lợi. Về lũ úy lợi, Người lưu ý phải chuẩn bị lối mòn kế hoạch lâu dài lùi bờ để diêu tránh “nước đến chân mới nhảy” không nên lý luận suông, phải chú trọng ý kiến của quần chúng và phải có kế hoạch cho từng năm.

Báo: Bản Hội nghị Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Trung ương Đảng, phòng Ban Chấp hành Trung ương, khóa II.

- Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2009, t. 7, tr. 13/.

#### Tháng 9, ngày 7

Sáng, Chủ tịch Hồ Chí Minh di thăm công trình thủy nông Gia Thượng, xã Ngọc Thuy, quận 8 (huyện Gia Lâm), ngoại thành Hà Nội.

- Báo Nhân dân, số 1639, ngày 8-9-1958.

#### Tháng 9, ngày 15

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi tặng huy hiệu của Người cho: Cụ Đỗ Văn Khẩu và hai cháu của cụ là Đỗ Văn Mùi và Đỗ Văn Đoàn (hòn Phi Liệt, xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, Hưng Yên), dâng lên gương dũng cảm quên mình chống lụt cứu nhân dân.

- Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2009, t. 7, tr. 138.

#### Tháng 9, ngày 20

Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Công trường thủy lợi Bắc - Hưng - Hải. Nói chuyện với cán bộ và dân công, Người cho rằng đây là “một chiến dịch chống giặc hạn”, cho nên dân công phải được giáo dục, tổ chức, lãnh đạo lối...; cán bộ lãnh đạo và cán bộ các ngành phải không lư túng, phải có quyết tâm khắc phục khó khăn, phải đồng cảm công khív, biết khuyễn khích và giúp đỡ nhân dân phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất. Người mong mọi người đoàn kết chặt chẽ. Đoàn kết giữa cán bộ với cán bộ, giữa cán bộ với dân công, giữa dân công với dân công, giữa cán bộ và dân công với đồng bào địa phương.

- Hồ Chí Minh: Tản ký, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2011, t. 11, tr. 529.

- Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2009, t. 7, tr. 141.

#### Tháng 10, trước ngày 18

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm một số công trường thủy lợi vừa ở Bắc Ninh và lần

thứ hai đến Công trường thủy lợi lớn Bắc - Hưng - Hải. Người đi bộ dọc theo con kênh dang đào thuộc hai huyện Gia Lương, Thuận Thành (Bắc Ninh), đến tận nơi hâm hỏi dân công đang lao động.

Tại công trường lũ úy lợi Bắc - Hưng - Hải, mặc dù trời mưa nặng hạt, đường lầy lội, Chủ tịch vẫn đến thăm anh chị em dân công dang đào kênh dân phia ngoài cống Xuân Quan. Nói chuyện với ngót ba vạn dân công, công nhân, cán bộ trên công trường qua loa phóng thanh, Người nhấn mạnh: “Việc xây dựng công trường đại lũ úy lợi Bắc - Hưng - Hải là một chiến dịch. Trong chiến dịch này, ta phải có tinh thần quyết chiến quyết thắng. Các đảng viên, đoàn viên, thanh niên, công nhân, cán bộ phải làm gương mẫu. Phải cố gắng làm thế nào đảm bảo có đủ nước cho vụ chiêm sáp tôi được thắng lợi, đem lại no ấm cho đồng bào”.

Tại công trường lũ úy lợi Bắc - Hưng - Hải, mặc dù trời mưa nặng hạt, đường lầy lội, Chủ tịch vẫn đến thăm anh chị em dân công dang đào kênh dân phia ngoài cống Xuân Quan. Nói chuyện với ngót ba vạn dân công, công nhân, cán bộ trên công trường qua loa phóng thanh, Người nhấn mạnh: “Việc xây dựng công trường đại lũ úy lợi Bắc - Hưng - Hải là một chiến dịch. Trong chiến dịch này, ta phải có tinh thần quyết chiến quyết thắng. Các đảng viên, đoàn viên, thanh niên, công nhân, cán bộ phải làm gương mẫu. Phải cố gắng làm thế nào đảm bảo có đủ nước cho vụ chiêm sáp tôi được thắng lợi, đem lại no ấm cho đồng bào”.

Báo Nhân dân, số 1679, ngày 18-10-1958.

- Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2009, t. 7, tr. 138.

#### Tháng 11, ngày 26

Bài viết 10...15...20..., ký bút danh T.L của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên báo Nhân dân, số 1718, nêu những yếu tố cần thiết để bảo đảm thành công trong sản xuất nói chung, trong vụ đông - xuân năm nay nói riêng. Đó là: “Đặt mức 10 phần, phải có biện pháp 15 phần và phải cố gắng 20 phần”.

- Báo Nhân dân, số 1718, ngày 26-11-1958.

#### Tháng 12, ngày 11

Chủ tịch Hồ Chí Minh dự họp Bộ Chính trị nghe báo cáo về công tác thủy lợi và ý kiến của đoàn chuyên gia Trung Quốc. Sau khi nghe báo cáo, Người đề nghị nên nhữ



chuyên gia Trung Quốc giúp đỡ kinh nghiệm, việc lịt lũ úy sông Hồng nên phối hợp với bạn (Trung Quốc); cần có kế hoạch chống úng cho vùng Hà Nam, Nam Định.

- Biên bản Hội nghị Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Trung ương Đảng, phòng Ban Chấp hành Trung ương, khóa II.

Hồ Chí Minh - Biên niên tiêu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2009, t. 7, tr. 155-156.

#### Tháng 12, ngày 15

Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Công trường thủy lợi Thụy Phượng ở ngoại thành Hà Nội. Người đi xem cổng Liên Mac và đến tận nơi thăm anh em bộ đội, dân công đang đào kênh dẫn nước vào sông Nhuệ. Người căn dặn mọi người phải thi đua với nhau, giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Rời công trường, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Trung đoàn 254 bảo vệ Thủ đô và dân quân thôn Hoàng (xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội) đang đắp mương trung thủy nông ở xã Cầu Diêu. Người yêu cầu các lực lượng vũ trang cần luyện tập quân sự cho tốt để sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, nhưng cũng cần phải tham gia lao động giúp đỡ nhân dân làm thủy lợi để phát triển sản xuất thi nhân dân và bộ đội đều được ấm no.

- Báo Nhân dân, số 1/40, ngày 10-12-1950.

Thành ủy Hà Nội - Ban Tuyên giáo: Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thủ đô Hà Nội - Biên niên sử kiện (1945-1969), Nxb. Hà Nội 2000, tr. 188-189.

#### Tháng 12, ngày 25

Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Công trường thủy lợi Bắc - Hưng - Hải lần thứ ba. Người lên tận nơi dỗ bê tông móng cống Xuân Quan thăm hỏi mọi người. Người khen anh em công nhân có nhiều liên bộ và nhắc nhở cần cố gắng hơn nữa, phát huy nhiều sáng kiến, bảo đảm chất lượng công trình, đồng thời dấy mạnh việc chống lãng phí, tham ô.

- Hồ Chí Minh - Biên niên tiêu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2009, t. 7, tr. 186.

#### Tháng 12, ngày 26

Sáng, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự họp Bộ Chính trị bàn về công tác thủy lợi và kế hoạch thủy lợi ba năm tới. Người đề nghị Ban Bí thư xem xét lại một lần nữa Nghị quyết trước khi Bộ

Chính trị thông qua và nhắc nhở "chú ý kiên toàn tổ chức để làm tốt, khôi lăng phí".

- Biên bản Hội nghị Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Trung ương Đảng,

phòng Ban Chấp hành Trung ương, khóa II.

- Hồ Chí Minh - Biên niên tiêu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2009, t. 7, tr. 192.

#### Tháng 12, cuối tháng

Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng huyện Đông Anh, Hà Nội lá cờ huyện chống hạn khát nhất.

- Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác thủy lợi. Nxb. Nông nghiệp. 11.1990. tr.202.

#### Trong năm

*Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm công Chèm.*

- Bảo tàng Hồ Chí Minh; Chuyện kể của những người giúp việc Bác Hồ.

Nxb. Thông tấn, Hà Nội, 2003. tr. 133.

## NĂM 1959

#### Tháng 1, ngày 10

Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh tới thăm Hội nghị tổng kết công tác thủy lợi toàn miền Bắc. Người chỉ rõ khuyết điểm lớn nhất của cán bộ thủy lợi trong mấy năm qua là "thiếu chí khí làm chủ nước nhà, thiếu tinh thần trách nhiệm", do đó đã làm thiệt hại tiền bạc của Nhà nước, công sức của nhân dân. Người yêu cầu: "Cán bộ phải đi đúng đường lối quân chung, tất cả mọi việc đều lấy chính trị làm đầu. Cần thực hiện đúng phương châm của Đảng và Chính phủ: giữ nước là chính, thủy lợi hạng nhỏ là chính và nhân dân tự làm là chính". "Cán bộ hay cùng nhân dân "vất đất ra nước, thay trời làm mưa, quyết tâm đảm bảo có dù nước cho vụ Đông - Xuân".

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2011, t. 2, tr.13-14.

- Hồ Chí Minh - Biên niên tiêu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2009, t. 7, tr.205.



**Tháng 2, ngày 20**

Chủ tịch Hồ Chí Minh đi thăm Công trường thủy lợi Bắc - Hải Phòng - Hải. Đến công Xuân Quan, Người xem xét từng hạng mục công trình và nghe Ban chỉ huy công trình báo cáo về tình hình thi công.

Báo Nhân dân số 1805, ngày 22/2/1959.

- Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thủ đô Hà Nội. Sđ Võ Văn Hòa - Thông tin. Hà Nội. 1985, tr. 36-37.

- Hồ Chí Minh - Biên niên liệu sử. Nxb. Chính trị quốc gia. [1.2009], tr. 7, tr.205.

**Tháng 3, ngày 15**

Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm tỉnh Nam Định. Nói chuyện với cán bộ và nhân dân trong tỉnh. Người khen Nam Định đã cố gắng chống lụt và phê bình Nam Định diện bị hạn vẫn còn rộng ảnh hưởng tới thu hoạch. Người yêu cầu phải tập trung lực lượng, tìm mọi cách chống hạn và trong lúc chống hạn, phòng hạn, phải có kế hoạch phòng ứng. "Muốn làm tròn nhiệm vụ ấy phải chống tư tưởng bảo thủ, tư tưởng mệt mỏi, tư tưởng lùi lại, tức là phải quyết tâm, quyết tâm và quyết tâm nữa, quyết tâm mãi làm cho đến thắng lợi".

Cùng ngày, Người về thăm và nói chuyện với đại biểu cán bộ và nhân dân tỉnh Ninh Bình. Về công tác phòng chống hạn của Ninh Bình, Người nhắc nhở cần biến quyết tâm của cán bộ thành quyết tâm của nhân dân, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau giữa các xóm, các xã, các huyện, các tỉnh; đảng viên, đoàn viên phải gương mẫu, hợp tác xà và tố đối công cũng phải gương mẫu, giúp đỡ những người còn làm ăn riêng lẻ.

Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng Nam Hà: Nam Hà làm theo lời Bác, Nam Hà, 1975, tr. 57-58.

- Lịch sử Đảng bộ thị xã Ninh Bình. Nxb. Ninh Bình, 1989, tr. 52.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, [1.2011], tr.12, tr.125-126, tr.129-130

**Tháng 4, ngày 1**

Trên đường đi thăm Hải Phòng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Hải Dương, gặp các đại biểu Uỷ ban nhân dân các cấp và tỉnh ủy Hải Dương. Người khen ngợi thành tích của đồng bào và cán bộ Hải Dương trong sản xuất nông nghiệp, hợp tác đối công và nhắc nhở:

Phải tổ chức lao động cho tốt để nâng cao năng suất.

- Cùng cổ các tố đối công.

- Hỗn súc chủ trọng công tác phòng chống lụt bão bảo vệ đê điều.

- Báo Nhân dân số 1817, ngày 5/4/1959.

- Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và nhân dân Hải Phòng, Nxb. Hải Phòng, 1985, tr. 167-168.

**Tháng 4, ngày 17**

Tối, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục dự Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 16. Sau khi nghe các địa phương báo cáo về phong trào hợp tác hóa, Người căn dặn lãnh đạo các địa phương phải chú ý đến công tác đê điều thủy lợi, quan tâm đến xây dựng trường học, tạo điều kiện cho các cháu học tập. Người đặc biệt nhấn mạnh tới việc trồng cây gai rông: "Nếu mỗi nhân khẩu trồng 5 cây, có làm được không? bộ đội ở Hòn Gai mỗi người trồng 10 cây thông, phải trồng xoan... để trong 5 năm nữa có thể thay đổi nhà cho nhân dân. Các địa phương nên chú ý làm việc đó".

- Biên bản Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, lưu tại Cục Lưu trữ Trung ương, Đảng, phòng Ban Chấp hành Trung ương, Khoa II.

- Báo Nhân dân, số 1860, ngày 18/4/1959.

**Tháng 4, ngày 19**

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục dự Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 16 nghe các địa phương báo cáo. Kết thúc ngày họp, Người căn dặn vấn đề hợp tác hóa phải chú trọng chất lượng để sau này phát triển đê hơn, phải chú ý đến vai trò của lãnh niêm lao động trong công tác này và các địa phương nên chú ý chăn nuôi, phòng bệnh cho gia súc, cây trồng; ở những công trình thủy nông nên trồng cây, nuôi cá.. các xã phải có nghĩa trang liệt sĩ..

- Biên bản Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, lưu tại Cục Lưu trữ Trung ương, Đảng, phòng Ban Chấp hành Trung ương, Khoa II.

**Tháng 4, ngày 29**

Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 23/SL, tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho công nhân, dân công, bộ đội, cán bộ và các thành phần lao động khác đã tham gia xây dựng công Xuân Quan và công trình phụ thuộc "vì đã nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, lao động dũng cảm, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, bảo



đảm chất lượng thực hành tiết kiệm và hoàn thành vượt mức kế hoạch”.

- Bản gốc Sắc lệnh lưu lại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.

#### Tháng 5, ngày 3

Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Cần phải tiếp tục cố gắng chống hạn, ký bút danh T.L.. đăng báo Nhân dân, số 1874, biểu dương tinh thần cố gắng chống hạn của nhân dân các địa phương và kêu gọi bà con nông dân tiếp tục cố gắng, khắc phục tư tưởng ngại khó, ngại khổ để hoàn thành vụ chiêm thắng lợi.

Bài báo kết luận:

“Muốn cho đời sống vui tươi

Lúa dù nước uống thì người thừa ăn”.

- Báo Nhân dân, số 1874, ngày 3-5-1959.

#### Tháng 5, ngày 30

Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nông dân phải trồng cây chuẩn bị làm nhà ở, ký bút danh Trần Lực, đăng báo Nhân dân, số 1901, nêu rõ sự cần thiết ngay từ bây giờ nông dân phải lo việc trồng cây và để ra định mức cây trồng cho mỗi người và mỗi gia đình.

Bài báo kết luận:

“Muốn làm nhà cửa tốt,

Phải ra sức trồng cây.

Chúng ta chuẩn bị lứa cây

Dăm năm sau, sẽ bắt tay dựng nhà”.

- Hồ Chí Minh; Toàn tập, NXB. Chính trị quốc gia, T1.2011, (12), tr.216-217.

#### Tháng 6, ngày 18

Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Người quyết tâm thi lúa được mùa, ký bút danh Trần Lực, đăng báo Nhân dân, số 1920, biểu dương thắng lợi to lớn của vụ chiêm - xuân ở miền Bắc, phân tích nguyên nhân đạt được kết quả đó và để ra một số nhiệm vụ cần抓紧 (xúc tiến) giành vụ mùa tốt hơn.

- Báo Nhân dân, số 1920, ngày 18-6-1959.

#### Tháng 6, ngày 20

Buổi chiều, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và nói chuyện với hơn 2000 đồng bào đang làm việc trên công trường đê Ngọc Tảo (huyện Phúc Thọ, Hà Nội). Sau khi thăm hỏi đồng bào và xem xét tình hình đập đê, Người nhắc nhở: “Các cô, các chú cần cố gắng đắp đê cho tốt. Đê có vững mới chống được lụt. Nếu xảy ra lụt thi dân sẽ chết đói”. Để khích lệ tinh thần nhân dân địa phương, Người nêu ra ý kiến tổ chức thi đua đắp đê theo 3 đợt, mỗi đợt 7 ngày, từ ngày 20/6 đến ngày 10/7/1959.

Bác Hồ với Hà Tây. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tây, 2006, tr. 86-87.

Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, NXB. Chính trị quốc gia, H. 2009, t.7, tr.291.

#### Tháng 8, ngày 29

Chủ tịch Hồ Chí Minh đi kiểm tra tình hình chống úng của tỉnh Nam Định.

- Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh - Những sự kiện, NXB. Thông tin lý luận, Hà Nội, 1997, tr.280.

- Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, NXB. Chính trị quốc gia, T1.2009, ..7, tr.205.

#### Tháng 9, ngày 14

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Hội nghị thủy lợi toàn miền Bắc tổ chức tại Bắc Ninh. Nói chuyện với Hội nghị. Người phân tích về nhiệm vụ của công tác thủy lợi và nhấn mạnh: “Làm thủy lợi phải là phong trào của toàn dân. Xã này với xã khác, huyện này với huyện khác, tỉnh này với tỉnh khác, đều có liên quan với nhau, phải cùng làm, phải thảo luận với nhau, phải đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, không nên chỉ nhìn thấy lợi ích của nơi mình mà để thiệt cho người khác”.

- Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, NXB. Chính trị quốc gia, H. 2009, t. 7, tr.339.

#### Tháng 10 ngày 9

Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận được tin báo cáo về tình hình bão lũ ở Hà Tĩnh và Vĩnh Linh, Người cho ý kiến bởi chương trình đi thăm Quảng Châu để về nước sớm.

Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.



**Tháng 11, ngày 28**

Trong bài Tết trồng cây, ký bút danh Trần Lực, đăng báo Nhân dân, số 2082, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị tổ chức một ngày "Tết trồng cây" để thiết thực kỷ niệm ngày thành lập Đảng. Bài báo nêu rõ ý nghĩa và lợi ích của việc trồng cây đối với đất nước, từng gia đình, từng người dân và kết luận: "Đó cũng là một cuộc thi đua dài hạn nhưng nhẹ nhàng mà tất cả mọi người - từ các cụ già đến các em nhỏ đồng đều có thể hăng hái tham gia".

Báo Nhân dân, số 2082, ngày 28/11/1959.

**Tháng 12, ngày 4**

Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Phải ra sức chống hanh, ký bút danh Trần Lực, đăng Báo Nhân dân, số 2088. Phân tích nguyên nhân vụ mùa vừa qua giành được thắng lợi, mặc dù nhiều nơi bị thiên tai hạn hán, tác giả kết luận:

"Dù cho hạn hán khắp nơi,

Người mà quyết chí, thi trời phải lúa

Không mưa mà vẫn được mùa".

Dù báo tình trạng hanh hán có thể xảy ra, tác giả nhắc nhở bà con nông dân, cán bộ, bộ đội, thanh niên phải quyết tâm tìm mọi cách chống hạn, bao đảm vụ chiêm thắng lợi, lấy thành tích chào mừng 30 năm thành lập Đảng.

- Báo Nhân dân, số 2088, ngày 4-12-1959.

## NĂM 1960

**Tháng 1, ngày 11**

16 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Công viên Bảy Mẫu<sup>(6)</sup> và trồng cây đà lưu niệm. Sau đó, Người di thăm và nói chuyện với nhân dân và cán bộ cùng tham gia lao động về lợi ích của việc trồng cây, căn dặn phải trồng nom, săn sóc, bảo vệ cây trồng và hứa sẽ gửi phần

(6)-Sau này là Công viên Thủ Đức và nay là Công viên Lenth.

thưởng cho đơn vị nào thi đua khát nhất.

- Sơ Vật: hoá - Thông tin Hà Nội: Báo cáo với nhân dân Hà Nội, Nxb. Hà Nội, Hà Nội, 1980, tr. 120.

**Tháng 1, ngày 14**

Chủ tịch Hồ Chí Minh điều khiển phiên họp Hội đồng Chính phủ. Hội đồng thảo luận và ra nghị quyết nhiều việc, trong đó có việc: Thành lập Ủy ban tri thuy và khai thác sông Hồng.

- Bản sao Biên bản Hội đồng Chính phủ, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

- Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác khuỷu, Nxb. Quốc gia, Hà Nội, 1990, tr. 204-205.

**Tháng 1, ngày 19**

Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Tết trồng cây"<sup>(7)</sup> đã thắng lợi bước đầu, ký bút danh T.L., đăng báo Nhân dân, số 2133, nêu gương một số địa phương đã làm tốt công tác vận động nhân dân tham gia "Tết trồng cây", đồng thời, nhắc nhở mọi người phải "xem trọng chất lượng", nghĩa là trồng cây nào chắc cây ấy, không nên tham trồng quá nhiều mà không ra sức bảo vệ và trồng nom cây" và "thực hiện "Tết trồng cây" (cùng với kế hoạch trồng cây gây rừng của Nhà nước) một cách liên tục, bền bỉ và vững chắc".

- Báo Nhân dân, số 2133, ngày 19-1-1960.

**Tháng 2, ngày 3**

Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Mùa xuân quyết thắng, ký bút danh Trần Lực, đăng trên báo Nhân dân, số 2147, nêu những công việc cần thực hiện ngay trong sản xuất nông nghiệp để giành vụ đông - xuân tháng lợi toàn diện, vượt bậc và vững chắc. Người nhắc nhở mọi người phải nhớ: "kế hoạch 10 phần, thi biện pháp phải 15 phần và quyết tâm phải 20 phần".

Báo Nhân dân, số 2147, ngày 3/2/1960

(7)- Ngày 28/11/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh với bút danh Trần Lực đã viết bài đăng trên báo Nhân dân với nhân đề "Tết trồng cây". Người phân tích rõ ý nghĩa và lợi ích thiết thực của việc trồng cây đối với đất nước, gia đình và mỗi người dân. Cuối năm 1959, Người kêu gọi toàn dân hưởng ứng một tháng trồng cây (từ ngày 6-1 đến ngày 6-2-1960), gọi là Tết trồng cây. Từ đó, hàng năm, mỗi khi mùa xuân đến, nhân dân ta lại tổ chức Tết trồng cây theo lời Người và đổi mới như sau: Người Tết trồng cây trở thành một phong tục áp dụng rộng rãi của nhân dân ta trong những dịp vui Tết đón Xuân.



### Tháng 2, ngày 16

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và nói chuyện tại Hội nghị tổng kết phong trào sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp năm 1959. Người nêu rõ vị trí quan trọng của nông - lâm - ngư nghiệp trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Người còn góp ý kiến cụ thể về các biện pháp cần thực hiện để giành một vụ Đông - Xuân thắng lợi.

- Báo Nhân dân, số 2162, ngày 18-2-1960.

### Tháng 3, ngày 1

Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng thưởng huy hiệu cho:

- Cụ Đỗ Đăng Huệ ở xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, Hà Đông (nay thuộc Hà Nội) có thành tích trồng cây.

Tài liệu lưu Bảo tàng Hồ Chí Minh.

- Báo Nhân dân, số 2179, ngày 6-3-1960.

### Tháng 3, ngày 7

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự và phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác thuỷ lợi năm 1959. Sau khi nêu lên những thành tích của ngành thủy lợi và tầm quan trọng của công tác thủy lợi trong sản xuất nông nghiệp, Người chỉ rõ: "Muốn làm tốt công tác thủy lợi, các cấp ủy, các cán bộ chuyên môn phải dùng đường lối quần chúng, liên hệ mật thiết với quần chúng, dựa vào lực lượng quần chúng. Quần chúng thông suốt về phương châm, phương pháp của Đảng và Chính phủ thì nhất định sẽ làm được và làm tốt". Chủ tịch hứa sẽ tặng chiếc máy cày của Đoàn Thanh niên cộng sản Liên Xô biếu Người cho đơn vị nào làm tốt cả hai vụ chiêm và mùa.

- Báo Nhân dân, số 2182, ngày 9-3-1960.

- Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2011, t.12, tr.505-506.

### Tháng 4, ngày 22

Chiều, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự họp Bộ Chính trị bàn về vấn đề xây dựng thuỷ điện ở Quảng Cù, Lang Tiết, Thác Bà. Phát biểu tại cuộc họp, Người nhấn mạnh việc làm ngay thủy

diện Thác Bà nếu chuyên gia Liên Xô báo đảm được và phải giải quyết tốt công việc, dời sống cho dân như đường giao thông, trồng cây công nghiệp, nuôi cá, du lịch...

- Biên bản Hội nghị Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Trung ương Đảng, phòng Ban Chấp hành Trung ương, Khoa II.

### Tháng 5, ngày 6

Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Anh em công nhân Trung Quốc và chi em nông dân Trung Quốc, ký bút danh T.L., đăng báo Nhân dân, số 2239, phân tích những tiến bộ nhảy vọt và nguyên nhân thành công trên mặt trận kinh tế của Trung Quốc trong những năm gần đây. Tác giả cũng nêu những tấm gương lao động của công nhân, nông dân Trung Quốc và cho rằng đây là những tấm gương cho công nhân và phu nữ Việt Nam học tập.

- Báo Nhân dân, số 2239, ngày 6-5-1960.

### Tháng 6, ngày 7

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và nói chuyện với Đại hội sản xuất của tỉnh Hà Đông (nay thuộc Hà Nội). Người nêu rõ tầm quan trọng của việc cống cối và phát triển hợp tác xã; cần dấn phái ra sức thực hiện khẩu hiệu: "Cần kiểm xây dựng hợp tác xã"; phải coi trọng đúng mức tổ đội công; xã viên phải đoàn kết thương yêu nhau và nhắc nhở các hợp tác xã, tổ đội công và xã viên phải làm tốt những công việc trước mắt: thủy lợi, phân bón, cải良 nông cừ, chọn giống và gieo mạ cho kịp thời vụ.

Cùng ngày, Người về thăm Đại hội đoàn kết chống hạn của hai huyện Ứng Hòa và Mỹ Đức tổ chức tại xã İlola Xá, huyện Ứng Ilola. Nói chuyện với Đại hội, Người biểu dương tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau của nhân dân hai huyện và căn dặn mọi người phải quyết tâm chống hạn để sản xuất thắng lợi.

Sau đó, Người ra thăm và động viên đồng bào địa phương đang tích cực tát nước chống hạn trên cánh đồng thôn Thái Bình, xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa.

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2011, t.10, tr.584-589.

- Tỉnh uỷ Hà Sơn Bình: Báo Hồ với Hà Sơn Bình, 1990, tr. 153.



**Tháng 6, sau ngày 9, trước ngày 14**

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi huy hiệu của Người cho tám thanh niên có nhiều thành tích trong công tác thùy lợi.

- Báo Nhân dân, số 2278, ngày 14-6-1960.

- Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2009, t. 7, tr.339.

**Tháng 6, ngày 14**

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Hội nghị bàn việc cung cấp và phát triển phong trào hợp tác xã nông nghiệp do Ban Bí thư Trung ương Đảng triệu tập. Nói chuyện với Hội nghị, Người nhán mạn h: Hiện nay, đây mạnh sản xuất vụ mùa là một nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với việc cung cấp và phát triển phong trào hợp tác hoá nông nghiệp và chỉ rõ những biện pháp cần làm để đẩy mạnh sản xuất.

Hồ Chí Minh; Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2011, t.12, tr.595-596.

**Tháng 6, ngày 16**

Chủ tịch Hồ Chí Minh thường huy hiệu cho hai "kiện tướng" làm thùy lợi của tỉnh Phú Tho, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào làm thùy lợi chống hạn, đẩy mạnh sản xuất vụ mùa<sup>(8)</sup>.

- Báo Nhân dân, số 2281, ngày 17-6-1960.

- Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2009, t.7, tr.486.

**Tháng 6, cuối tháng**

Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng huy hiệu của Người cho anh Phạm Nguyên, cán bộ Ty Thủ lợi Hải Dương, có tinh thần vượt khó khăn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

- Báo Nhân dân, số 2290, ngày 26-6-1960.

- Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2009, t.7, tr.493.

(8) - Ông Sư: Bí thư Đảng ủy xã Đông Phú, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ.  
Bà Nguyễn Thị Thái, xã viên, Hợp tác xã Minh Tân, xã Hải Tân, H. Hải Hò, Phú Thọ.

**Tháng 7, ngày 25**

Chủ tịch Hồ Chí Minh di kiểm tra tình hình đê diều và công tác chuẩn bị phòng chống lũ lụt ở Bắc Ninh. Người đến xem xét các quãng đê quan trọng, các điểm canh đê và kè thuộc địa phận của địa phương phụ trách (đê xã Việt Thống và kè Thống Thượng, huyện Quốc Võ).

Tối, tại thị xã Bắc Ninh, sau khi nghe Tỉnh ủy báo cáo tình hình chuẩn bị chống lũ, Người căn dặn cán bộ các ngành trong tỉnh phải lịch sự động viên nhân dân tham gia, phải chuẩn bị chống giặc lụt như trong thời kỳ kháng chiến chống giặc ngoại xâm, cần khắc phục tư tưởng chủ quan trong cán bộ, nhân dân, phải thường xuyên sẵn sàng đối phó kịp thời với bão lụt.

Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Huy hiệu cho đồng chí Đinh Công Hoan, Hiệu trưởng trường phổ thông cấp I xã Cộng Hòa, huyện Ứng Hòa (I là Nội) có thành tích trong phong trào trồng cây.

- Báo Nhân dân, số 2321, ngày 27-7-1960.

- Bắc Bộ với I là Tây, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh I là Tây, 2006, L.483.

**NĂM 1961**

**Tháng 1, ngày 25**

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm thôn Lạc Trung (xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường), một thôn có phong trào trồng cây khá nhất tỉnh Vĩnh Phúc. Người nhắc nhở cán bộ, đồng bào các thôn khác, các địa phương khác cần học tập kinh nghiệm của Lạc Trung để đẩy mạnh phong trào trồng cây và cần làm cho mọi người hiểu rõ lợi ích to lớn của việc trồng cây.

- Hồ Chí Minh; Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, 11,2011, L.13, tr. 17.

- Báo Nhân Dân, số 2503, ngày 25-1-1961.



**Tháng 1, ngày 28**

Trong bài Tết trồng cây, ký bút danh Trần Lực, đăng báo Nhân Dân số 2506, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: 'Số đi Tết trồng cây đã trở thành một phong trào quần chúng mạnh mẽ, là vì mọi người đều thấy lợi ích thiết thực và lâu dài của nó'. Sau khi nêu ưu khuyết điểm của một số địa phương, Người nhắc nhở những công việc cụ thể cần thực hiện để việc trồng cây ngày càng đạt kết quả.

- Báo Nhân Dân, số 2506, ngày 28-1-1961.

**Tháng 2, ngày 5**

Sáng, Chủ tịch Hồ Chí Minh tham gia trồng cây tại Vườn hoa Thanh niên và Công viên Thống Nhất (nay là công viên Lê Nin) cùng các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Lao động Thủ đô. Nói chuyện với các đại biểu thanh niên tại hiện trường, Người dặn dò: "Nếu mỗi cháu thanh niên một năm trồng ba cây, chăm sóc cho thật tốt, thì tám triệu thanh niên miền Bắc sẽ trồng được 24 triệu cây. Năm năm liền, các cháu sẽ trồng được 120 triệu cây. Nếu các cháu đem 120 triệu cây ấy trồng trên đường nối liền Hà Nội - Mátxcova thì con đường từ chủ nghĩa xã hội lên chủ nghĩa cộng sản càng thêm xanh tươi".

- Báo Nhân Dân, số 2515, ngày 6-2-1961.

Bác Hồ với nhân dân Hà Nội. Nxb. Hà Nội. 1980. tr. 147.

**Tháng 4, trước ngày 6**

Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng huy hiệu của Người cho 5 cá nhân đã nêu gương dung cảm, liêm khiết và có thành tích sản xuất, tiêu biểu như cụ Giàng Nhí Toả, dân tộc Mèo, 142 tuổi ở Đồng Văn, Hà Giang; chị Phạm Thị Vách "quán quan thuỷ lợi" ở Kim Động, Hưng Yên.

- Báo Nhân Dân, số 2573, ngày 6-4-1961.

**Tháng 4, trước ngày 19**

Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng cờ Thi đua khát nhất cho nhân dân tỉnh Hải Dương về thành tích dân đầu phong trào thuỷ lợi toàn miền Bắc năm 1960 và gửi tặng nhân dân tỉnh Lạng Yên một chiếc đồng hồ vàng về thành tích làm tốt công tác thuỷ lợi trong mấy năm vừa qua.

Báo Nhân Dân, số 2586, ngày 19-4-1961.

**Tháng 4, ngày 28**

Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho tỉnh Hải Dương về thành tích thủy lợi

- Báo Nhân Dân, số 2597, ngày 30-4-1961.  
- Bác Hồ với Hải Dương - Hải Dương với Bác Hồ, Nxb. Thông tin, 11.2008, tr.162

**Tháng 5, ngày 9**

Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thăm đảo Cô Tô tỉnh Hải Ninh (nay thuộc Quảng Ninh) giữa lúc đồng bào đang tích cực chuẩn bị cho vụ cá sấp tời và đang háng hái làm thủy lợi chuẩn bị cho vụ mùa. Người tới thăm hợp tác xã nông nghiệp của bà con Hoa kiều trên đảo. Nói chuyện trước hơn 2.000 đồng bào, cán bộ, bộ đội trên khu đồi sim đang mùa hoa nở, Người dặn dò mọi người trên đảo những công việc cụ thể cần làm tốt để các đầu thiết thực góp phần vào sự nghiệp chung xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà. Trên đường đi, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Trà Cổ. Tại đây, Người gặp gỡ nhân dân và cán bộ của tỉnh, hỏi thăm công việc và đời sống của nhân dân.

- Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Tỉnh ủy Quang Ninh: Những sự kiện lịch sử Đảng (tỉnh Quang Ninh 1955-1965), 1981, tr. 148.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2011, t.13, tr.129-130.

**Tháng 6, ngày 16**

Bài viết Cần phải chuẩn bị thật chu đáo, sẵn sàng để phòng lụt, chống lụt của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ký bút danh Trần Lực, đăng Báo Nhân Dân, số 2643. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết và tình hình mực nước các triền sông lớn lên cao. Người yêu cầu các địa phương phải lập tức chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng để phòng lụt, chống lụt, phải kiện toàn các ban chỉ huy từ trung ương đến xã, phải có kế hoạch bảo vệ khe lũng và các cơ sở sản xuất, tuyệt đối không được chủ quan, chờ "nước đến chân mới nhảy".

- Báo Nhân Dân, số 2643, ngày 16-6-1961.



### Tháng 8, trước ngày 5

Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng huy hiệu của Người cho 3 cá nhân có thành tích trong công tác thuỷ lợi, chăn nuôi và làm phan bón.

- Báo Nhân dân, số 2693, ngày 5-8-1961.

### Tháng 8, ngày 10

Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xem xét các đê kè và kiểm tra công tác phòng chống lụt của thành phố Hà Nội.

- Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác thuỷ lợi, Nxb. Nông nghiệp, H.1990, tr.207.

### Tháng 9, ngày 16

Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Hội nghị thuỷ lợi toàn miền Bắc lố chức ở Hưng Yên. Nói chuyện với Hội nghị, sau khi khen ngợi những cố gắng và thành tích của ngành, của các tỉnh trong công tác thuỷ lợi và nêu rõ tầm quan trọng của công tác thuỷ lợi, Người nhấn mạnh: các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, Ninh Bình, Thái Nguyên, Hải Ninh, Yên Bái làm lối được công lác thuỷ lợi thì các tỉnh khác cũng có thể làm tốt được. Điều quan trọng là các tỉnh uỷ phải trực tiếp lãnh đạo công tác này. Người đã trao đổi "Làm công tác thuỷ lợi khó nhất" cho ngành thuỷ lợi để làm gương cho các tỉnh có nhiều thành tích trong kế hoạch 5 năm.

Cùng ngày, Người đã gặp gỡ và nói chuyện với đồng bào và cán bộ tỉnh Hưng Yên. Người khen ngợi Hưng Yên làm thuỷ lợi khá, nhờ đó mà đời sống đồng bào được cải thiện nhanh chóng. Người căn dặn đồng bào và cán bộ Hưng Yên cần làm đúng 9 điều cụ thể do Người nêu ra về sản xuất nông nghiệp và xây dựng hợp tác xã, làm cho Hưng Yên "đứng vào hàng tỉnh khá nhất trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thực hiện hoà bình thống nhất nước nhà".

Báo Nhân dân, số 2736, ngày 18-9-1961, và số 2737, ngày 19-9-1961.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2011, t.13, tr.250-256.

### Tháng 12, ngày 8

Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm quê hương lần thứ hai "Làm việc với Ban Chấp hành

(9) - Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Nghệ An lần thứ nhất vào năm 1957.

Đảng bộ Nghệ An. Người thân tình và thẳng thắn nhận xét những việc làm được, những việc chưa làm được của tinh thần "Thuỷ lợi ở Nghệ An còn kém lắm. Trong Hội nghị thuỷ lợi toàn miền Bắc họp ở Hưng Yên, nếu nói về cái kém thì Nghệ An rồi đến Thanh Hoá. Các chủ, các cô có nhận thấy thế không? Nếu nói 40 phần trăm hợp tác xã tốt thì nó sẽ ảnh hưởng, nó sẽ kéo 15% hợp tác xã vừa lén, như thế thuỷ lợi càng lỏi. Nhưng lỏi thuỷ lợi còn kém vì hợp tác xã kém". Người cũng nhấn mạnh "Trồng cây gai rừng là rất quan trọng... Đồng bào muốn ăn ở tưốm tất thi phải có gỗ. Muốn có gỗ thi phải trồng cây. Để trồng cây thi phải chăm bón. Năm nay Nghệ An định trồng mấy triệu cây? Các chủ cứ làm sao năm nay trồng được 15 triệu cây cho tốt. Trồng cây nào sống cây ấy, chứ 19 triệu mà chết hết nửa thì vô ích. Năm nào cũng trồng, nhưng trồng cây nào phải lối cây ấy". Người lấy ví dụ cách làm ở Vinh Phúc: "có một xã kiểu mẫu về trồng cây, có những người gương mẫu về trồng cây... hợp tác xã trích ra hai người chỉ lo về trồng cây. Họ hợp tác xã trả công điểm cho họ trại hơn công điểm các xà viên khác. Nhờ thế, bây giờ xã này cây cối rất um tùm, mặc dù lúc kháng chiến đã bị phá trui. Cái ấy các cô, các chú cũng nên chú ý. Ví dụ: năm nay trồng 19 triệu cây, sang năm trồng 19 triệu cây nữa, trong 5 năm hành hàng triệu. Cứ trồng tiếp tục năm này qua năm khác, chứ không phải làm ở một vài năm rồi thôi. Nếu mỗi năm trồng 19 triệu cây, cứ tiếp tục trong 5 năm, 10 năm thì trồng cả vào trong nhà cửa chứ không phải chỉ ngoài trời. Kế hoạch của Trung ương để ra cho Nghệ An bao nhiêu? Nếu các chủ làm được 10 triệu cho tốt thì cũng vừa."

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2011, t.13, tr.250-256.

- Báo Hồ với quê hương Nghệ Tĩnh, Ban Nghiep, cùu lịch sử Đảng Tỉnh ủy Nghệ Tĩnh xuất bản, 1977, tr.78.

### Tháng 12, ngày 9

Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ và nói chuyện với cán bộ và đồng bào tỉnh Nghệ An. Đề cập đến nông nghiệp, Người khen ngợi: "Đồng bào nông dân đã đấu tranh vượt qua những khó khăn do hạn và lụt năm ngoái để lại và đã đẩy mạnh sản xuất năm nay tiến lên. Đồng bào đã ra sức vò hoang (hơn 1 vạn 8 ngàn mẫu tây), tăng vụ, trồng xen, cải tiến nông cụ...". Người nhấn mạnh: "Muốn phát triển nông nghiệp thì phải đẩy mạnh công tác thuỷ lợi (hiện nay mỗi đầu người 3 thửa đất khai, như thế là quá ít), làm nhiều phan bón (trong vụ chiếm 28 phần trăm diện tích cây chay), cày cấy kịp thời vụ (vụ mùa qua, 25 phần trăm



diện tích không kịp (hồi vụ);"

Hồ Chí Minh: Toàn tập. Nxb. Chính trị quốc gia. H.2011, t.13, tr.257-258.  
Hồ Chí Minh - Những sự kiện, Nxb. Thông tin lý luận, Hà Nội, 1987, tr. 323-324.

#### Tháng 12, ngày 10

Chủ tịch Hồ Chí Minh đi thăm Hợp tác xã cấp cao Vĩnh Thành và Nông trường Đồng Hiếu (Nghệ An). Người đã tặng huy hiệu của Người cho 5 xã viên có ngày công cao, có thành tích làm phân, làm thuỷ lợi sau khi đã hỏi ý kiến bà con xã viên "Thành tích của các cô, các chú trên có đúng thật sự không?".

- Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2009, t.8, tr.160-161.

#### Tháng 12, ngày 19

Bài viết Nông dân ta ngày càng no ấm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ký bút danh T.L, đăng báo Nhân Dân, số 2828, giới thiệu hai hợp tác xã nhỏ là Hợp tác xã Thống Nhất ở miến núi Phú Thọ và Hợp tác xã Điện Hải chốn nước mặn đồng chua nát sơn cùm thuỷ tần của đất Nghệ An đã phấn đấu "từ đói đến no, từ nghèo đến giàu".

- Báo Nhân Dân, số 2828 ngày 19-12-1961.

#### Tháng 12, ngày 30

Cùng ngày, trong bài Tết trồng cây, ký bút danh T.L, đăng báo Nhân Dân, số 2839, Người biểu dương thành tích trồng cây của hai Tết trước, nêu những kinh nghiệm trồng cây tốt của những cá nhân, tập thể điển hình và chỉ rõ: Số số họ đạt được những thành tích tốt là vì cá nhân họ đã thực hiện khẩu hiệu "Yêu cây như yêu con". Người nhắc nhở: Tết trồng cây cũng như mọi việc khác, các cấp ủy Đảng phải lãnh đạo cụ thể và chặt chẽ thì sẽ thành công.

- Báo Nhân Dân, số 2839 ngày 30-12-1961.

## NĂM 1962

#### Tháng 1, trước ngày 31

Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng huy hiệu của Người cho 2 thanh niên có thành tích trong phong trào "Tết trồng cây".

- Báo Nhân Dân, số 2871, ngày 31-1-1962.

#### Tháng 3, ngày 26

Chủ tịch Hồ Chí Minh di máy bay trực thăng về thăm tỉnh Thái Bình<sup>(10)</sup>. Người thăm xã Nam Cường (Tiền Hải) và tặng huy hiệu cho bốn xã viên và cán bộ có thành tích nhất trong phong trào khai hoang lấn biển.

Gặp gỡ và nói chuyện với các đại biểu từ xã, huyện trong toàn tỉnh họp mặt tại Đồng Lâm (Tiền Hải). Người khen ngợi nhân dân Thái Bình trong thời gian qua đã có nhiều thành tích sản xuất như tăng vụ, vỡ hoang, làm thuỷ lợi, phân bón... Người căn dặn Thái Bình cần chú ý nâng cao chất lượng bô lục văn hoá, mở thêm các lớp múa giò, đào thêm giếng nước ăn, làm nhiều hố xí kiều mới..

- Thái Bình năm lứa: đón Bắc, Bar. Nghiên cứu lịch sử Đảng Thái Bình xưa, ban, 1970, L. 54-61.

- Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2009, t.8, tr.212-214.

#### Tháng 5, ngày 17

Bài viết Cần phải đẩy mạnh hơn nữa công việc xây đắp để điều của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ký bút danh T.L, đăng trên báo Nhân dân số 2975, nhắc nhở các cấp ủy đảng và các Uỷ ban hành chính tỉnh, huyện, xã những công việc cần làm để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân trong mùa mưa lũ sắp đến..

Báo Nhân Dân, số 2975, ngày 17-5-1962.

#### Tháng 5, ngày 29

Bài viết nhan đề: Nông thôn ta không ngừng tiến bộ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ký bút danh T.L, đăng Báo Nhân dân số 2987, nêu những thành tích về thuỷ lợi, khai hoang và sự không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân ở làng Vĩnh Thành (Nghệ An) và tỉnh Phú Thọ. Qua đó tác giả rút ra kết luận: "Làng Vĩnh Thành và tỉnh Phú Thọ đạt được kết quả tốt như vậy là do cấp ủy và cán bộ đi sâu sát cơ sở sản xuất, mọi xã viên tham nhuần ý thức làm chủ và tinh thần cần kiệm xây dựng luppet tác xã. Nếu các làng, các tỉnh học tập Vĩnh Thành và Phú Thọ thì chắc chắn sẽ làm cho "nước mạnh, dân giàu"".

- Báo Nhân Dân, số 2987, ngày 29-5-1962.

(10) Trong cuộc gặp đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình tại Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: Người muốn về một xã mới như làn biển khai hoang với một xã có phong trào cách mạng sôi nổi, nay lại có phong trào sản xuất khó thường vụ Tỉnh uỷ ban, đến Người về Nam Cường xã mới lấn biển và xã Đồng Lâm, một xã phong trào từ năm 1930 dưới sự lãnh đạo của Đảng da có phong trào hiếu hán chống Pháp và áp phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh và đối giám sinh thu thuế chia công điện.



### Tháng 7, ngày 17

Chủ tịch đi kiểm tra tình hình đê điều và công tác phòng chống lụt bão ở Hà Nội, Sơn Tây và Hà Đông. Người tới thăm đập Đáy, trạm bơm Đan Hoài, các đoạn đê xwing yếu và một số điểm canh đê dọc sông Hồng. Tại đập Đáy, Người làm việc với các đại diện của Bộ Thuỷ lợi, Bộ Giao thông vận tải và ba tỉnh Hà Nội, Sơn Tây, Hà Đông.

Nói chuyện với mọi người, Người căn dặn: "Trước kia, tinh nào biết tinh áy, bây giờ phải lo chung. Cán bộ và đồng bào các tỉnh gần nhau phải phối hợp chặt chẽ, tích cực giúp đỡ nhau chuẩn bị phòng và chống lụt bão, cán bộ phải đi xuống cơ sở cùng với đồng bào bàn kế hoạch và thực hiện kế hoạch chuẩn bị phòng và chống lụt bão cho tốt.

- Hồ Chí Minh: *Toàn tập*, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.10, tr. 568-569.  
- Hồ Chí Minh với cán bộ và nhân dân Hà Tây, Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng Hà Tây, 1973, tr. 85.

### Tháng 7, ngày 19

Bài viết Chờ để "nước đến chân mới nhảy" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ký bút danh T.L, đăng Báo Nhân dân số 3038. Dẫn chứng tình hình thiệt hại nặng nề ở nhiều nước trên thế giới do lũ lụt lớn gây ra, tác giả nêu rõ: "Ở nước ta, mùa này cũng là mùa lụt. Vì vậy đắp đê, giữ đê, phòng lụt, chống lụt là công việc quan trọng và cấp bách nhất hiện nay", và nhắc nhở các cấp ủy đảng, chính quyền phải luôn chuẩn bị sẵn sàng, "Quyết chờ để nước đến chân mới nhảy!".

Báo Nhân dân, số 3038, ngày 19/7/1962.

### Tháng 7, ngày 26

Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm tỉnh Hải Dương. Sau khi tham gia chống ứng cung nông dân xã Hiệp Lực, xã Ứng Hoè, Ninh Giang, Người gấp gáp và nói chuyện với đại biểu nhân dân và cán bộ trong tỉnh. Chủ tịch khen Hải Dương "có tiến bộ về mọi mặt" so với lần đầu Người về thăm (1957), song "những tiến bộ đó chưa làm thoả mãn được những nhu cầu của nhân dân".

Bác Hồ với Hải Hưng, Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng, Tự Văn hóa thông tin tỉnh Hải Hưng xuất bản, 1979, tr. 30.

- Hồ Chí Minh - Biên niên tiêu sử. Nxb. Chính trị quốc gia. H.2009, t.8, tr.258.

### Tháng 9, ngày 22

Buổi sáng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Hội nghị cán bộ Đoàn Thanh niên Lao động toàn miền Bắc. Nhân dịp này, Người đã giao nhiệm vụ cho thanh niên phải làm chủ lực trong phong trào trồng cây, gầy rừng. Người chỉ rõ: "Trồng cây sẽ có gỗ để làm nhà. Cây cối còn làm cho đất nước tươi đẹp, người đi đường có cây cao bóng mát để nghỉ ngơi. Cây cối còn ảnh hưởng lối đến khí hậu và sức khoẻ của nhân dân. Thanh niên nên phụ trách việc trồng cây. Đồng thời phải kết hợp với lực lượng các cụ phu lão và các cháu thiếu nhi. Nhiều cụ trồng cây rất giỏi. Phải giáo dục cho các cháu thiếu nhi bảo vệ và chăm sóc cây cối. Cần có kế hoạch làm cho mọi người tham gia trồng cây. Làm sao cho người trồng cây cùng có lợi. Như vậy mọi người sẽ phấn khởi trồng cây. Thanh niên nên chuẩn bị một kế hoạch trồng cây: Trồng ở đâu? Trồng bao nhiêu? Trồng cây gì, v.v., bàn bạc với các địa phương để thực hiện kế hoạch cho tốt."

Hồ Chí Minh: *Toàn tập*, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2011, t.13, tr.472.

## NĂM 1963

### Tháng 1, ngày 13

Bài viết Cần phải cải biến mạnh công tác thuỷ lợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ký bút danh T.L, đăng báo Nhân dân số 3215, nêu tâm quan trọng của công tác thuỷ lợi đối với việc phát triển nông nghiệp và khích ngợp những kinh nghiệm lối của Lính Nghề An khi thành lập các đội thuỷ lợi chuyên.

- Báo Nhân Dân, số 3215, ngày 13-1-1963.

### Tháng 1, ngày 23

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký: Lệnh số 7-LCT, tặng thưởng 1 Huân chương Lao động hạng Nhì, 7 Huân chương Lao động hạng Ba và 2 Huân chương Chiến công hạng Ba cho 10 đơn vị đã có thành tích chống bão, lụt trong tháng 9 năm 1962; truy tặng 1 Huân chương Lao động hạng Ba cho mỗi cá nhân đã dùng cảm hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ của công.

- Lệnh Chủ tịch (bản gốc), lưu tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I.



### Tháng 1, ngày 27

Báo Nhân Dân đăng bài viết Tết trồng cây (ký bút danh T.L) của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhắc nhở mọi người nhân ngày Tết trồng cây, Người đặc biệt nhắn nhủ: Tết trồng cây chẳng những có ý nghĩa về kinh tế, mà còn có ý nghĩa chính trị to lớn, khi Mỹ-Diệm dùng thuốc độc phá hoại cây cối núi rừng ở miền Nam, ta trồng cây cho ta và cho cả đồng bào miền Nam nữa".

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2011, t.14, tr.19-20.  
Báo Nhân Dân, số 3228 ngày 27/1/1963.

### Tháng 1, ngày 30

Chủ tịch Hồ Chí Minh đi kiểm tra tình hình chống hạn của tỉnh Hà Đông.

Đến thăm trạm bơm điện ở xã Quang Phú Cầu (huyện Ứng Hoá). Người khen các công nhân đã ở lại trong những ngày Tết để bơm nước giúp nông dân chống hạn.

Tại xã Quyết Tiến, Người nói chuyện với gần một vạn nhân dân và cán bộ trong tỉnh. Người căn dặn mọi người phải quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, tìm mọi cách chống hạn, tránh tu tuồng y lái, chờ trời. Người giao nhiệm vụ cho các cán bộ kỹ thuật và những kiện tướng thuỷ lợi của tỉnh về giúp các cơ sở, và hứa nếu Hà Đông chống hạn thắng lợi sẽ tăng hai cầu i hờ:

"Hà Đông anh dũng tuyệt vời.

Vật đất ra nước, thay trời làm mưa".

Sau đó, Người về thăm xã Quất Động (Thường Tin), cùng đồng bào lát nước chống hạn trên cánh đồng Cần Thơ của Hợp tác xã Đô Đức.

- Bắc Hồ với Hà Sơn Bình, Tỉnh ủy Hà Sơn Bình, tháng 5-1990, tr. 160-161.  
Nhật ký công tác báo vệ Bắc Hồ (1945-1969), bìa đánh máy, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.  
- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2011, t.14, tr.22-24.

### Tháng 2, ngày 3

Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và tham gia trồng cây trong hội "Tết trồng cây thống nhất" của nhân dân huyện Đông Anh (Hà Nội). Tại đây, Người đã trồng một cây đa. Sau đó,

Người đến thăm Đại đội 129 thuộc Trung đoàn 260 bộ đội phòng không. Thấy đơn vị đang lao động xây dựng vườn hoa trong doanh trại, Người góp ý: "Phi lao nên trồng ngoài hàng rào, quanh vườn hoa nên trồng nhau, vừa đẹp lại vừa có quả mà an". Tiếp tục trên đường đi công tác. Người dừng xe thăm bà con nông dân thôn Thụy Lương (Phi Cường, Sóc Sơn, Hà Nội) đang lười nước cho ruộng. Người căn dặn mọi người phải khắc phục mọi khó khăn, làm tốt công tác chống hạn.

- Bắc Hồ với Thủ đô Hà Nội. Sở Văn hóa - Thông tin, Hà Nội xuất bản, 1990, tr. 88.  
- Người sức mạnh. Nxb. Sứ thực, Hà Nội, 1992, tr.177.

### Tháng 2, ngày 8

Chủ tịch Hồ Chí Minh dự cuộc họp Bộ Chính trị nghe Bộ Thuỷ lợi báo cáo kế hoạch xây dựng công trình Thuỷ điện Thác Bà.

Người yêu cầu lãnh đạo các ngành liên quan phải quan tâm phục vụ công trình lớn này của đất nước, và phải đặc biệt lưu ý hai vấn đề:

- 1-Tổ chức công trường cho lồ.
- 2-Tổ chức di dân cho tốt.

- Biên bản Hội nghị Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Trung ương Đảng, phòng Ban Chấp hành Trung ương, khoa III.  
- Hồ Chí Minh - Biên niên tiêu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2009, t.8, tr.348.

### Tháng 2, ngày 14

Chủ tịch Hồ Chí Minh gọi điện thoại hỏi thăm tình hình chống hạn của đồng bào và cán bộ Hà Đông (nay thuộc Hà Nội). Tỉnh ủy Hà Đông đã báo cáo với Người một số thành tích chính. Người gửi lời thăm hỏi và khen ngợi nhân dân và cán bộ Hà Đông tích cực chống hạn.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác thủy lợi, Nxb. Nông nghiệp, H.1990, tr.210.

### Tháng 3, ngày 2

Chủ tịch Hồ Chí Minh lên thăm Vinh Phúc là tỉnh bị hạn hán nặng và nhân dân đang hái thi đua chống hạn đẩy mạnh vụ sản xuất đông - xuân. Tại thị xã Vinh Yên,



nói chuyện với trên mặt vạn rüzơ đồng bào, cán bộ và bộ đội trong lính, Người căn dặn Vinh Phúc "phải dùng đủ mọi cách để chống hạn và sản xuất", đồng thời "phải sẵn sàng phòng lụt và chống lụt". Người mong "mỗi đảng viên và mỗi đoàn viên phải xung phong gương mẫu trong mọi công việc, phải ra sức đoàn kết và giúp đỡ bà con cùng tiến bộ, phải làm cho Vinh Phúc thành một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh nhất ở miền Bắc nước ta".

Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký: Lệnh số 12-LCT, bổ nhiệm ông Hà Kế Tấn làm Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, II.2011, t.14, tr.38-41.
- Lệnh: Chủ tịch (bản gốc), lưu tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I.

#### Tháng 3, ngày 7

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Hội nghị bí thư, phó bí thư của 21 tỉnh, thành, khu ủy và đại biểu các ngành ở Trung ương để kiểm điểm tình hình chuẩn bị và phát động cuộc vận động cải biến quản lý hợp tác xã, cải biến kỹ thuật, nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp toàn diện, mạnh mẽ và vững chắc.

- Báo Nhân Dân, số 3269, ngày 9-3-1963.

#### Tháng 3, ngày 26

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chia buồn với Tổng thống Xucacno khi được tin nạn núi lửa ở Bali và nạn lụt ở Tây Nam Calimantan đã gây thiệt hại lớn về người và của cho nhân dân Indonesia. Người nhà Tổng thống chuyển lời thăm hỏi và lời an ủi than thiết tội nhân dân những vùng bị nạn.

- Báo Nhân Dân, số 3286, ngày 26-3-1963.

#### Tháng 5, ngày 29

Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 25-LCT, tặng thưởng 2 Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trưởng đoàn chuyên gia Trung Quốc Trương Tử Lâm và Tổng công trình sư Thẩm Diên Cơ; 1 Huân chương Lao động hạng Nhì và 4 Huân chương Lao động hạng Ba cho các giáo sư, công trình sư, kỹ thuật viên Trung Quốc có công giúp Việt Nam khôi phục và phát triển công tác thuỷ lợi.

Lệnh Chủ tịch (bản gốc), lưu tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I.

#### Tháng 6, trước ngày 25

Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng huy hiệu của Người cho 7 cá nhân có thành tích trong sản xuất, làm thuỷ lợi, cao gương lối vĩ tinh thần hiếu học, vđ đạo đức cách mạng.

Báo Nhân Dân, số 3376, ngày 25-6-1963.

#### Tháng 11, ngày 5

Chiều, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và nói chuyện với Hội nghị phát động phong trào làm thuỷ lợi toàn quốc hai năm 1964-1965. Người khen ngợi một số địa phương đã làm tốt công tác thuỷ lợi như Hưng Yên, Hải Dương, Nghệ An, Sơn La, và nhắc nhở vẫn còn nhiều tinh làm chưa tốt. Sau khi phân tích tầm quan trọng của công tác thuỷ lợi đối với nông nghiệp và những bài học kinh nghiệm, Người chỉ thị: "Cán bộ từ trên xuống dưới cần thấm nhuần ý nghĩa quan trọng của cuộc vận động này, thấy rõ quyết tâm của Trung ương, tổ chức cho tốt và giải thích cho nhân dân hiểu rõ về cuộc vận động, thi nhau đinh sẽ làm tốt, và sản xuất nông nghiệp nhất định sẽ được đẩy mạnh".

- Báo Nhân Dân, số 3509 và 3510, ngày 6 và ngày 7-11-1963.

- Hồ Chí Minh - Biên niên liệu sự, Nxb. Chính trị quốc gia, II.2009, t.8, tr.455.

#### Tháng 11, ngày 26

Bài viết Cần phải tổ chức ngay đội thuỷ lợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ký bút danh T.L, đăng báo Nhân Dân số 3529, yêu cầu các cấp ủy Đảng phải thành lập ngay ở các hợp tác xã các đội chuyên trách làm công tác thuỷ lợi, vì "có đội chuyên trách, thì thuỷ lợi làn được nhanh, tốt, rẻ. Rõ ràng là vừa lợi cho Nhà nước, vừa lợi cho hợp tác xã, lợi cho các xã viên và lợi cho các đội viên".

Đêm trăng đưa nước tươi đong,

Một tắt nước bạc là tròn bông lúa vàng.

Đội thuỷ lợi phải sẵn sàng,

Thuỷ lợi càng tốt, dân càng ấm no.

Báo Nhân Dân, số 3529, ngày 26-11-1963.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, II.2011, t.14, tr.211-212.



## NĂM 1964

### Tháng 1, ngày 1

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm tỉnh Thái Nguyên và Khu gang thép Thái Nguyên. Nói chuyện với hơn 4,5 vạn dai biểu cán bộ, đồng bào các dân tộc trong tỉnh, công nhân và chuyên gia Trung Quốc đang công tác tại Khu gang thép, Người khen ngợi thành tích về các mặt sản xuất nông nghiệp, trồng cây gây rừng và xây dựng kinh tế miền núi; về phong trào hợp tác hoá, văn hoá giáo dục, an ninh - quốc phòng và nêu một số mặt yếu kém cần khắc phục.

- Báo Nhân dân, số 3567, ngày 3-1-1964.

### Tháng 1, ngày 26

Sáng, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm xã Vinh Quang, huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ, một xã có nhiều thành tích trong phong trào trồng cây gây rừng. Nói chuyện với cán bộ và nhân dân xã họp mặt ở đình làng, Người khen ngợi thành tích trồng và chăm sóc cây của cán bộ, nhân dân địa phương, đặc biệt là các cụ phụ lão, các cháu thiếu niên, nhi đồng và cán dân không được tự mãn, phải chú ý chăm sóc những cây đã trồng, cố gắng trồng thêm nhiều cây trong dịp Tết; chú ý sản xuất hoa màu, chăn nuôi; chăm sóc các cháu thiếu niên, nhi đồng; tổ chức Tết vui vẻ, tiết kiệm. Người yêu cầu việc trồng cây phải có kế hoạch chu đáo; phải động viên toàn dân và tranh thủ thời vụ; đảng viên và đoàn viên phải gương mẫu.

Báo Nhân dân, số 3593, ngày 29-1-1964.

- Vĩnh Phúc những lần đón Bác, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, 1990, tr.78-83.

### Đầu năm

Trên đường di công tác, Chủ tịch Hồ Chí Minh nghỉ chân tại dải Chu Mát, huyện Ba Vì, Sơn Tây (nay thuộc tỉnh Hà Tây). Người nói với Bí thư Tỉnh ủy Sơn Tây: Khi hậu la (lối, đất) đổi ta nhiều. Trồng cây có nhiều cái lợi, lợi trước mắt và lợi sau này. Các chú phải lãnh đạo trồng cây cho tốt. Việc khai拓 hưng phát động nhân dân thi sẽ làm được".

- Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Tỉnh ủy Hà Tây: Hồ Chí Minh với cán bộ và nhân dân Hà Tây, 1972, tr.110.

Hồ Chí Minh. Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2008, tr. 9, tr. 93.

### Tháng 2, ngày 5

Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

Ngày Xuân vui Tết trồng cây.  
Nơi nơi phần khởi người người thi đua.  
bút danh T.L., đăng báo Nhân dân, số 3600.

Bài viết cho biết, qua ba năm thực hiện Tết trồng cây, nhiều đổi mới đã trở thành vườn cây và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho đời sống nhân dân. Bài viết biểu dương thành tích trồng và chăm sóc cây tốt của một số địa phương như Hưng Yên, Quảng Ninh, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hòa Bình, v.v.. Đặc biệt là gương trồng và chăm sóc cây tốt của xã Vinh Quang, huyện Thanh Thuỷ (nay là huyện Tam Thanh) Phú Thọ, đã được nhiều địa phương học tập. Bài viết cũng nêu rõ nguyên nhân của các thành tích đó là do chi bộ Đảng lãnh đạo tốt, cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên hăng hái, gương mẫu đã tạo nên phong trào được toàn dân hưởng ứng.

- Báo Nhân dân, số 3600, ngày 5-2-1964.

Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2011, t.14, tr.248-250.

### Tháng 3, ngày 19

Bài viết Tổ chức tốt hơn nữa các đội thuỷ lợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bút danh T.L., đăng báo Nhân dân, số 3642. Bài báo biểu dương những địa phương đã làm tốt và phê phán một số địa phương còn thiếu sót trong việc xây dựng các đội thuỷ lợi chuyên trách và nêu rõ: "Đội chuyên làm thuỷ lợi có tác dụng quyết định đối với phong trào hai năm làm thuỷ lợi. Nó là đội quân chủ lực để thực hiện kế hoạch xây dựng thuỷ lợi vĩ mô cùng to lớn của chúng ta. Các cấp ủy Đảng và các cấp ủy xã cần phải vượt mọi khó khăn và thành lập chịu tốt và cho kịp thời. Muốn vậy, lãnh đạo phải đi sát quần chúng; cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên phải xung phong gương mẫu".

- Báo Nhân dân, số 3642, ngày 19-3-1964.



**Tháng 4, ngày 8**

Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Huy hiệu của Người cho chị Trần Thị Ánh, đội trưởng đội sản xuất hợp tác xã Mai Viên, xã Song Mai, huyện Kim Động, Hưng Yên có thành tích làm thuỷ lợi ngày công cao.

- Hồ Chí Minh - Biên niên tiêu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, II 2008, t. 9, tr. 49.

**Tháng 4, ngày 11**

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Đại hội hợp tác xã và đội sản xuất nông nghiệp tiền tiến miền núi và trung du<sup>(11)</sup>. Sau khi khai quật những tiến bộ về các mặt trong đời sống xã hội, đặc biệt là công tác xây dựng hợp tác xã ở miền núi và trung du, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ tiềm năng kinh tế, vị trí quan trọng của miền núi và trung du trong sự nghiệp xây dựng đất nước; nêu hai yêu cầu mà các hợp tác xã và đội sản xuất miền núi và trung du phải thực hiện tốt là cung cấp, phát triển hợp tác xã nông nghiệp; định phương hướng sản xuất đúng, cả về cây lúa, hoa màu, cây công nghiệp và việc bảo vệ rừng: "Về lúa: hết sức chú ý thăm canh ruộng lúa nước để có năng suất cao, đồng thời làm tốt thuỷ lợi để tăng vụ. Giảm dân lúa nương và lúa dồi vì năng suất quá thấp mà lại gây ra xói mòn"; "Về bảo vệ rừng: hợp tác xã nào cũng phải có kế hoạch trồng rừng và tích cực bảo vệ rừng. Nếu rừng kiệt thì không còn gõ và mất nguồn nước thì ruộng nương mất màu, gây ra lụt lội và hạn hán. Vì vậy đồng bào miền núi và trung du cũng như đồng bào miền xuôi lên tham gia phát triển kinh tế ở đây phải bảo vệ rừng như bảo vệ nhà cửa của mình."

- Báo Nhân dân, số 3665, ngày 11-4-1964.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2011, t.14, tr.293-295.

**Tháng 4, ngày 15**

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm hồ Suối Hai, huyện Ba Vì, Hà Tây.

- Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác thủy lợi, Nxb. Nông nghiệp, Hà Nội, 1990, tr.213.

(11) - Đại hội hợp ngày 17-4-1964 tại thành phố Thái Nguyên.

**Tháng 7, ngày 7**

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 26-LCT, bổ nhiệm ông Hà Kế Tân giữ chức Bộ trưởng Bộ Thủy lợi.

- Lệnh lưu lại Trung tâm Lưu trú cuộc già I.

**Trong tháng 7**

Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng thưởng Cờ luân lưu làm thuỷ lợi kháng chiến cho cán bộ và nhân dân tỉnh Hưng Yên có thành tích làm thuỷ lợi giỏi trong sáu tháng đầu năm 1964.

- Hồ Chí Minh Biên niên tiêu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2008, tr. 9, tr. 93.

**Tháng 8, ngày 8**

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu thủy lợi nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên do Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Thiết kế cơ bản Nhà nước Triều Tiên dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

- Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác thủy lợi, Nxb. Nông nghiệp, II 1990, tr.213.

**Tháng 10, trước ngày 9**

Chủ tịch Hồ Chí Minh thường huy hiệu cho một thương binh, bí thư chi bộ ở Hà Nam đã lãnh đạo sản xuất tốt, gương mẫu trong việc chống úng lụt và làm tốt công tác bố túc văn hóa.

Báo Nhân dân, số 3844, ngày 9-10-1964.

**Tháng 11, ngày 17**

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư thăm hỏi đồng bào các tỉnh miền Nam bị bão lụt. Người bày tỏ sự thông cảm sâu sắc trước những tổn thất về người và tài sản của đồng bào miền Nam trong trận bão lớn vừa xảy ra và nhắc nhở đồng bào miền Nam đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, nhanh chóng hàn gắn vết thương do bão lụt gây ra; tiếp tục vững bước trong cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, liên kết thống nhất nước nhà. Người cho biết Hội chữ thập đỏ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã chuẩn bị gửi tang đồng bào miền Nam một số lương thực, vải và thuốc men với tinh thần "nó dồi có nhau, sẻ cõi nhường áo".

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.14, tr. 418.



### Tháng 12, ngày 9

Bài viết *Hai huyện đáng khen* của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bút danh T.L., đăng báo Nhân dân, số 3905. Bài báo khen ngợi huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) và huyện Lâm Thao (Phú Thọ), do chi bộ lãnh đạo tốt, nông dân tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật và hăng hái sản xuất nên năng suất lúa đạt 28 tạ một mẫu tây. Người mong các huyện khác cố gắng thi đua theo kịp các huyện trên.

- Báo Nhân dân, số 3905, ngày 9-12-1964.

### Tháng 12, ngày 30

Bài viết *Cùng cố vũ phát triển tốt hơn nữa các đội thủy lợi* của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bút danh T.L., đăng báo Nhân dân, số 3926. Bài báo cho biết toàn miền Bắc đã có 17 nghìn đội chuyên thủy lợi với 33 vạn đội viên. Các đội này đã phát huy vai trò trong công tác thủy lợi năm 1964. Bài báo đưa ra các ví dụ cụ thể để khẳng định năng suất lao động của các đội thủy lợi chuyên, cả ở các công trình thủy lợi lớn, vừa và nhỏ. Vì vậy bà con nông dân càng tin tưởng và yêu quý các đội thủy lợi. Bài báo phê phán một số địa phương không chú ý cùng các đội thủy lợi, nếu lên mọi số yêu cầu thực hiện để các hợp tác xã cũng cố và phát triển tốt các đội thủy lợi.

- Báo Nhân dân, số 3926, ngày 30-12-1964.

## NĂM 1965

### Tháng 1, ngày 1

Bài viết *Năm mới hãy nhiệt liệt tổ chức Tết trồng cây* của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bút danh T.L., đăng báo Nhân dân, số 3928. Trong bài, Người biểu dương một số địa phương có phong trào Tết trồng cây tốt; ý nghĩa và những biện pháp đẩy mạnh phong trào Tết trồng cây.

- Báo Nhân dân, số 3928, ngày 1-1-1965.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2011, t.14, tr.445-446.

### Tháng 1, ngày 5

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 3 - LCT, thưởng ba Huân chương Kháng chiến hạng Nhất cho ba cán bộ ngành thủy lợi có nhiều thành tích trong kháng chiến chống thực dân Pháp.

Lệnh lưu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.

### Tháng 1, ngày 31

Sáng, Chủ tịch Hồ Chí Minh tham và tham gia trồng cây với hơn 1.500 cán bộ và đồng bào khu vực Cổ Loa (Hà Nội). Sau đó, Người thăm và tham gia trồng cây với bà con nông dân hợp tác xã Phú Diện, xã Trần Phú, huyện Từ Liêm (ngoại thành Hà Nội). Thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ, Người chúc Tết bà con xã viên; nghe chủ nhiệm hợp tác xã báo cáo tình hình sản xuất và đời sống của nhân dân địa phương. Người nhắc nhở hợp tác xã cần phải dây mạnh sản xuất hơn nữa và chỉ dẫn tinh cách đào giếng nước, xây dựng công trình vệ sinh cho bà con nông dân.

- Báo Nhân dân, số 3960, ngày 1-2-1965.

- Bắc Bộ với nhân dân Hà Nội, Nxb. Hà Nội, 1980, tr.81.

Ảnh tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Hồ Chí Minh: Biên niên, tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2008, t. 9, tr.184.

### Tháng 2, ngày 15

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm hợp tác xã Hồng Thái, huyện Ninh Giang và xã Nam Chính, huyện Nam Sách, Hải Dương. Tại hợp tác xã Hồng Thái, lá cờ đầu trong phong trào thủy lợi toàn miền Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói chuyện với hơn 3.000 cán bộ, nhân dân và bộ đội tỉnh Hải Dương. Người nhắc nhớ, Hải Dương là một trong những trọng điểm lúa ở miền Bắc, phải phấn đấu làm cho nông nghiệp tiến bộ mạnh mẽ, toàn diện, vững chắc để cải thiện đời sống nhân dân, cung cấp nhiều lương thực và thực phẩm cho Nhà nước, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa và dân tranh thống nhất nước nhà. Người đã dập guồng nước với một cán bộ địa phương.

- Báo Nhân dân, số 3971, ngày 18-2-1965.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2011, t. 14, tr. 489-493

- Bắc Bộ với Hải Dương - Hải Dương với Bắc Bộ, Nxb. Thông tấn, H. 2008, tr. 130-135.



**Tháng 3, ngày 17**

Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Huy hiệu của Người cho cự Võ Duy Minh, 74 tuổi, xã Ông Định, huyện Khoái Châu, Hưng Yên đã tích cực trồng cây.

- Hồ Chí Minh - Biên niên tiêu số, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2008, t. 9, tr. 207.

**Tháng 7, ngày 28**

Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: *Phải sẵn sàng phòng chống bão lụt*, bút danh T.L., đăng báo Nhân dân, số 4133. Sau khi nêu lên những thiệt hại do bão lụt gây ra ở một số nước trên thế giới và tình hình lũ lụt ở nước ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu các địa phương phải chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng chống lụt bão, các ủy ban phòng chống bão lụt các cấp phải có kế hoạch thật chu đáo, tập dượt thành thạo. Người kết luận: "Phải để phòng lụt như để phòng giặc. Chúng ta kịp thời chuẩn bị đầy đủ sẵn sàng, thì dù bão lụt to mấy cũng không sợ".

Báo Nhân dân, số 4133, ngày 28/7/1965.

- Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.14, tr. 585-586.

**Tháng 7**

Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng thưởng Cờ luân lưu cho đội thuỷ lợi Tân An, huyện Tiên Lữ, Hưng Yên có thành tích làm thuỷ lợi giỏi trong sáu tháng đầu năm 1965.

- Báo Thương vụ Tỉnh ủy Hưng Yên: Báo Hồ Chí Minh với Hưng Yên, Hưng Yên với Báo Hồ Chí Minh, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr. 80.

## NĂM 1966

**Tháng 1, trước ngày 7**

Chủ tịch Hồ Chí Minh thường huy hiệu cho hai công dân trồng cây giỏi.

- Báo Nhân dân, số 4295, ngày 7-1-1966.

**Tháng 1, ngày 19**

Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng bằng khen cho các cự phu lao huyện Đông Anh, Hà Nội đã

hàng hái sản xuất, trồng cây gác rừng, tổ chức tốt dội bache dầu quân, hội mẹ chiến sĩ, góp phần chống Mỹ, cứu nước, nêu gương cho con cháu noi theo.

- Báo Nhân dân, số 1311, ngày 2/1/1966.

**Tháng 2, ngày 19**

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 24 - LCT, thưởng hai Huân chương Lao động hạng Nhát, ba Huân chương Lao động hạng Nhì, năm Huân chương Lao động hạng Ba cho nhân dân và cán bộ 10 tỉnh đã lập nhiều thành tích trong phong trào thi đua làm thủy lợi hai năm 1964-1965.

- Lệnh lưu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia 1.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác thủy lợi, Nxb. Nông nghiệp, H1990, tr.214-215.

**Tháng 6, ngày 28**

Bài viết *Kiên quyết dập tan âm mưu của giặc Mỹ* của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bút danh T.L., đăng báo Nhân dân, số 4165. Bằng những dẫn chứng cụ thể, bài báo nêu rõ sự thất bại của đế quốc Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam và nhắc nhở quân dân ta phải chuẩn bị thật chu đáo, sẵn sàng dập tan mọi âm mưu của địch, quan trọng nhất là bảo vệ hệ thống đê diều và các công trình thủy lợi.

- Báo Nhân dân, số 4165, ngày 28-6-1966; số 4/66, ngày 30-6-1966.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.15, tr.123-124.

**Tháng 7, ngày 6**

Chủ tịch Hồ Chí Minh được báo cáo lưu vực sông Đà mưa lớn từ ngày 3 tháng 7. Mức nước các triền sông đang lên. Mức nước sông Hồng vượt mức báo động số 3, trên 11 mét. Người báo nêu các địa phương chú ý ban vận động diều.

Cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn cán bộ tỉnh Hà Tĩnh (). Người chỉ rõ: Hà Tĩnh là tỉnh có vị trí quan trọng đối với cả nước, là hậu phương của miền Nam và là tiền tuyến của miền Bắc. Quân dân Hà Tĩnh cần làm tốt 10 nhiệm vụ, trong đó có 2 nhiệm vụ là: "Xây dựng thủy lợi và áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật để phát triển sản



xuất nông nghiệp"; "Phát triển trồng cây gai rừng, nhái là trồng cây dọc các tuyến đường giao thông. Phấn đấu trồng cây náo sống cây ấy".

Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác thủy lợi, Nxb. Nông nghiệp, H.1990, tr.214.

Bác Hồ với Hà Tĩnh, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội 1995, tr.86-91.

Hồ Chí Minh - Biên niên tiêu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2008, t. 9, tr. 424-426.

#### Tháng 10, ngày 9

Bài viết Phai kiêm quyết tiêu diệt giặc hạn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bút danh T.L., đăng báo Nhân dân, số 4567. Bài báo chỉ rõ tác hại của hạn hán và nhắc nhở các cấp hộ đồng, các ngành, các địa phương phải có kế hoạch và kiên quyết chống hạn, bảo vệ mùa màng; tất cả đồng viên, đoàn viên dân quân và thanh niên xung phong là lực lượng chủ chốt, phải gương mẫu để lôi cuốn bà con nông dân. Bài báo viết: "Thêm một gầu nước mát sẽ là thêm một bát cơm vàng".

- Báo Nhân dân, số 4567, ngày 9-10-1966.

- Hồ Chí Minh: Toàn Tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.15, tr. 165-166.

#### Tháng 11, ngày 19

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 102-LCT, thưởng bốn Huân chương Lao động hạng Ba cho nhân dân, cán bộ và các lực lượng vũ trang các tỉnh Nghệ An, Nam Hà (nay là Nam Định và Hà Nam), Hà Tây và Thái Bình đã có nhiều thành tích phòng chống lụt bão, bảo vệ đê điều và các công trình thủy lợi năm 1966.

- T lệnh lưu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia 1.

## NĂM 1967

#### Tháng 2, trước ngày 27

Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Cờ thi đua luân lưu làm thủy lợi khá nhái cho tỉnh Nam Hà và Lạng Sơn.

- Báo Nhân dân, số 1707, ngày 27-2-1967

#### Tháng 4, ngày 5

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 30-LCT, thưởng bốn Huân chương Lao động hạng

Ba cho:

- Nhân dân và cán bộ huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.
- Nhân dân và cán bộ xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.
- Nhân dân và cán bộ xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.
- Xã viên và cán bộ Hợp tác xã Chi Lân, xã Lộc Yên, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào làm thuỷ lợi năm 1966

Bản gốc Lệnh lưu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia 1.

#### Tháng 7

Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng cờ thi đua luân lưu cho tỉnh Tuyên Quang, đơn vị làm công tác thủy lợi khai nhất trong sáu tháng đầu năm 1967 của Bộ Thủy lợi.

Báo Nhân dân, số 4864, ngày 4-8-1967.

#### Tháng 7, ngày 11

Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Quyết tâm đánh thắng giặc Mỵ, giặc hạn và giặc lụt, ký bút danh T.L., đăng báo Nhân Dân, số 4840, nêu ra các nhiệm vụ cụ thể mà các ngành, các giới, các địa phương phải quyết tâm thực hiện tốt sản xuất vụ mùa thắng lợi và góp phần đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống Mỵ, cứu nước đến toàn thắng.

Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

- Báo Nhân dân, số 4840, ngày 11-7-1967.

#### Trong năm

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi hai thư khen các hợp tác xã Tân Phong, Nam Hưng, Đồng Bình Cách và hợp tác xã Hiệp Hoà cùng đội thuỷ lợi Quang Trung ở Thái Bình có nhiều thành tích trong sản xuất, chăn nuôi, trồng cây và làm thuỷ lợi giỏi.

- Thái Bình năm lần đón Bác, Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Thái Bình, 1970, tr.17-18



## NĂM 1968

Tháng 7, ngày 4

Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhan đề *Phai làm tốt công tác phòng và chống lụt, bão*, báo năm 1968, ký bút danh T.L., đăng báo Nhân dân, số 5196, nhắc nhở các ngành các địa phương cần chú trọng hơn nữa việc phòng và chống lụt, bão, chống dịch đánh phá dê điêu, kè, chuẩn bị lực lượng và nguyên vật liệu sẵn sàng ứng phó với các tình huống bão lụt...

- Báo Nhân dân, số 5196, ngày 4-7-1968.

Tháng 8, ngày 15

Chủ tịch Hồ Chí Minh nghe Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị báo cáo về tình hình bão lụt.

- Tư liệu lưu lại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Hà Nội.

Tháng 9, ngày 16

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện nhỡ Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ và các vị trong Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam chuyền lời thăm hỏi của Người và của đồng bào miền Bắc với đồng bào miền Trung bị bão lụt gây nhiều thiệt hại và kêu gọi đồng bào chiến sĩ đoàn kết thiêng thiên tai cũng như tháng dịch họa.

Báo Nhân dân, số 5270, ngày 17-9-1968.

Tháng 12, ngày 27

7 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh nghe Tổng Cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Nguyễn Tạo báo cáo về tình hình trồng cây, gảy rừng.

Tổng Cục trưởng trình bày với Người những bản thống kê về sự phá hoại của địch như ném bom, rải chất độc hủy diệt trên những cánh rừng miền Nam và tình trạng đói gỗ, đốt rừng bừa bãi ở miền Bắc. Tổng Cục trưởng thưa với Người:

- Ở miền Bắc, cứ dã này thì chỉ còn 10, 15 năm nữa chúng là số "hoàn thành xuất sắc" công cuộc phá rừng đầu nguồn...

Chủ tịch báo cho Tổng Cục trưởng Lâm nghiệp rằng Người sẽ vận động nhân dân trồng cây, mở dầu bằng Tết trồng cây 11, dặn dò cơ quan lâm nghiệp phải chuẩn bị cây giống, tiếp tục công tác tuyên truyền vận động đồng bào bảo vệ rừng, phủ xanh những rừng đã bị đốn, phá...

Tổng Cục trưởng ngỏ ý mời Người vào thăm rừng Cúc Phương. Người nhận lời.

- Tư liệu của Tổng cục Lâm nghiệp.

Tạp chí Tem, số 2, 1995.

Nguyễn Tạo: "Rừng cây dồn Bắc" in trong sách *Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Lạng Sơn*,  
Nxb. Văn hóa - Thông tin, Hà Nội, 1995, tr.214-239.

## NĂM 1969

Tháng 2, ngày 5

Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh Tết trồng cây, ký bút danh T.L., đăng trên báo Nhân dân, số 5411, nêu lên ý nghĩa và lợi ích to lớn của việc trồng cây gảy rừng ở các địa phương.

Tác giả bài báo đưa nhiều dẫn chứng về các địa phương, cá nhân có nhiều thành tích trồng cây, gảy rừng, nhắc nhở một số địa phương còn yếu trong công tác này và chỉ ra rằng muôn làm tốt công tác trồng rừng, các cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành cần làm tốt công tác vận động quần chúng, quan tâm đúng mức tới lợi ích của họ để phong trào trồng cây gảy rừng ngày càng được mở rộng và sôi nổi. Bài báo kết luận: "Kinh nghiệm cho thấy rằng: mọi người đều nên tham gia trồng cây, nhưng lực lượng các cụ phụ lão có tổ chức là quan trọng và các cháu thiếu nhi là lực lượng góp phần dắc lực".

- Báo Nhân dân, số 5411, ngày 5-2-1969.



### Tháng 2, trước ngày 6

Chủ tịch Hồ Chí Minh thường huy hiệu cho những người có thành tích xuất sắc trong phong trào trồng cây gai rừng<sup>(12)</sup>.

- Báo Nhân dân, số 5/12, ngày 6-2-1969.

### Tháng 2, ngày 16 (tức ngày mùng một Tết năm Kỷ Dậu)

11 giờ, Người đến thăm và chúc Tết nhân dân xã Vật Lại, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây. Người cùng nhân dân xã Vật Lại khai xuân trồng cây trên đồi của xã.

Buổi trưa, dưới bóng cây bạch đàn trên đồi Vật Lại, Người thân mật nói chuyện và chúc Tết nhân dân địa phương. Người nói: "Các cụ thi biết chuyện cũ, chuyện mới, nhưng các cháu ngày nay chỉ biết chế độ dân chủ cộng hòa. Đất nước bay giờ là của ta, cho nên cần phải thi đua sản xuất giỏi, trồng cây giỏi".

- Vũ Ký: *Bac Hồ viết Di chúc*. Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1989, tr.88-89.

- Báo Nhân dân, số 5/2/, ngày 18-2-1969.

- Tư liệu lưu lại Khu Di tích Chủ tịch, Hà Nội.

### Tháng 2, trước ngày 23

Chủ tịch Hồ Chí Minh thường huy hiệu của Người cho những cụ già có thành tích xuất sắc trong phong trào trồng cây gai rừng<sup>(13)</sup>.

- Báo Nhân dân, số 5/29, ngày 23-2-1969.

(12) - Danh sách những người được thường huy hiệu:

- Nguyễn Văn Quốc, xã Gia Hường, Gia Viễn, Ninh Bình.
- Nông Quang Liêm, xã Lai Lưu Khanh, Lai Bình, Lang Sơn.
- Nguyễn Văn An, xã Út Sơn, Phú Bình, Bắc Thái.
- Nguyễn Văn Lịch, Đường Lâm, Ba Vì, Hà Tây.
- Cụ Điện, Hợp tác xã Sơn Hà, xã Hòa Bình, Lục Nam, Hắc Bạc.

(13) - Danh sách những người được thường huy hiệu:

- Cụ Trần Văn Cựu, xã Đức Lập, Đức Thọ, Hà Tĩnh.
- Cụ Kiều, xã Tứ Muy, Quang Bình.
- Cụ Trương Dinh Gióng, xã Yên Tiến, Ý Yên, Nam Định.
- Cụ Đường Thị Na, Hợp tác xã Út Sơn, xã Hướng Sơn, huyện Phù Bình, Bắc Thái.

### Tháng 8, ngày 30

Tình hình sức khỏe của Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn biến xấu. Buổi chiều, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đến thăm Người. Người hỏi tình hình nước sông Hồng như thế nào và nhắc phái chú ý để phòng lụt.

- Giữ yên giấc ngủ cho Người. Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1990, tr.19.



TỔNG CỤC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Chủ tịch Hồ Chí Minh VỚI CÔNG TÁC  
PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

“... Nước sông cao bao nhiêu đi nữa, mà lòng nhiệt tâm của các bạn cao hơn thì không bao giờ có lụt nữa”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 10/1/1946



Tuyên đề kiểu mẫu Phố Liên - Hưng Yên



# MỤC LỤC

Lời nói đầu	4
Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp phòng chống thiên tai bảo vệ bình an cuộc sống của nhân dân	6
<b>PHẦN 1: CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI</b>	17
I Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đi đầu trong công tác phòng, chống hạn	18
II Bác Hồ với công tác bảo vệ đê điều	27
III Bác Hồ với công tác chống rét và chống hạn, đảm bảo sản xuất nông nghiệp cũng như đời sống của nhân dân	42
IV Bác Hồ với công tác trồng cây, bảo vệ rừng để góp phần thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai	54
V Những tấm gương “người tốt, việc tốt” được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng huy hiệu trong công tác phòng chống thiên tai	63
“Người tốt, việc tốt” trong phong trào phòng chống thiên tai được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng huy hiệu của Người	65
<b>PHẦN 2: NHỮNG CÂU CHUYỆN, HỒI KÝ VỀ BÁC HỒ VỚI CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI</b>	71
Hồ Chủ Tịch về thăm xóm Mai Lam, xã Mai Lam, huyện Từ Sơn và vùng bì lụt Bắc Ninh	74
Nhớ lời Bác dạy	77
Bác đã làm ruộng với nông dân	80
Mái bạt tấp có Bác chỉ đường	87
Thết là tinh túy cõi quan liêu	90
Hồ Chủ Tịch về chống hạn ở Nam Định	93
Mai Xá mãi mãi làm theo lời Bác	95
Bác về dập Đáy	97
Lời Bác vẫn còn đây	100

<b>PHẦN 3: CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI LÀM THEO LỜI BÁC</b>	105
I Sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai	106
II Công tác phòng, chống thiên tai luôn nhận được sự khen thưởng, động viên kịp thời	128
III Truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt mọi khó khăn được tiếp nối qua các thế hệ	130
<b>PHẦN 4: THÀNH TỰU TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI</b>	135
I VỀ THẾ CHẾ, CHÍNH SÁCH	136
II VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY	137
1 Cơ quan quản lý nhà nước	137
2 Cơ quan điều phối liên ngành	138
III VỀ CƠ SỞ HẠ TẦNG PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ CÁC CÔNG TRÌNH KHÁC PHỤC VỤ PC TT	140
1 Về đê điều	140
2 Về hệ thống công trình hồ, đập	141
3 Cơ sở hạ tầng đảm bảo an toàn cho tàu thuyền	143
4 Hệ thống công trình dự báo, cảnh báo, giám sát	144
5 Cơ sở dữ liệu phòng chống thiên tai	145
6 Nguồn nhân lực	146
7 Công tác dự báo, cảnh báo	147
8 Khoa học công nghệ	148
9 Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng chống thiên tai	150
10 Thông tin truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng	151
<b>PHẦN 5: BIENN NIÊN SỰ KIỆN CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TỪ 1945-1969</b>	153



TỔNG CỤC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

# Chủ tịch Hồ Chí Minh

## VỚI CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

### CHỈ ĐẠO BIÊN SOẠN

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

### BAN BIÊN SOẠN

TS. TRẦN QUANG HOÀI - Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai  
Ông NGUYỄN VĂN CÔNG - Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ chủ tịch  
Ông ĐỖ HOÀNG LINH - Phó Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ chủ tịch  
Ông NGUYỄN TY NIÊN - Nguyên Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và phòng chống lụt bão  
Ths. NGUYỄN VĂN TIỀN - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai

### THÀNH VIÊN

Ths. NGUYỄN HUỲNH QUANG - Tổng cục Phòng chống thiên tai  
Ths. NGUYỄN VĂN DƯƠNG - Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ chủ tịch  
TS. TRẦN VIỆT HOA - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III  
Ths. ĐINH THỊ THANH VÂN - Tổng cục Phòng chống thiên tai  
Ths. VŨ THỊ KIM YẾN - Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ chủ tịch  
Ths. LUÔNG THỊ LAN - Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ chủ tịch  
Ths. LÊ THỊ LÝ - Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III

### CHIẾU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN

Giám đốc - Tổng biên tập MAI THỊ THANH HẰNG

BIÊN TẬP: HOÀNG THỊ THANH DUNG

THIẾT KẾ: BẮNG GIANG

Số Đăng ký xuất bản: 1561-2021/CXBIPH/02-86/LD. Số QĐXB: 734/QĐ-XNBLĐ ngày 6/5/2021

Thực hiện bởi: IQ Design., Co., Ltd

### NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG

Địa chỉ: Số 175 Giảng Võ - Hà Nội  
Điện thoại: 0243.8515.380; Fax: 0243.8515.381  
Email: info@nxblaodong.vn  
Website: www.nxblaodong.com.vn

### CHI NHÁNH PHÍA NAM

Số 85 Cách mạng Tháng Tám, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh  
ĐT: 0283.8390.970; Fax: 0283.925.7205